

Christelijke Jood? Messias-belijdende Jood?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

M.V., 13-5-2014. Update 9-6-2023 (Uitbr. En HSV).

Wij moeten volgens het Nieuwe Testament – op het vlak van geloof – een strikte scheiding maken tussen 1. Joden en 2. Christenen. Het is óf, óf. Men kan niet de twee tegelijk zijn! Het Nieuwe Testament geeft me gelijk.

Het is nieuwtestamentisch gezien absurd, of ongerijmd zo je wil, dat een gelovige zich een “Joodse Christen” of een “Messias belijdende Jood” zou noemen. Zie Galaten 3:25-28:

“Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. ²⁶ Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. ²⁷ Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. ²⁸ **Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek;** daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus

Zie verder de link achteraan naar artikelen die dit thema verder bespreken.

De blote waarheid zeggen is de beste remedie tegen afwijkend (van de Schrift) denken. Beter gekwetst door de waarheid dan getroost door een leugen.

Veel van zulke fouten ontstaan door een verkeerd begrip van de bedelingen, in casu de bedelingen (of dispensaties) van de Joden en van de Kerk. Spoedig zal de Kerk opgenomen worden, en daarna zal God de draad terug met Israël opnemen en Israël zal behouden worden in de Verdrukking. God zal alle profetieën met betrekking tot Israël vervullen! Maar laten wij nu in de genadebedeling blijven, waarin geen onderscheid is tussen Jood of heiden.

Op dit ogenblik staan de Joden als volk nog steeds onder de vloek (maar zoals u wellicht weet zal die spoedig opgeheven worden en zullen zij zich als volk bekeren - lees bv. Romeinen 11) en dus moet men voor wijsheid niet bij de Joden zijn, maar bij wedergeboren christelijke leraren die zich als zodanig ook duidelijk identificeren en laten blijken.

Als iemand zich religieus identificeert als “christelijke Jood”, of als “christelijke Indiaan”, of als “christelijke Hindoe”, enz. dan moet zo iemand zich realiseren dat hij schuldig blijft aan het bloed van de Messias.

De Heer werd immers aan het kruis genageld door:

1. De **Joden**: “En heel het volk antwoordde en zei: **Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!**” (Mattheüs 27:25) en “**Wij hebben geen koning dan de keizer**” (Johannes 19:15). Zij hebben daarmee de grootste schuld op zich geladen (Johannes 19:11!), en Paulus schreef in 1 Thessalonicenzen 2:14-16: “**de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood** ... En de toorn is over hen gekomen tot het einde”.¹

2. De **Heidenen**, vertegenwoordigd door het toenmalige Romeinse rijk en Pontius Pilatus: “maar nadat hij Jezus gezeseld had, **gaf hij Hem over om gekruisigd te worden**” (Mattheüs 27:26). Romeinse soldaten hebben Hem zelfs *letterlijk* “doorstoken” (Johannes 19:34; Openbaring 1:7).

Wie zich afzondert in Christus alléén, zonder referentie naar Jood-zijn of Griek-zijn, die zal gered worden. Refereren (in casu) de Joden naar hun Jood-zijn dan blijft de strafschuld van

¹ Matt. 27:25; Joh. 1:10-11; Joh. 19:5-6, 11, 15; 1 Thess. 2:14-16; Hand. 2:23; 3:15; 10:39; Jak. 5:6. “Zij wilden Hem dood”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zij-wilden-Hem-dood.pdf>

Jezus' vergoten bloed over hen. Dit is een ernstige zaak! We hebben immers gezien wat de Joden is overkomen sinds 70 nC. in de diaspora (hun verspreiding over de hele wereld) en de vreselijke vervolgingen!

Wat iedereen moet leren is dit:

“Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen **rouw over Hem bedrijven**. Ja, amen” (Openbaring 1:7, aanhaling uit Zacharia 12:10).

Iemand die dit begrijpt zal absoluut niet meer op zijn Jood-zijn (of wat-dan-ook) gaan staan om er zich mee te identificeren. Want zo'n identificatie is een identificatie met het oordeel en de dood!

En niemand doet er een goede zaak mee zijn Joodse naasten in hun dwaling te laten. Het is en blijft: óf christen óf Jood; óf christen, óf hindoe; óf christen, óf boeddhist; enz... Ware bekering, en dus berouw, geeft geen plaats aan iets anders dan éénheid in Christus, zonder onderscheid.

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:17)

Lees hierover meer:

- o Rubriek “Hebrew Roots beweging of het Judaïstisch Christendom”:
<http://www.verhoevenmarc.be/#hebrewroots>
- o “Judaïstisch Christendom”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JudaïstischChristendom.pdf>
- o Over “De Wet”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/De-Wet.pdf>

De houding van Christenen tot de Joden

William R. Newell, *Revelation Chapter-by-Chapter*

Christenen vandaag moeten eerlijk gewaarschuwd worden voor hun houding tot de Joden.

1. Zij zouden zich geenszins mogen verbinden met de heidense haat van het “antisemitisme”.
2. Aan de Joden moet als zodanig geen speciale status verleend worden.
3. De Joden zouden God moeten verheerlijken voor het “overblijfsel overeenkomstig de verkiezing van de genade” dat in deze genadetijd gered wordt. (Rom 11:5).
4. Zij zouden zich moeten herinneren dat de meesten van de natie Israël zullen afgesneden worden voordat het Millennium aanvangt. (Rom 9:27).
5. Zij zouden moeten geloven dat Gods woorden in Romeinen 3:22-23 en 10:12 vandaag waar zijn: “Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek”. Joodse zondaars, Amerikaanse zondaars, Hottentotzondaars; helemaal geen verschil! Gewoon zondaars, allen!
6. Zij zouden moeten begrijpen dat de natie Israël niet veranderd is. Het verkeert in een geestelijke doodsheid en blindheid, en staat als een vijand tegenover God. Wanneer de gelegenheid zich zal voordoen, zal de meerderheid van de Joden openlijk naar de Antichrist overlopen, zoals we goed weten uit Dan 9:27, Jes 28:14-15, Joh 5:43, enz.
7. Het is goed een “grote droefheid” te hebben voor hen, zoals Paulus had in Romeinen 9; ons te herinneren dat zij als natie “geliefden vanwege de vaders” zijn (Rom 11:28); ons in te spannen om hen te bereiken met het Evangelie van Genade. Maar het is dwaas onze ogen te sluiten voor hun verblinde, doodse toestand!
8. De natie die de Messias kruisigde, Stefanus stenigde, en die Paulus bitter tegenstond, blijft onveranderd. De “Bron ... tegen de zonde en tegen de onreinheid” is voor hen nationaal nog niet geopend, noch zal die opengaan vóór “Op die dag” van Zacharia 12:9 tot 13:1, en zij tenslotte “Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben”, en in zo'n rouwklacht zullen vallen als er nooit een geweest is! Zij zullen niet geloven totdat zij zien.

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christen-joden.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm