

C.S. Lewis en “Onversneden Christendom”

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/cs_lewis_and_mere_christianity.php, 28-2-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, inlas en plaatjes door M.V.

C.S. Lewis (1898-1963) is met evenveel ijver geliefd bij conservatieve evangelicals, emergents, rooms-katholieken, mormonen en zelfs atheïsten, een feit dat boekdelen spreekt voor degenen die oren hebben om te horen.

Een van de vele redenen waarom evangelicals van Lewis houden, is zijn oecumenisch denken en weigering om afscheiding te praktiseren.

Dit werd toegegeven door *Christianity Today*. “Lewis’ ... concentratie op de belangrijkste doctrines van de kerk viel samen met de zorg van evangelicalen om kerkelijk separatisme te vermijden” (*Christianity Today*, 25 oktober 1993).



Hieronder volgt een overzicht van Lewis’ oecumenische filosofie en zijn invloed op de oecumenische beweging:

“Lewis was stevig oecumenisch, hoewel hij zich distantieerde van het regelrechte liberalisme. In zijn voorwoord op *Mere Christianity* [1952; NL: *Onversneden Christendom*]¹ stelt Lewis dat het zijn doel is om ‘een overeengekomen, of gemeenschappelijk, of centraal, of onversneden Christendom’ te presenteren. Dus wil hij zich concentreren op de doctrines die volgens hem gemeenschappelijk zijn voor alle vormen van het Christendom - inclusief het rooms-katholicisme.

Het is geen verrassing dat hij delen van het boek ter kritiek voorlegde aan vier mensen van de clerus – een anglicaan, een methodist, een presbyteriaan en een rooms-katholiek! Hij hoopt dat het boek duidelijk zal maken waarom alle christenen ‘herenigd zouden moeten worden’, maar waarschuwt dat het niet moet worden gezien als een alternatief voor de geloofsbelijdenissen van bestaande denominaties.

Hij vergelijkt het ‘Mere Christianity’ dat hij in het boek beschrijft, met een hal waarin verschillende kamers uitkomen. Deze kamers zijn de verschillende christelijke tradities. En net zoals wanneer je een huis binnengaat, je niet in de hal blijft staan, maar een kamer binnengaat, zo moet je je aansluiten bij een bepaalde christelijke traditie als je christen wordt.

Lewis is van mening dat het niet zo belangrijk is welke kamer je betreedt. Het zal voor sommigen juist zijn om de deur met het opschrift ‘rooms-katholicisme’ binnen te gaan, net zoals het voor anderen juist zal zijn om andere deuren binnen te gaan. Welke kamer je ook betreedt, zegt Lewis, het belangrijkste is dat je ervan overtuigd bent dat het de juiste kamer voor je is. En, zegt hij, ‘Als je je eigen kamer hebt bereikt, wees dan vriendelijk voor degenen die andere deuren hebben gekozen’.

“Dit enigma van C.S. Lewis was niet meer dan een lichte verwarring voor mij, tot recent drie dingen mijn verwarring in verbijstering veranderden.

“In maart 1994 produceerde de beweging ‘Evangelicals and Catholics Together’ (ECT) haar eerste document. Dit was een programmatisch document met de titel *Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium*.² Terecht werd toen gezegd dat dit document ‘een verraad van de Reformatie’ betekende. Ik zag geen verband tussen dit en C.S. Lewis tot een paar jaar later, toen het symposium *Evangelicals and Catholics Together: Working Towards a*

¹ Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/C.S._Lewis

² “Evangelicals and Catholics Together” is een oecumenisch document uit 1994 ondertekend door vooraanstaande evangelische en katholieke geleerden in de Verenigde Staten. De medeondertekenaars van het document waren Charles Colson en Richard John Neuhaus.

Common Mission werd gepubliceerd. In zijn bijdrage aan het boek vertelt Charles Colson – de evangelische ‘drijvende kracht’ achter ECT – dat C.S. Lewis een belangrijke invloed had die hem ertoe bracht de beweging op te richten (Billy Graham was een andere!). Colson zegt zelfs dat Evangelicals and Catholics Together de erfenis van C.S. Lewis wil voortzetten door zich te concentreren op de kernovertuigingen van alle ware christenen (*Common Mission*, p. 36). Het enigma kreeg een meer onheilspellend aspect.

“Het enigma verduisterde verder toen ik vorig jaar (nadat ik eind 1996 met het internet was verbonden) bij toeval ontdekte dat C.S. Lewis net zo populair is onder rooms-katholieken als onder evangelicals. Misschien had ik dit al moeten weten, maar het was me nog nooit eerder opgevallen.

“De derde schok kwam afgelopen herfst toen ik las dat *Christianity Today* – bekend als het toonaangevende evangelische tijdschrift in de VS – een enquête had gehouden onder zijn lezers om te ontdekken wie zij beschouwden als de meest invloedrijke theologische schrijvers van de twintigste eeuw. Je zult al geraden hebben dat C.S. Lewis als beste uit de bus kwam!

“Na deze drie dingen kwam het voor mij dit jaar niet als een verrassing om te ontdekken dat C.S. Lewis een grote invloed heeft uitgeoefend op de *Alpha-cursus* [die een rooms-katholieke tak heeft] en dat het hem bijna *tot vervelens toe* citeert of ernaar verwijst. Zou de *Alpha-cursus* niet kunnen worden omgedoopt tot de ‘Onversneden Christendom’-cursus?

“Tot slot bied ik de volgende reflectie aan. Als het waar is om te zeggen dat ‘je bent wat je eet’, dan is het ook waar om te zeggen dat ‘een christen is wat hij hoort en leest’, omdat hij op deze manier zijn geestelijke voedsel krijgt. Dus als christenen worden opgevoed met een dieet van C.S. Lewis, zou het ons niet moeten verbazen te ontdekken dat ze proberen ‘de erfenis van C.S. Lewis voort te zetten’. De apostel Paulus zei: ‘Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg’ (Galaten 5:9 – de hele passage is relevant voor de huidige context); dus als evangelischen boeken lezen en toejuichen zoals *Onversneden Christendom*, zou het geen verrassing moeten zijn als we zien dat ze ‘werken aan een gemeenschappelijke missie’ met de vijanden van het evangelie. De jonge christen moet heel voorzichtig zijn met wat hij leest, en degenen in gezagsposities (pastors, leraren, ouders) moeten heel voorzichtig zijn met wat ze anderen aanbevelen te lezen”

(Dr. Tony Baxter, “The Enigma of C.S. Lewis”, *CRN Journal*, Winter 1998, Christian Research Network, Colchester, Verenigd Koninkrijk, p. 30).

In april 1998 sprak de mormoonse professor Robert Millet op het Wheaton College over het onderwerp C.S. Lewis. In een recente uitgave van *Christianity Today* zegt Millet, decaan van de Brigham Young University, dat C.S. Lewis ‘zo goed wordt ontvangen door de ‘heiligen der laatste dagen’ [mormonen] vanwege zijn brede en inclusieve visie op het christendom’ (John W. Kennedy, ‘Southern Baptists Take Up the Mormon Challenge’, *Christianity Today*, 15 juni 1998, p. 30).

Lewis voerde een warme correspondentie in het Latijn met de katholieke priester Don Giovanni Calabria van Italië over hun gedeelde “zorg voor de hereniging van de christelijke kerken” (*The Narnian*, Alan Jacobs, pp. 249, 250). Calabria werd in 1988 zalig verklaard door paus Joh. Paulus II.

In 1943 hield Lewis een lezing over “Christelijke apologetiek” voor een groep priesters in Wales (*The Narnian*, p. 229).

Van de jaren 1940 tot het einde van zijn leven was Lewis’ geestelijk adviseur een katholieke priester genaamd Walter Adams (*The Narnian*, p. 224). Het was aan deze priester dat Lewis zijn zonden beled.

In 2013 publiceerde *The Catholic World Report* “C.S. Lewis and Catholic Converts”, een lang artikel waarin Lewis’ rol wordt gedocumenteerd bij het aantrekken van mannen en vrouwen naar de rooms-katholieke kerk. Het begint met: “Hoewel Lewis zelf nooit tot de katholieke kerk is toegetreden, hebben zijn geschriften een duizelingwekkende reeks bekeerlingen over de Tiber geleid”. Het rapport somt prominente namen op, waaronder Leonard Cheshire, Meriol Trevor, Ian Ker, EF Schumacher, William Oddie, David Quinn, Michael Coren, Al Kresta, Dwight Longenecker, Francis Beckwith, Mark Brumley, Sheldon Vanauken, H. Lyman Stebbins, Warren Carroll, Ronda Chervin, Ross Douthat, Thomas Howard, Bobby Jindal, Peter Kreeft, Lorraine Murray, Jef Murray,

Bernard Nathanson (die meer dan 60.000 abortussen uitvoerde voordat hij zich tot het katholicisme bekeerde), Kevin O'Brien, Carl Olson en Walter Hooper.

“Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?” (1 Korinthiërs 5:6).

“Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden” (1 Korinthiërs 15:33).

“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af” (2 Timotheüs 3:5).

“En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” (Romeinen 16:17).

Lees ook:

- o Rubriek “C. S. Lewis”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#cslewis1

C. S. Lewis de Beroemde Ketter accepteerde volgende geloofspunten:

- Christus alleen bracht geen behoudenis
- Geen bloedverzoening
- Katholieke sacramenten zijn noodzakelijk
- De Bijbel is niet geïnspireerd of inerrant
- De Bijbel is niet letterlijk te nemen
- Heidense religies bezitten waarheid
- Evolutie is waar
- De Hel is fictie
- Het Vagevuur is een echte plaats
- Gods schepping was verdorven
- God wordt gevonden binnenin de mens
- De natuurlijke mens is niet veroordeeld
- Mysticisme overstijgt de Bijbel
- Wij zouden moeten bidden tot de doden
- God is niet het enige object van aanbidding
- Witte magie is goed



De bekende Narnia-reeks (7 delen) van C.S. Lewis