

# Henry Blackaby en "Experiencing God"

door Ken Silva pastor-leraar op 21 februari 2012

<http://apprising.org/2012/02/21/henry-blackaby-and-experiencing-god/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatje en voorwoord door M.V.

"Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn vol goddeloosheid uit het Oosten, en zij duiden wolken, net als de Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de handen ineen" -- Jesaja 2: 6

## Voorwoord door M.V.

De site van Stichting HeartCry (<http://www.heartcry.nl/>) promoot nog steeds Henry (en zoon Richard) Blackaby. Getuige daarvan hieronder een PrintScreen van een zoekresultaat op hun site:

### Video's

Geroepen voor een taak in Gods koninkrijk	Dr. Henry Blackaby	Bekijken »
God verlangt een intieme liefdesrelatie	Dr. Henry Blackaby	Bekijken »
Ontzag voor God (+getuigenissen)	Dr. Henry Blackaby	Bekijken »
Gods wil voor mijn leven ontdekken	Fr. Carr & Blackaby	Bekijken »
Terugkeren naar God (+ getuigenissen)	Richard Blackaby	Bekijken »

Voor mij is het bijzonder ontgoochelend dit te moeten vaststellen, ondanks mijn infocampagne. En dit alles met de zegen van Paul Washer, de stichter van <http://www.heartcrymissionary.com/> en lid van de erg bedenkelijke SBC (Southern Baptist Convention).

Ziehier wat op mijn site reeds verschenen is over deze mystieke dwaalleraar:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/experiencinggod-Blackaby.pdf> (door BDM)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blackaby.pdf> (door BDM)

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blackaby2.pdf> (door Bob DeWaay)

## Deur geopend voor CSM<sup>1</sup> in 'protestantse' Southern Baptist Convention

Apprising Ministries<sup>2</sup> is een van de weinige werkers in de Heer die de huidige afdwaling aankaarten van Sola Scriptura in het contemporaine evangelicalisme.

Deze afdwaling heeft de deur geopend voor het hoog subjectieve en geestelijk corrupte contemplatieve spiritualiteit/mysticisme (CSM) met zijn contemplatief/centrerend gebed, dat floreerde in de onbijbelse monastieke tradities van het afvallige Rooms-katholicisme.

Vandaag verspreidt deze CSM zich als een kanker binnen de zichtbare Christelijke Kerk door de valse "Spiritual Formation" zoals geleerd door Living Spiritual Teacher en Quaker-mysticus Richard Foster, samen met



<sup>1</sup> Contemplatieve Spiritualiteit/Mysticisme.

Zijn geestelijke tweelingbroer Dallas Willard. In het artikel “Christianity Today Promoting the Cult of Richard Foster”<sup>3</sup>, van 2008, vertelde ik u over een gepubliceerd interview met Foster in het *Christianity Today* magazine.

En Apprising Ministries toonde u ook, in het artikel “Christianity Today Promoting the Roman Catholic Mystic Catherine of Siena”<sup>4</sup>, dat er zelfs geen poging gebeurt om de hang naar gecentreerd-op-het-ik-mysticisme van het evangelicalisme te verbergen. De belangrijkste reden hiervoor is dat evangelicals nu al jaren afgeweken zijn van Sola Scriptura naar een meer existentieel neo-orthodoxe kijk op de Schrift. Denk aan de bijbelstudies die u wellicht volgde waarin iedereen bespreekt hoe zij zich “voelen” bij een gegeven bijbeltekst. In eenvoudige woorden: wij worden langzaam geleerd de tekst van de Bijbel te interpreteren door wat men denkt dat God wellicht zegt door hoe wij ons daarbij voelen.

Doordat ik het “Experiencing God” (“God ervaren”) programma volgde, toen dat binnen de Southern Baptist Convention<sup>5</sup> (SBC) een rage was in het midden van de jaren ‘90, ben ik er erg goed mee vertrouwd. En ik weet ook dat dit programma spijtig genoeg het fundament legde voor het zogenoemde “christelijke” mysticisme, dat nu openlijk geleerd wordt door hele State Conventions van de SBC. Dit heb ik u enkele jaren geleden aangetoond in de artikels “Georgia Baptist Convention Now Promoting the Cult of Richard Foster”<sup>6</sup> en “Apostasy, Contemplative Spirituality/Mysticism in the SBC and Disease in the Church”<sup>7</sup> waar ik de epidemie uitbreng van “Hoor niet van afvalligheid, Zie geen afvalligheid, Spreek niet van afvalligheid” in het huidige evangelicalisme.



### De epidemie binnen het huidige evangelicalisme

Betreffende “Experience God” zegt Bob DeWaay in zijn Critical Issues Commentary<sup>8</sup> artikel “On-bijbelse leringen over Gebed en God Ervaren: Hoe Mysticisme christenen Misleidt”<sup>9</sup> dat Henry Blackaby “wel aanvangt met enkele fundamentele dingen van het Evangelie”. Maar DeWaay is helemaal juist wanneer hij zegt: “De lezer wordt al snel het rijk van de subjectiviteit binnengeleid die Blackaby’s benadering doordringt van begin tot eind”. Dit is de neo-orthodoxe “gevoelensgeoriënteerdheid”, de erg kwalijke benadering van de Bijbel waar ik eerder over sprak.

### Southern Baptists en mysticism-lite

Bob DeWaay zegt in zijn artikel verder:

---

<sup>2</sup> <http://apprising.org/>

<sup>3</sup> <http://apprising.org/2008/08/31/christianity-today-promoting-the-cult-of-richard-foster/>.

<sup>4</sup> <http://apprising.org/2008/09/12/christianity-today-promoting-mystic-catherine-of-siena/>.

<sup>5</sup> <http://apprising.org/category/southern-baptist-convention/>.

<sup>6</sup> <http://apprising.org/2008/09/14/georgia-baptist-convention-sbc-promotes-the-cult-of-richard-foster/>.

<sup>7</sup> <http://apprising.org/2008/05/23/apostasy-contemplative-spiritualitymysticism-csm-in-the-sbc-and-disease-in-the-church/>.

<sup>8</sup> <http://cicministry.org/>.

<sup>9</sup> <http://cicministry.org/commentary/issue99.htm>. NL: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blackaby2.pdf>.

“We worden bijvoorbeeld aangespoord om onze “huidige ervaring met God” te evalueren”. Echter, ik heb mensen gekend die totaal bedrogen waren en gebonden aan valse leer, die erg opgewonden waren over hun ervaring met God, en dus brengt zo’n evaluatie geen voordeel. Een voorbeeld: ik ontmoette een pastor die pas teruggekeerd was van een Toronto laughing revival en hij was erg enthousiast omdat hij had gezien hoe “God” mensen deed blaffen als honden en kwaken als eenden. Dat is maar een voorbeeld van hoe onbelangrijk het is wat iemand zegt te “ervaren met God”. Wat wij moeten te weten komen is wat de juiste voorwaarden zijn die God heeft gesteld om Hem te kennen en om getrouw met Hem te wandelen.

In de theologie van Blackaby wordt het belang van Gods zelf-openbaring in de Schriften afgezwakt terwijl aan persoonlijke ervaring voorrang wordt gegeven. Hij schrijft: “We leren God kennen door Hem te ervaren. God openbaart Zichzelf door onze ervaring van Zijn werkzaamheid in onze levens”. Ik betwist niet dat God werkt in onze levens als we werkelijk bekeerd zijn. Maar, zoals andere subjectivisten, minimaliseert Blackaby bijzondere openbaring (Schrift) en legt hij onverantwoord de nadruk op algemene openbaring (wat kan waargenomen worden in de fysieke wereld). Maar onze persoonlijke, geestelijke ervaringen zijn onbetrouwbaar. Mensen die algemene openbaring observeren en in het licht daarvan hun eigen geestelijke ervaringen interpreteren, hebben een menigte van ’s werelds valse religies gecreëerd”.<sup>10</sup>

Wat we in essentie in “Experiencing God” krijgen is een mysticisme-lite waar wij “voelen” dat we een directe ervaring met God hebben. Maar hoe weten we dat het werkelijk God is en niet gewoon een subjectieve reactie? [of erger: een demonische input! M.V.] Dit is precies dezelfde bezorgdheid die dr. Gary Gilley uitdrukt betreffende de verondersteld veilige “spiritual formation” leer van Donald Whitney, dat je kan lezen in de boekrecensie “Spiritual Disciplines for the Christian Life, van Donald S. Whitney”<sup>11</sup>. Gilley recenseert ook “Experiencing God” van Henry Blackaby.

Met toestemming publiceer ik de volgende korte brief met betrekking tot “Experiencing God” die ik vorige avond ontving, hier op Apprising Ministries (AM).

Beste AM,

Sommige vrienden volgen de Experiencing God studie en na het lezen van de eerste studies kan ik een misbruik van de Schrift zien. Hebt u enige informatie over deze studie om me te helpen deze te ontmaskeren?

AM Lezer

Hallo AM Lezer,

Dank u voor het contacteren van Apprising Ministries. U vroeg naar “Experiencing God”. De beste weerleggingen die ik ken werden geschreven door een paar vrienden van mij: Bob DeWaay en Gary Gilley.

De eerste is door Bob DeWaay, en de drie andere zijn van Gary Gilley:

*Unbiblical Teachings on Prayer and Experiencing God: How Mysticism Misleads Christians*<sup>12</sup>

*Experiencing God - part 1*<sup>13</sup>

*Experiencing God - part 2*<sup>14</sup>

*Experiencing God - part 3*<sup>15</sup>

Ik bid dat dit behulpzaam zal zijn.

Blessings in Christ,

Ken Silva, pastor-teacher

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be)

---

<sup>10</sup> <http://cicministry.org/commentary/issue99.htm>. NL: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blackaby2.pdf>.

<sup>11</sup> <http://apprising.org/2008/09/15/book-review-spiritual-disciplines-for-the-christian-life-by-donald-s-whitney/>.

<sup>12</sup> <http://cicministry.org/commentary/issue99.htm>. NL: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blackaby2.pdf>.

<sup>13</sup> <http://www.svchapel.org/resources/articles/20-christian-living/38-experiencing-god-part-1>.

<sup>14</sup> <http://www.svchapel.org/resources/articles/20-christian-living/39-experiencing-god-part-2>.

<sup>15</sup> <http://www.svchapel.org/resources/articles/20-christian-living/40-experiencing-god-part-3>.