

# Bijbels *versus* Cultureel Christendom

<http://www.crossroad.to/>

Alle Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling & bewerking door M.V.

	Bijbels Christendom	Cultureel Christendom
	Enkel begrepen door hen die verenigd zijn met Christus door het kruis	Wat volgens de grote massa het echte Christendom vertegenwoordigt
Het is...	Een persoonlijke relatie met onze Heer, Jezus Christus, gebaseerd op geloof volgens de Schrift. <b>Joh. 17:20-26; Rom. 8:37-39</b>	Een religie, gebaseerd op menselijk denken, traditie, voel-je-goed-ervaringen, en populaire interpretaties van de Schrift.
Kom tot God door...	Geloof in Jezus Christus Die Zichzelf heeft geopenbaard in Zijn Woord en door Zijn Geest. <b>Joh. 14:6</b>	Geloof dat onze eigen goede werken en goede voornemens goed genoeg zijn.
Zie de Bijbel als:	Het absolute, onveranderlijke, Woord van God. De Bijbel is geïnspireerd en bewaard door God - inbegrepen de eerlijke verslagen over boze daden onder Gods volk. <b>2 Tim. 3:16; 1 Pet. 1:25</b>	Een verzameling richtlijnen, allegorieën, mythen en verhalen die nuttig kunnen zijn om netjes te leven. Aanvallende, beledigende verzen moeten genegeerd worden.
Ons doel is...	Gods goedkeuring. Hem te kennen, zijn wil te doen, zijn weg te volgen, en elk moment te leven in gemeenschap met Hem -- door Zijn wonderlijke genade! <b>Gal.1:10</b>	De goedkeuring van de mensen. Om de wereld te verbeteren en haar gemeenschappen te behagen - niet te beledigen. Plezier en voel-je-goed-gemeenschap.
Bron van kracht:	Gods ongelimiteerde genade en kracht. <b>Gal. 2:20; Fil. 4:19</b>	Onze menselijke bekwaamheden plus Gods hulp wanneer "nodig".
Zie jezelf als...	Zwak en ontoereikend los van Christus. <b>2 Cor. 12:9-10</b>	Sterk en bekwaam als we vertrouwen hebben in onszelf.
Zie zonde als...	Leidend tot geestelijke slavernij en dood. <b>Rom. 6:23</b>	Een normaal deel van het leven. Negeer het, wijs het niet aan of je zal iemand kunnen beledigen.
Omgaan met zonde door...	Door berouw, belijdenis en geloof. Vertrouw in geloof Jezus als het "Lam", onze Verlosser, die onze zonden droeg op het kruis. <b>Rom. 6:1-6</b>	Tracht volgende keer beter te doen, of tolereer het gewoon. Beledig of kwets niemand door hen schuldig te laten voelen.
Zorg voor mensen...	Breng mensen in waarheid tot Christus. Demonstreer Gods liefde. Vertrouwerop aan hun noden tegemoet te komen door de Heilige Geest die werkt in overgegeven levens. <b>Rom. 12:9-18</b>	Breng mensen naar de kerk of de groep. Tolereer geen onverzoenlijke, fundamentalistische christenen die mensen kunnen beledigen. Doe aan een ander gewoon wat u zelf graag hebt dat zij u doen.

Antwoord op lijden:	Vertrouw God dat Hij lijden aanwendt om ons geloof te verdiepen, lijdzaamheid te ontwikkelen, te heiligen, ons voor te bereiden op bediening en het demonstreren van Gods liefde en kracht. <b>2 Kor. 1:3-11</b>	Bid en vertrouw erop dat God zal helpen. Het is goed Gods liefde en kracht uit te dagen en snelle verlichting te zoeken, met alle beschikbare middelen, ongeacht of deze in strijd zijn met Gods Woord.
Verbintenis:	Vertrouw en volg God. Geen compromissen. Sterf liever dan God te verraden. <b>Rom. 12:1-2</b>	Vertrouw en volg gevoelens en menselijk denken. Compromis is essentieel om te vermijden de wereld te ergeren.
Verwachting:	Zie afwijzing en vervolging onder ogen. <b>Joh. 15:20-21</b>	Acceptatie in de brede maatschappij.
Opdracht:	Breng Gods goede nieuws (het evangelie) aan alle mensen in de wereld, en breng hen tot Jezus Christus.	Ga je gang, engageer je en beïnvloed de wereld. Pas de kerk aan aan de hedendaagse maatschappij opdat iedereen zich thuisvoelt.
Dagelijkse hoop:	In eeuwigheid bij de Heer Jezus zijn, onze Herder en Koning. <b>1 Peter 1:3-9</b>	Succes, aanvaarding in de maatschappij, plezier en kameraadschap in dit leven.

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [Nieuwste Artikelen](#)