

Over verborgen codes in de Bijbel

M.V., 17-3-2009. Update 29-3-2018 (links)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Voor ons is er niets verborgen van wat nuttig is en gehoorzaamd dient te worden:

Deuteronomium 30:11, SV 1977: “Want dit gebod, dat ik u heden gebied, dat is **voor u niet verborgen**, en dat is niet ver”.

KJV: “For this commandment which I command thee this day, it is **not hidden from thee**, neither is it far off”.

Ook wordt de inspiratie van de Bijbel niet gevonden in daarin (vermeende) verborgen codes. De inspiratie valt duidelijk op in hetgeen we op natuurlijke wijze lezen ... ze is niet verborgen!

De hunker naar kennis van verborgen dingen is het wezen van het Occultisme!

De betekenis van ‘occult’ en ‘occultisme’:

Occult (bn.) [*<Fr. Occulte*], 1 in het verborgen, in stilte plaatshebbend ... 2 alleen voor ingewijden kenbaar, syn. *geheim: de occulte wetenschappen*, magie, theosofie, astrologie e.d. Occultisme (o.) [*Fr.*], leer van het occulte, van de geheime wetenschappen, spiritisme, enz. (Van Dale).

Occultisme (v. Lat. *occultus* = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap te kunnen beschikken ... Modernere vormen van occultisme vindt men in de theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme en bij de Rozekruisers. De verschijnselen die zich in de verschillende occulte stelsels voordoen, worden bestudeerd door de parapsychologie. (Encarta 2002).

Deze verborgen of geheime “kennis” behoort tot het domein van de mantiek, buitenbijbelse waarzeggerij, en wordt beheerd door vlees en duivel. Het is niets anders dan bedrog of een vergiftigde mengeling van waarheid en leugen. God heeft de mens principieel verboden zich hiermee in te laten. Zie b.v.: “Ga niet boven hetgeen geschreven staat”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>.

Een algemene waarschuwing hiertegen vinden we al vroeg in de Bijbel, in Deut. 18:9-14. Zie verder in “De Bijbel en het Occulte”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf>.

En wat de verborgen dingen *van God* betreft, de dingen die ons niet duidelijk leesbaar in de Schrift zijn meegedeeld, daarover hebben we ook een duidelijke uitspraak van Godswege:

Deuteronomium 29:29, SV 1977: “**De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God**, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet”.

KJV: “**The secret things belong unto the LORD our God**: but those things which are revealed belong unto us and to our children for ever, that we may do all the words of this law”.

Mijn oude Statenvertaling, anno 1647, zegt in zijn kanttekening 35¹ geheel terecht en duidelijk:

“Mofe/van vele groote/ooch toekomende dingen/gefroken hebbende ende noch fullende fpreken/bedwingt in dit verfken/de curieufheydt ende nieuwgiericheyt van wyders t’ onderfoecken t’ gene in Godts raet verborgen is ende beveelt den volcke te blyven binnen de palen van fijn geopenbaerde woordt/om dat te onderfoecken/te gelooven/ende daer na te leven”.

¹ Dit is kanttekening 33 in de recentere Jongbloed versie: “Mozes, van veel grote, ook toekomende dingen gesproken hebbende en nog zullende spreken, bedwingt in Deut. 29:29 de curieusheid en nieuwsgierigheid van wijders te onderzoeken hetgeen in Gods raad verborgen is, en beveelt het volk te blijven binnen de palen van zijn geopenbaard woord, om dat te onderzoeken, te geloven en daarnaar te leven”.

Amen!

“Binnen de palen van zijn geopenbaarde woord” blijven! Dat is het wat ons te doen staat ... niet bezig zijn met verborgen dingen, die God ons tóch niet openbaart en die de duivel maar al te graag voorwendt ons te kunnen geven, om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Wie buiten de Schrift gaat is OCCULT bezig. Wie vermeende codes in de Bijbel naspeurt is OCCULT bezig, en het is bovendien DWAAS, want alles wat nuttig is, werd ons duidelijk geopenbaard, in de natuurlijke schrijftaal van de Schrift. Wij komen niets te kort want het Schriftwoord zegt:

2 Timotheüs 3:16-17: “De hele Schrift [het WOORD, voor wie kan LEZEN - geen verborgen codes!] is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God dient **volmaakt** moge zijn, tot **elk** goed werk **volkomen** toegerust”.

Het geschreven en natuurlijk gelezen Woord Gods is geschikt om ons te VOLMAKEN. Wij komen NIETS tekort.

Gods woord is dus duidelijk. Het kan zijn dat we niet elk afzonderlijk vers begrijpen, maar er is genoeg wat we kunnen begrijpen om ons hele leven mee te vullen, tot wij bij de Heer zullen zijn. Werk uit wat u wél weet. Stop met zondigen op het occulte terrein en begin te leren wat het betekent heilig, rechtvaardig en dienstbaar te leven. Alles hierover is duidelijk geopenbaard, niet verborgen.

Lees ook:

- “Ga niet boven hetgeen geschreven staat”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor4-6.pdf>.
- “De Bijbel en het Occulte”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Occultisme.pdf>.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm