

De Bijbel verafgoden?

Avery Foley, <https://answersingenesis.org/the-word-of-god/idolatry-of-the-bible/>, 6-6-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Het wordt in toenemende mate gewoon om iemand die zich houdt aan de inerrantie en onfeilbaarheid van Gods Woord te beschuldigen van “bibliolatrie”, anders gekend als “afgoderij van de Bijbel”. Bibliolatrie wordt gedefinieerd als “excessieve eerbied voor de Bijbel zoals die letterlijk wordt geïnterpreteerd”. Zij die Gods heldere woorden in Genesis aannemen als ware geschiedenis worden vaak beschuldigd van het aanbidden van de Bijbel en deze te verheffen boven Christus Zelf. De president van American Baptist College¹ paste recent dit argument toe op hen die geloven dat, overeenkomstig de Schrift, homoseksueel gedrag een zonde is.

American Baptist College, in Nashville, Tennessee, werd naar verluidt recent gehuld in controversie toen de school bisschop Yvette Flunder uitnodigde, een Californische predikster en lesbische, “gehuwd” met haar zelfde-sekse partner, om te spreken over haar bediening bij hen die HIV en AIDS hebben. Vele pastors waren naar verluidt ontzet door deze acceptatie van homoseksueel “huwelijk” van de kant van het Baptist College. Als reactie op de klachten zei dr. Forrest Harris, de president van de school, naar verluidt dat zij de invitatie niet opnieuw in beschouwing zullen nemen en dat het “droevig was dat mensen religie en bijbel-afgoderij gebruiken om hetzelfde-geslacht-liefhebende mensen te demoraliseren”. Naar verluidt definieert hij “bijbel-afgoderij” als “dat mensen zeggen dat de Bijbel synoniem is met God en de waarheid ... Wij kunnen niet geleid en gedicteerd worden door een eerste-eeuwse wereldbeschouwing”. Dus, volgens Harris, staat het beschouwen van Gods Woord als waarheid en onze onderwerping daaraan in gehoorzaamheid, gelijk aan afgoderij!

Jezus onderwierp Zich aan de Schrift

Door ons te onderwerpen aan de Schrift, doen wij hetzelfde als onze Meester Jezus Christus deed. Doorheen Zijn aardse bediening onderwierp Hij zich in gehoorzaamheid aan het Woord van God, alhoewel Hij Zelf het Woord is (Johannes 1:1).

Toen Jezus door Satan verzocht werd, vóór Zijn openbare bediening, antwoordde Hij met het citeren van Gods Woord. Het was voor Hem verkeerd om stenen in brood te veranderen, of van de tempelhoogte te springen, en neer te buigen voor Satan, want die dingen gingen tegen de Schrift in. In antwoord op Satans verzoeken citeerde Jezus de Schrift (Mattheüs 4:1-11). Hij onderwierp zich in gehoorzaamheid aan Gods Woord.

In gehoorzaamheid aan Gods Woord stond de Heer Jezus toe dat Hij verraden werd door Judas: “Ik zeg dit niet van u allen; Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven” (Johannes 13:18). Hij stond Zichzelf toe verraden te worden door Judas. Jezus onderwierp Zich aan Gods doel en plan zoals beschreven in Psalm 41:10: “Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft mij hard nagetrapt”.

Hij ging ook naar het kruis in gehoorzaamheid aan Gods Woord zoals onthuld door de profeten: “Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet? ... maar dit alles is geschied, opdat de Schriften van de profeten vervuld zouden worden” (Mattheüs 26:54, 56). In onderworpenheid aan Zijn arrest en kruisiging vervulde de Heer Jezus vele oudtestamentische profetieën, zoals Jesaja 53 en Psalm 22.²

¹ http://en.wikipedia.org/wiki/American_Baptist_College

² Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mesprof.pdf> , <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Messiaanse-Psalmen.pdf> , http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christus-in-Jesaja_53.pdf , <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profeteen-Messias-ENG.pdf> (zeer uitgebreid).

Terwijl Hij aan het kruis hing, zelfs toen Hij aan het sterven was, onderwierp Jezus Zich aan de Schrift: “Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!” (Johannes 19:28).

Vermits Christus zondeloos was (2 Korinthiërs 5:21) kan niemand Hem beschuldigen van verafgoding van de Bijbel, of iets anders. Maar toch onderwierp Hij Zich duidelijk aan Gods geschreven Woord. Vermits wij Zijn voorbeeld moeten volgen (1 Petrus 2:21) moeten wij ook onszelf onderwerpen aan de gezaghebbende woorden van God “die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is” (2 Timotheüs 3:15). Als feilbare, zondige menselijke wezens, kunnen wij niet minder doen dan onze Meester wanneer het aankomt op gehoorzaamheid aan Zijn Godgeademde Woord (2 Timotheüs 3:16).

“Hebt u niet gelezen?”

Jezus’ beschuldigers, de schriftgeleerden en farizeeën, kenden de Tenach³ (ons Oude Testament) grondig. Zij accepteerden dat Gods Woord waar is, maar toch, toen zij Jezus uitdaagden wees Jezus hen terug naar Gods Woord door te antwoorden “hebt u niet gelezen?” of “er staat geschreven”. Altijd weer opnieuw gebruikte de Heer Jezus de Schrift om hen de dwaling van hun wegen te tonen, zowel als de dwalingen in hun leer. Waarom? Omdat Hij de Schrift aanzag als gezaghebbend!

Psalm 119 – de langste Psalm in de Bijbel – is een mooie Psalm met als thema de verheffing van Gods Woord. De psalmist leerde duidelijk dat Gods Woord waar is en gezaghebbend en dat het moet gehoorzaamd worden. Hij schrijft: “Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig” (Psalm 119:9-11); “Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking” (Psalm 119:97); en “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Psalm 119:105). Wij moeten Gods Woord liefhebben, overdenken en gehoorzamen.

Psalm 19 is overeenkomstig. In deze Psalm worden de Schrift en Gods wet beschreven als: volmaakt, de ziel bekerend, betrouwbaar, wijsheid gevend, recht, het hart verblijdend, zuiver, de ogen verlichtend, waarachtig, rechtvaardig, begerenswaardiger dan goud en zoeter dan honing (Psalm 19:8-11). Elders zegt de Schrift: “want Gij hebt vanwege Uw ganse Naam Uw woord groot gemaakt” (Psalm 138:2, SV1977). Dit zijn duidelijk de woorden van iemand die de Schrift eerbiedigde en liefhad. Dit is geen verafgoding van de Schrift. Het is de erkenning van dat alles in de Bijbel door God is ingegeven en daarom nuttig “om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid” (2 Timotheüs 3:16). Net zoals de bijbelschrijvers Gods Woord liefhadden, zo ook moeten wij dat doen. Inderdaad, Gods Woord is zo belangrijk dat Deuteronomium 11:18 zegt: “Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn”.

Gods Woord heeft geen vervaldatum

Dr. Harris, de president van de school die verwickeld was in controversie, zij blijkbaar: “Wij kunnen niet geleid en gedicteerd worden door een eerste-eeuwse wereldbeschouwing”. Maar de Schrift heeft geen vervaldatum! In de Evangelieën zegt Jezus: “de Schrift kan niet gebroken worden” (Johannes 10:35) en “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan” (Mattheüs 24:35). Toen Hij verzocht werd door de duivel, antwoordde Jezus: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4). Hij zei ook: “het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt” (Lukas 16:17). Paulus schrijft over het Oude Testament: “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons” (1 Korinthiërs 10:11) en “Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden” (Romeinen 15:4). Het is duidelijk dat de schrijvers van de Schrift niet dachten

³ De Tenach (T van *Tora*, N van *Nebiim* en CH van *Chetubim*) bestaat uit 3 hoofddelen: de Tora (Wet; de eerste 5 boeken van de Bijbel), de Nebiim (Profeten) en de Chetubim (Geschriften). Samen vormen zij ons Oude Testament.

dat Gods Woord verviel na de eerste eeuw. Zij en de Almachtige God, hadden de bedoeling dat de Schrift waar en gezaghebbend zou blijven voor andere generaties.

Zonde blijft zonde!

Net zoals wij ons moeten onderwerpen aan Gods Woord op alle gebieden, zo moeten we dat ook doen op het gebied van seksuele zonde. De praktijk van homoseksualiteit, zoals vele andere seksuele zonden, is een zonde en moet als zodanig ook erkend worden (1 Korinthiërs 6:9). Het gaat in tegen Gods oorspronkelijke ontwerp van het huwelijk, gegeven in Genesis, toen God het huwelijk instelde (Genesis 1:27; 2:24). Het huwelijk is niet mensgemaakt of door de overheid ingesteld. Het is door God ontworpen en ingesteld en, als zodanig, heeft enkel God het recht om te beslissen wat een huwelijk is en niet is. En, volgens de Schrift, is het huwelijk bestemd voor één man en één vrouw. Enkel omdat dit niet overeenstemt met onze moderne, mensgemaakte ideeën over moraliteit, is voor mensen geen reden om het recht naar zichzelf toe te trekken. Gods Woord heeft geen vervaldatum, en het is de enige autoriteit voor moraliteit omdat het geschreven werd door én de Wetgever én de Schepper van het universum. Wegens onze liefde voor Hem (1 Johannes 5:3: “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen”) moeten wij Zijn Woord gehoorzamen op alle gebieden, inbegrepen dit gebied.

Twijfel zaaien over Gods Woord

Spijtig, vele zelfbenoemde christenen werpen twijfel over het gezag van Gods Woord. In plaats van Gods Woord hoog te houden en het te behandelen zoals Jezus deed, met gehoorzaamheid aan haar geboden, kan over [zeer] vele populaire christelijke leiders gezegd worden: “Zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God” (Johannes 12:43). Deze leiders argumenteren dat we de leringen van Gods Woord kunnen veranderen, herinterpreteren, of gewoon negeren. Zij beschuldigen dan lasterlijk dezen die de Bijbel gehoorzamen van “bibliolatrie”. Maar zij die Gods Woord gehoorzamen en in ere houden zijn geen afgodendienaars – zij zijn gehoorzame aanbidders van de Heer. Maar zij die Gods Woord afwijzen, herinterpreteren en negeren, gebruiken dezelfde leugen die Satan gebruikte in het prille begin: “Is het echt zo dat God gezegd heeft ...?” (Genesis 3:1) om anderen aan Gods Woord te doen twijfelen, samen met hen. Als gelovigen dienen wij sterk op Gods Woord te staan, en al haar geboden en voorschriften te gehoorzamen.

Lees verder:

Onder de rubriek “De Bijbel is Gods Woord”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bijbel>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm