

Beth Moore's Oecumenische Filosofie

Bron: https://www.wayoflife.org/reports/beth_moores_ecumenical_philosophy.html, 22-2-2017

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



Beth Moore is een van de meest populaire vrouwelijke christelijke sprekers en auteurs. Van haar Bijbelstudieboeken¹ zijn miljoenen exemplaren verkocht. Haar *Living Proof Live-conferenties*, georganiseerd door LifeWay (Southern Baptist), trekken duizenden deelnemers. Ze presenteert haar eigen radioprogramma (*Living Proof met Beth Moore*) en verschijnt regelmatig in het televisieprogramma *LIFE Today*.

Het tijdschrift *Christian Reader* noemde haar "Amerika's Bijbelleraar".

Beth Moore's Oecumenisme

Moore's bijeenkomsten worden bijgewoond door mensen van "elke denominatie", omdat ze "niet verstrikt raakt in verdeeldheid zaaiende leerstellige kwesties" en "wegblijft van onderwerpen die bestaande kloven tussen verschillende stromingen in het lichaam van Christus zouden kunnen vergroten" (*Charisma*, juni 2003).

Dit is de onschriftuurlijke "positive only" oecumenische filosofie die zo nuttig is bij het bevorderen van afvalligheid in de eindtijd en het opbouwen van de afvallige ééngemaakte wereld "kerk". Paulus spoorde Timotheüs aan om geen andere leer toe te staan dan de gezonde Bijbelleer, maar mevrouw Moore weet beter dan zo intolerant en bekrompen te zijn (1 Timotheüs 1:3).

Moore's aanbiddingsleider, Travis Cottrell, "heeft een unieke frisse benadering van aanbidding die de kerk samenbrengt", een benadering "die elke confessionele muur doordringt" (LifeWay Christian Resources-website).



In het Nederlands verschenen boeken van Beth Moore

In een conferentie in Houston, Texas, beweerde Moore dat God haar een beeldvisioen liet zien waarin Christus neerkeek op Houston en alle verschillende kerken zag. (Ze zegt: "God spreekt vaak tot mij door een beeld in mijn hoofd te plaatsen"). Moore liet vrouwen naar het platform komen en in kleine groepjes zitten om een mengelmoes van kerken en doctrines te vertegenwoordigen. Ze zegt: "Wij zijn een zeer interkerkelijke groep. ... Ik kan je niet vertellen hoeveel ik van die diversiteit hou". De groepen die ze benadrukte waren United Methodist, Lutheran, Presbyterian, Baptist, Charismatic en Rooms-Katholiek.

¹ Zie onder punt 5 in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mozaiek-luisterend-bidden.pdf> !

Moore beweerde dat God haar liet zien dat de Rooms-Katholieke Kerk deel uitmaakt van de “kerk” zoals Hij die ziet en dat ze in de oecumenische eenheid moet worden opgenomen.

Zie:

<http://apprising.org/2011/12/22/beth-moore-gods-vision-for-the-church-includes-the-roman-catholic-church-denomination/>

<http://pulpitandpen.org/2015/01/12/beth-moore-confronts-young-pastors-wife-for-criticizing-her-direct-divine-revelation/>

Moore is de blinde die de blinden leidt. Ze negeert de plechtige waarschuwing van de Bijbel over de vermenigvuldiging van valse leraren en de explosie van afvalligheid in de eindtijd. Ze negeert het feit dat binnen de confessionele diversiteit die zij “liefheeft” een verbijsterende verscheidenheid aan ketterijen te vinden is, zoals doopvernieuwing, kinderdoop, sacramentalisme, mariolatrie, verering van relikwieën, pausdom, antinomianisme², universalisme³, contemplatieve mystiek, theologisch modernisme, het vrouwelijke godinisme van *The Shack*, om er maar een paar te noemen.

We leven te midden van een ongebreidelde eindtijdafvalligheid zoals geprofeteerd in de Schriften (2 Timotheüs 3-4). Het is geen tijd om confessionele muren te “doordringen”; het is tijd om muren van Bijbelse scheiding op te trekken als een goddelijke bescherming tegen dwaling en wereldsheid.

Romeinen 16:17 en Judas 3 en soortgelijke geboden worden vaak genegeerd door populaire evangelische sprekers, maar ze zullen niet worden genegeerd op de rechterstoel van Christus.

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. ⁴Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timotheüs 4:3-4).

“En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” (Romeinen 16:17).

“Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3).

Beth Moore en contemplatief gebed⁴

Beth Moore zit ook op de contemplatieve gebedsbandwagon. Ze voegde zich bij Richard Foster, Dallas Willard en andere contemplatieven op de *Be Still* DVD⁵, die in april 2008 werd gepubliceerd door Fox Home Entertainment. Kort nadat die was vrijgegeven, gaf ze een soort terugtrekking uit, maar ze trok deze al weer snel in. In een verklaring gepubliceerd op 26 mei 2008, zei Moore’s Living Proof Ministries: “Wij geloven dat zodra je de *Be Still-video* bekijkt, je het ermee eens zult zijn dat er geen probleem is met de uitdrukking van de waarheid” (Beth Moore-verklaring, Lighthouse Trails-website)⁶.

Integendeel, alleen al het feit dat Richard Foster⁷ en Dallas Willard⁸ erin voorkomen, is zeer problematisch!

² Antinomianisme: Opvatting dat, wanneer men het evangelie aanvaardt, de morele wet niet langer van toepassing is. (F.A.S.). Het misbruiken dus van de christelijke vrijheid in het nieuwe verbond. (Glossarium).

³ Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen. (Glossarium).

⁴ Contemplatieve spiritualiteit: Beschouwende, bespiegelende spiritualiteit. Zo is het opnieuw populair geworden “contemplatief gebed” het leegmaken van de geest (door het herhalen van een mantra, een woord of korte frase) waardoor men geestelijk in contact komt met naar wat men foutief meent God te zijn. Men riskeert hierdoor in contact met de demonenwereld te komen. Het is een strik van de duivel. (Glossarium).

⁵ Zie hierover : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatievestilte.pdf>

⁶ Beth Moore-verklaring : <http://www.lighthouse trailsresearch.com/bethmoorestatement.htm>

⁷ Richard Foster : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Richard_Foster.pdf

⁸ Dallas Willard : http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#willard

Lighthouse Trails gaf de volgende onderscheidende waarschuwing:

“In de DVD zijn er talloze verlokkingen, referenties en commentaren die duidelijk de affiniteit met contemplatieve spiritualiteit laten zien. Richard Foster zegt bijvoorbeeld dat iedereen contemplatief gebed kan beoefenen en een ‘draagbaar heiligdom’ voor God kan worden. Deze pantheïstische⁹ kijk op God is heel typerend voor contemplatieven. ... Het onderliggende thema van de *Be Still* DVD is dat we God niet echt kunnen kennen of intiem met Hem kunnen zijn zonder contemplatief gebed en met de staat van stilte die het produceert. Hoewel de DVD vaag is en geen echte instructie bevat over woord- of zinshering (wat de kern vormt van contemplatief gebed), is ze echt behoorlijk misleidend. Wat ze je niet vertellen op de DVD is dat deze staat van stilte voor het grootste deel wordt bereikt door een methode zoals mantra-achtige meditatie. HET DOEL VAN DE DVD IS IN WEZEN NIET OM JE TE INSTRUEREN IN CONTEMPLATIEF GEBED, MAAR EERDER OM JOU EN JE GEZIN ERNAAR TE LATEN SNAKKEN. De DVD belooft zelfs dat het oefenen van de stilte je gezinsproblemen zal genezen. ... DIT PROJECT IS EEN INFOMERCIAL VOOR CONTEMPLATIEVE PRAKTIJK, en vanwege de enorme reclamecampagne die Fox Home Entertainment heeft gelanceerd, kan contemplatief gebed mogelijk worden geïntroduceerd in miljoenen huizen over de hele wereld”.

“[Op de dvd zegt Moore], ‘... als we niet stil zijn voor Hem [God], zullen we nooit echt tot in het merg van onze botten weten dat Hij God is. Er moet een stilte zijn’. ... [Maar is] het niet waar dat wij als gelovigen tot Hem komen door genade, vrijmoedig tot Zijn troon, en dat wij Hem onze vriend noemen? Geen stilte, geen mantra, geen ademend gebed, geen rituelen. Onze persoonlijke relatie met Hem is gebaseerd op Zijn trouw en Zijn liefde en Zijn aanbod dat we toegang tot Hem hebben door het bloed van Jezus Christus, en niet op basis van het binnengaan van een veranderde bewustzijnstoestand of staat van gelukzaligheid of extase zoals sommigen het noemen” (“Beth Moore Gives Thumbs Up to Be Still DVD”, Lighthouse Trails report):

<http://www.lighthouse trailsresearch.com/bethmoorethumbsup.htm>.

In haar boek *When Godly People Do Ungodly Things* (2002) beveelt Moore de contemplatieve Rooms-katholieke Brother Lawrence¹⁰ en Brennan Manning¹¹ aan.

Over Manning zegt ze dat zijn bijdrage aan onze generatie “een geschenk zonder weerga kan zijn” (p. 72) en noemt het *Ragamuffin Evangelie* (NL: Zwerversevangelie) “een van de meest opmerkelijke boeken” (p. 290). Ze waarschuwt haar lezers niet dat Manning nooit een duidelijk getuigenis van verlossing of een duidelijke presentatie van het Evangelie in zijn geschriften geeft, dat hij regelmatig de katholieke mis bijwoont, dat hij gelooft dat het verkeerd is voor kerken om te eisen dat homoseksuelen zich bekeren voordat ze lid kunnen zijn, dat hij het gebruik van mantra’s bevordert om een gedachtenloze staat van stille meditatie te creëren, dat hij zes maanden in afzondering in een grot doorbracht en acht dagen per jaar in stille retraite doorbrengt onder leiding van een Dominicaanse non, dat hij de gevaarlijke praktijk van visualisatie promoot, dat hij zeer goedkeurend citeert uit New Agers zoals Beatrice Bruteau¹² (die zegt: “We zijn onszelf bewust geworden als het Zelf dat enkel zegt IK BEN ... onbegrensd, absoluut IK BEN”) en Matthew Fox¹³ (die zegt dat alle religies naar dezelfde God leiden), en dat hij gelooft in universele redding, dat iedereen, inclusief Hitler, naar de hemel zal gaan. (Voor documentatie zie “A Biographical Catalog of Contemplative Mystics” in ons boek *Contemplatieve mystiek: een krachtige oecumenische band*)¹⁴.

⁹ Pantheïsme : God is IN alles wat bestaat. Pantheïsme : God IS alles wat bestaat.

¹⁰ Brother Lawrence, 1614-1691, diende als lekenbroeder in een Karmelietenklooster in Parijs – zie verder Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Brother_Lawrence

¹¹ Brennan Manning : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-manning.pdf> en zie zeker ook <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zwerversevangelie.pdf>

¹² Beatrice Bruteau : 1930-2014, Amerikaanse contemplatieve filosoof - https://en.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Bruteau

¹³ Matthew Fox : <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan-fox.pdf> en zie ook <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kosmische-Christus.pdf>

¹⁴ Of zie de rubriek over contemplativiteit : <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

Als Moore zich echt wil distantiëren van de contemplatieve beweging, dan zou dat een eenvoudige zaak zijn. Laat haar een verklaring afleggen waarin ze afstand doet van Richard Foster en Brennan Manning en hun rooms-katholieke contemplatieve vrienden en onschriftuurlijke praktijken. Maar maak je maar geen illusies, beste lezer.

Lees meer:

- Rubriek “Beth Moore”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm#bethmoore
- Rubriek “Contemplatief, luisterend gebed”: <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>
- De Positie van de Vrouw in Kerk en gezin: <http://www.verhoevenmarc.be/vrouwen.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>