

Beth Moore: christenen weigeren vrouwelijk leiderschap wegens zondige trots

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/20-22.php, 31-5-2019

Deel 1: uit "Beth Moore Challenges Theologian"
ChristianHeadlines.com, 14 mei 2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Vertaling door M.V.



Een greep uit de boeken van Beth Moore in NL-druk

Prominente Southern Baptist Bijbelleraar Beth Moore heeft een vuurstorm op Twitter aangestoken nadat zij een theoloog had uitgedaagd die haar in een blogpost had uitgekozen wegens haar aanmoedigen van vrouwen om te prediken. Owen Strachan, universitair hoofddocent christelijke theologie aan het Midwestern Baptist Theological Seminary in Kansas City, Missouri, zei in de post van 7 mei dat hij verrast was dat zowel Moore als SBC-president JD Greear “een vrouw die lesgeeft en predikt aan het corporatief lichaam” steunt. Hij zei de dag erna op Twitter: “Eén ding waar wij [complementariërs] het massaal mee eens zijn is dat vrouwen niet op zondag tot de kerk prediken. Dit is functioneel egalitarisme. We zullen hier niet capituleren”.

Complementariërs omarmen de Bijbelse opvatting dat de rol van mannen en vrouwen verschillend is en elkaar aanvullen in huis en kerk ... Moore reageerde op Strachan met een reeks tweets. ”Owen,

ik ga dit zeggen met zoveel respect en zoveel zelfbeheersing als ik kan opbrengen. Ik zou doodsbang zijn om een vrouw te zijn die u zou goedkeuren. En ik zou 40 jaar van mijn leven verspild hebben door vrouwen aan te moedigen Jezus te leren kennen en lief te hebben door de studie van de Schrift. Ik ben tot op mijn gebeente gedwongen door de Heilige Geest - ik wil niet maar ik ben - om de aandacht te vestigen op het seksisme en de vrouwenhaat die hoogtij vieren in segmenten van de SBC, gehuld in vroomheid en met de stank van hypocrisie ...” Ze schreef: “Ik had de ogen openende ervaring van mijn leven in 2016. Een mist die voor mij opklaarde, het was het meest verontrustende, beangstigende wat ik ooit had gezien. Al die jaren had ik het voordeel van de twijfel gegeven dat deze mannen waren zoals ze waren omdat ze probeerden gehoorzaam te zijn aan de Schrift. ... Toen besepte ik dat het helemaal niet over de Schrift ging. Het was over zonde. Het was over macht. Het was over vrouwenhaat. Seksisme. Het ging over arrogantie. Over beschermingssystemen. Het betrof het bedekken van misbruik en misbruik van macht. Herders die andere herders hoeden in plaats van de schapen te bewaken”.

Voor Strachan en andere complementariërs evenwel is die weg om te dienen duidelijk gedefinieerd in de Schrift en daar kan niet over onderhandeld worden. ”Voor een vrouw om te onderwijzen en te prediken aan volwassen mannen betekent Gods Woord en Gods ontwerp te weerstaan”, schreef Strachan in zijn blogpost. ”Ouderlingen moeten zo’n zondige beoefening niet toestaan; dat te doen brengt het kerkelijk lichaam in ongehoorzaamheid aan God”.

Deel 2: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/20-22.php

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Vertaling door M.V.

Beth Moore’s contemplatieve gebed verklaart waarschijnlijk de “onthulling” die ze in het vorige rapport beschrijft: dat ze in 2016 haar ogen werden geopend om te zien dat mannen die vrouwelijke predikers weigeren, zondig trots zijn.

Hoewel het waarschijnlijk waar is dat sommige mannen die tegen vrouwelijke predikers zijn, trots zijn, wordt de afwijzing van vrouwelijke predikers en vrouwelijke kerkleiders duidelijk in Gods Woord onderwezen en is daarom een leer van de Heilige Geest, de Auteur van de Bijbel:

“Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen” (1 Timotheüs 2: 11-14).

Door deze doctrine af te wijzen en toe te schrijven aan zonde, communiceert Moore met demonen. Moore, een Southern Baptist die invloed heeft op een breed spectrum van evangelische vrouwen, is heel erg op de contemplatieve bandwagon. Ze kwam samen met Richard Foster, Dallas Willard en andere contemplatieven op de *Be Still* DVD, die in april 2008 werd uitgegeven door Fox Home Entertainment.

Lighthouse Trails gaf de volgende onderscheidende waarschuwing: “Op de DVD zijn er talloze verlokkingen, verwijzingen en opmerkingen die duidelijk de affiniteit met contemplatieve spiritualiteit laten zien. Richard Foster zegt bijvoorbeeld dat iedereen contemplatief gebed kan beoefenen en een “draagbaar heiligdom” voor God kan worden. Deze panentheïstische kijk op God is heel typerend voor contemplatieven. ... Het onderliggende thema van de *Be Still* DVD is dat we God niet echt kunnen kennen of intiem met Hem kunnen zijn zonder contemplatief gebed en de toestand van stilte die het produceert.

Hoewel de DVD vaag is en de feitelijke instructie over woord- of fraseherhaling mist (wat de kern van contemplatief gebed vormt), is ze behoorlijk misleidend. Wat ze je niet vertellen op de DVD is dat deze toestand van stilte grotendeels wordt bereikt door een methode zoals mantra-achtige meditatie. HET DOEL VAN DE DVD IS IN WEZEN NIET OM U IN CONTEMPLATIEF GEBED TE ONDERRICHTEN MAAR OM U EN UW GEZIN DAARVOOR HONGERIG TE MAKEN. De DVD belooft zelfs dat het beoefenen van de stilte uw gezinsproblemen zal genezen.... DIT PRO-

JECT IS EEN INFOMERCIAL VOOR CONTEMPLATIEVE PRAKTIJK, en vanwege de enorme reclamecampagne die Fox Home Entertainment heeft gelanceerd, kan contemplatief gebed mogelijk worden geïntroduceerd in miljoenen huizen over de hele wereld. [Op de DVD zegt Moore]: "... als we niet stil voor Hem zijn [God], zullen we nooit echt tot in de diepten van merg en been weten dat Hij God is. Er moet sprake zijn van een stilte" ("Beth Moore gives thumbs up", lighthouse-trails-research.com).

In haar boek *Wanneer Godly People Ungodly Things Do* (2002) doet, beveelt Moore contemplatieve Rooms-katholieken Brother Lawrence en Brennan Manning aan. Van Manning zegt ze dat zijn bijdrage aan onze generatie "een geschenk kan zijn zonder parallel" (p.72) en noemt Manning's *Ragamuffin-evangelie* "een van de meest opmerkelijke boeken" (p.290).

Ze waarschuwt haar lezers niet dat Manning nooit een duidelijk getuigenis geeft van redding of een duidelijk evangelie in zijn geschriften, dat hij regelmatig de katholieke mis bijwoonde, dat hij geloofde dat het verkeerd is voor kerken om te eisen dat homoseksuelen zich bekeren voordat zij leden kunnen zijn, hij promoveerde het gebruik van mantra's om een gedachtenloze staat van stille meditatie te creëren, dat hij zes maanden in isolatie in een grot doorbracht en acht dagen per jaar in stille retraite doorbrengt onder leiding van een Dominicaanse non, dat hij de gevaarlijke praktijk van visualisatie promoveerde, dat hij goedkeurend geciteerd werd door New Agers, zoals Beatrice Bruteau (die zegt: "We hebben onszelf gerealiseerd als zijnde het Zelf [of IK] dat zegt dat alleen IK BEN ... onbeperkt, absoluut IK BEN") en Matthew Fox (die zegt dat alle religies leiden tot de dezelfde God), en dat hij gelooft in universele redding, dat iedereen inclusief Hitler naar de hemel zal gaan. (Zie voor documentatie "Een biografische catalogus van contemplatieve mystici" in het boek *Contemplative Mysticism: A Powerful Ecumenical Glue*, verkrijgbaar bij www.wayoflife.org.) Beth Moore is de blinde die de blinde leidt en haar enorme populariteit is een duidelijk bewijs van de afvalligheid van de Southern Baptist Convention.

Zie hier meer over Beth Moore:

- Beth Moore bouwt aan de ene wereldkerk: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BethMoore2.pdf>
- Beth Moore op de contemplatieve toer: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BethMoore.pdf>
- Bijbelgetoetste kritiek op Beth Moore: <http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlbeth-moore/>

Over de positie van de vrouw in kerk en gezin:

- <http://www.verhoevenmarc.be/vrouwen.htm>

"Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. Want ..." (1 Timotheüs 2: 11-14).

"Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken" (1 Korinthiërs 14: 34-35)

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek "Valse leraars": http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm