

Uit "All of Bach"

Een project van de Nederlandse Bachvereniging

<http://allofbach.com/nl/>

Een kleine greep uit hun schitterend en omvangrijk aanbod (tekst letterlijk overgenomen)

Men kan vanalles zeggen over J.S. Bach, bijvoorbeeld dat hij (alhoewel Lutheraan) ook werken schreef voor de Katholieke kerk, zoals de missen en zelfs ter devotie van Maria, maar hij had wel een groot geestes- en hartsverlangen naar de Heer Jezus en de hemel. Daarvan getuigen de talrijke werken van hem. Bach was muzikaal eigenlijk met niets anders bezig dan zijn God. Zijn muziek is gewoon geniaal en uitermate mooi – een geschenk uit de hemel. Ga het zelf na en vorm uw eigen mening:

<http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-582/>

BWV 582: "Passacaglia in C klein" – Orgelwerk

<http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-229/>

**BWV 229: "Komm, Jesu, komm"
"Kom, Jezus, kom"**

Kom, Jezus, kom,
mijn lichaam is moe,
mijn krachten nemen steeds verder af,
ik verlang
naar uw vrede;
de moeizame weg wordt mij te zwaar.
Kom, ik wil
mij aan u overgeven;
gij zijt de juiste weg,
de waarheid en het leven.

Daarom berg ik mij in uw handen
en zeg de wereld welterusten!
Ook al loopt mijn leven ten einde,
de Geest blijft.

Die zal bij zijn schepper zweven,
omdat Jezus de ware weg
naar het leven is en blijft.

<http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-146/>

**BWV 146: "Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen
"Wij moeten veel droefenis doorstaan om in Gods rijk te komen" (Hand. 14:22)**

1. Sinfonia

2. Koor

Wij moeten veel droefenis doorstaan
om in Gods rijk te komen.

3. Aria

Ik wil naar de hemel,
ellendig Sodom, jij en ik
zijn nu voor altijd gescheiden.
Mijn plaats is niet meer hier,
want bij jou
leef ik nooit in vrede.

4. Recitatief

Ach! Was ik toch vast maar in de hemel!
De kwade wereld dwingt mij ertoe!
Ik sta wenend op,
en wenend ga ik naar bed,
hoe bedrieglijk vervolgen ze mij!
Heer! merkt u het, ziet u
hoe ze mij, schuldeloos, haten?
Alsof de wereld de macht had,
mij te doden.
En ook al leef ik met zuchten
en geduld
verlaten en veracht,
toch roept mijn leed bij haar toch
de grootste vreugde op.
Mijn God, het valt mij zwaar.
Ach! Als ik toch,
mijn Jezus, nog vandaag
bij u in de hemel zou zijn!

5. Aria

Ik zaai mijn tranen
met angst in mijn hart.
Maar mijn hartenleed
zal heerlijkheid voortbrengen
op de dag van de zalige oogst.

6. Recitatief

Ik ben bereid,
om geduldig mijn kruis te dragen;
ik weet dat al mijn plagen
in het niet vallen bij de heerlijkheid,
die God aan de uitverkoren scharen
en ook aan mij zal openbaren.
Nu ween ik omdat de woelige wereld
leedvermaak om mij heeft.
Binnenkort komt de tijd,
dat mijn hart verheugd zal zijn,
en dat de wereld
ooit zonder troost zal wenen.
Wie met de vijand

worstelt en hem verslaat,
die wordt daarvoor bekroond;
want God draagt eenieder
met zijn handen ten hemel.

7. Aria

Hoe verheugd zal ik zijn,
hoezeer kan ik mij laven,
als alle vergankelijke
droefenis over is!
Dan glans ik als de sterren
en straal ik als de zon,
dan wordt de hemelse,
zalige vreugde
niet verstoord door treurnis,
gehuil en geschreeuw.

8. Koraal

Wees zeer verheugd, o mijn ziel,
vergeet alle nood en alle kwalen,
want nu verlost Christus, jouw heer,
je uit dit tranendal.
Vanuit de droefenis en het vele lijden
zul je opstijgen tot grote vreugde,
die nog niemand ooit heeft gehoord
en duurt tot in de eeuwigheid.

<http://allobach.com/nl/bwv/bwv-22/>

BWV 22: “Jesus nahm zu sich die Zwölfe” “Jesus nam de twaalf apart”

1. Arioso

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen:
Kijk, we gaan op naar Jeruzalem,
en alles zal in vervulling gaan,
wat door de profeten is geschreven
over de Mensenzoon.
Maar zij begrepen er niets van;
het bleef verborgen voor hen
en wat hij zei konden ze maar niet vatten.

2. Aria

Mijn Jezus, trek mij naar je toe,
ik ben bereid om van hier weg te gaan
en naar Jeruzalem en jouw lijden toe te komen.
Het zal mij goed doen als ik het belang
van deze lijdenstijd en tijd van sterven
tot mijn troost kan gebruiken
en goed leer begrijpen!

3. Recitatief

Mijn Jezus, trek aan mij, dan zal ik rennen,
want mijn vlees en bloed begrijpen

volstrekt niet, net zoals jouw discipelen,
wat er gezegd werd.
Vlees en bloed verlangen naar de wereld
en naar wat allen doen;
ze willen beiden,
bij jouw verheerlijking,
een stevige burcht bouwen op de berg van Tabor;
maar niets weten van Golgatha, zo veel van leed,
en hebben geen oog voor jouw nederigheid.
Ach! Kruisig bij mij
in deze verdorven borst
allereerst deze wereld
en de verboden lusten,
opdat ik dat wat jij zegt,
volkomen kan begrijpen
en met duizenden vreugden naar Jeruzalem kan gaan.

4. Aria

Mijn alles in alles, mijn eeuwig goed,
maak mijn hart beter en vergroot mijn
moed; sla alles neer,
wat zich verzet tegen de ontzegging van het vleeselijke!
Maar als ik dan geestelijk ben gestorven,
trek mij dan naar je toe in vredigheid!

5. Koraal

Laat ons sterven door jouw goedheid,
wek ons door jouw genade;
maak de oude mens ziek,
zodat hij opnieuw tot leven kan komen.
Zodat hij op deze aarde
met zijn zin en begeerte
en gedachten bij jou mag zijn.

<http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-58/>

**BWV 58: “Ach Gott, wie manches Herzeleid
“Ach God, zo menig hartenleed”**

1. Aria en koraal

Ach God, zo menig hartenleed
Heb geduld, geduld, mijn hart,
moet ik in deze tijd doorstaan!
het is een kwade tijd!
De smalle weg is vol droefenis,
Maar de gang naar de zaligheid
de weg die ik moet gaan om in de hemel te komen. leidt tot vreugde na de smarten.
Heb geduld, geduld mijn hart,
het is een kwade tijd!

2. Recitatief

Al word je door de kwade wereld vervolgd,
je hebt aan God een vriend,

die jou tegen je vijanden verdedigt
en je de rug vrijhoudt.
En als de woedende Herodes
het oordeel uitspreekt van een smadelijke dood, voor onze Heiland,
dan komt er een engel die,
Jozef 's nachts laat dromen,
dat hij de wurger moet ontkomen
en naar Egypte moet gaan.
God heeft een woord dat je vertrouwen schenkt.
Hij zegt: "Als bergen en heuvels ineens storten,
als de watervloed je zal laten verdrinken,
dan zal ik je niet verlaten
en niet verzuimen je te helpen."

3. Aria

Ik neem genoegen met mijn lijden,
want ik vertrouw op God.
Ik heb een waarborg
die voor mij een veilige grendel is,
die zelfs de hel niet kan doorbreken.

4. Recitatief

Krijgt de wereld er geen genoeg van
mij te vervolgen en te haten,
dan wijst de hand van God
mij een ander land.
Ach! Als het vandaag al zo kon zijn,
dat ik mijn Eden zou kunnen zien!

5. Aria en Koraal

Ik heb een zware reis voor me
Wees getroost, getroost, jullie harten,
naar jouw hemelse Paradijs,
hier is angst, daar de heerlijkheid!
daar is mijn ware vaderland,
En de vreugde van de tijd
waarvoor jij jouw bloed hebt opgeofferd.
weegt op tegen alle pijn.
Wees getroost, getroost, jullie harten,
hier is angst, daar de heerlijkheid!

<http://allofbach.com/nl/bwv/bwv-55/>

BWV 55: "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht"
"Ik armzalig mens, ik knecht van de zonde"

1. Aria

Ik armzalig mens, ik knecht van de zonde,
voor Gods aangezicht ga ik
met angst en beven naar het gericht.
Hij is rechtvaardig, ik ben onrechtvaardig,
ik armzalig mens, ik knecht van de zonde!

2. Recitatief

Ik heb in strijd met Gods wil gehandeld
en heb het pad
dat hij mij heeft voorgeschreven
niet gevolgd.

Waar moet ik heen?

Zelfs als ik de vleugels van het morgenrood
zou kiezen om daarmee te vluchten
naar het uiteinde van de zee,
zal de hand van de allerhoogste
mij toch vinden

en mij mijn zonden betaald zetten.

Ach ja! Zelfs als de hel mij
en mijn zonden zou opnemen,
zou toch de gramschap
van de allerhoogste daar zijn.

De aarde beschermt mij niet,
ze dreigt mij, monster,
te verslinden;

en als ik naar de hemel
wil zweven,

dan woont God daar,

die het vonnis over mij uitspreekt.

3. Aria

Ontferm u,

laat mijn tranen u vermurwen

laat ze uw hart bereiken,

matig ter wille van Jezus Christus

uw naijverige toorn,

ontferm u!

4. Recitatief

Ontferm u!

Maar nu troost ik mij,

ik wil niet voor het gericht staan

en liever naar de genadetroon

van mijn vrome vader gaan.

Ik houd hem zijn zoon voor,

diens lijden, diens verlossingswerk,

dat hij voor mijn schuld heeft betaald

en genoegdoening heeft gegeven,

en ik vraag hem om geduld,

voortaan zal ik het niet meer doen.

Dan neemt God

mij weer genadig aan.

5. Koraal

Al ben ik van u afgedwaald,

ik kom weer bij u terug;

uw zoon heeft ons immers verzoend

met zijn angst en zijn doodspijn.

Ik loochen mijn schuld niet,

maar uw genade en gunst

zijn veel groter dan de zonde

die ik voortdurend bij mezelf aantref.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm