

AVATAR-kijkers willen imaginaire wereld niet verlaten

Bron: <http://wayoflife.org/index.html>, Friday Church News Notes, 15-1-2010

Vertaling, plaatje toeg. en voetnoot door M.V.



Er wordt gezegd dat sommige fans van de film *Avatar*¹ sterke ontwenningverschijnselen vertonen omdat zij de imaginaire wereld van de film niet willen verlaten.

Avatar is goed bezig om de “highest grossing” film te worden aller tijden. Het is een science fiction film over een wereld die Pandora genoemd wordt en die bevolkt wordt door een ras van “humanoiden” met de naam Na’vi. De machtige 3D-graphics dompelen de kijker in een denkbeeldige wereld waar de vredelievende bewoners communiceren met de natuur. De schrijvers ontwikkelden zelfs een Na’vi-taal die 1000 woorden omvat.

De fan-forumsite ontving meer dan 1000 inzendingen van mensen die obsessieve gedachten koesterden over de film (“Audiences Experience ‘Avatar’ Blues”, CNN, 11 jan. 2010).

Iemand zei: “Ik kan me er niet toe bewegen te denken dat het maar een film is en daar overheen raken”.

Een ander: “Sinds ik *Avatar* ben gaan zien ben ik altijd depressief. Het zien van de wonderlijke wereld van Pandora en al de Na’vi bracht me ertoe dat ik een van hen wil zijn. Ik kan niet ophouden te denken aan al de dingen die in de film gebeurden, en al de tranen en rillingen die ik ervan kreeg. Ik overweeg zelfs zelfmoord omdat ik denk dat, als ik dat doe, ik wedergeboren wordt in een wereld die gelijk is op Pandora”.

De menselijke geest met zijn verbeelding is een groot geestelijk slagveld en daar moet ernstig over gewaakt worden. De Bijbel vermaant ons daarom:

“Want wij breken de valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus” (2 Korinthiërs 10:5).

De moderne entertainment-industrie mikt met zijn zware wapens op de menselijke verbeelding. De door Satan beïnvloede entertainment-ontwerpers (Efeziërs 2:1-2) willen de verbeelding bederven met sensualiteit en fantasmen. Ze trekken ons weg van de levende God door het creëren van ijdele werelden.

Het gevaar ligt vooral bij aanhangers van science-fiction en het fantastische genre, dingen die typisch ontdaan zijn van waarheid en realiteit.

Pandora bestaat niet, maar hemel en hel wel. Niemand zal ooit wedergeboren worden in Pandora, maar Jezus Christus beloofde dat mensen kunnen wedergeboren worden tot eeuwig leven middels

¹ Oudindisch *avatarah* (afdaling, afstamming). Afdaling, d.i. incarnatie van een godheid, meestal van Visjnoe.

bekering en geloof in Hem en zo eeuwig leven ontvangen in een plaats die veel mooier is dan enige Hollywood-scenarioschrijver of graphics-goeroe zich ooit zou kunnen voorstellen.

Lees ook:

- Film Avatar zet aan tot zelfmoordgedachten (AD 12 jan.):
<http://www.ad.nl/ad/nl/1023/Film/article/detail/456098/2010/01/12/Film-Avatar-zet-aan-tot-zelfmoordgedachten.dhtml>
- Waarschuwing : AVATAR kan miljoenen aanzetten tot accepteren “Oude Wijsheid”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Avatar.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm