

# Associaties en Fundamentalisme

Don Kilmer, <http://www.feasite.org/node/2314>, 27-1-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

*Het volgende artikel werd geschreven door Don Kilmer die, samen met zijn vrouw Karen, dient als zendeling bij de Zoeloes in Zuid-Afrika. Wij appreciëren zeker Don and Karen's bediening en hun onderscheidingsvermogen met betrekking tot het veranderende landschap van het fundamentalisme en evangelicalisme.*

Wat maakt een fundamentalist een fundamentalist? Een fundamentalist is altijd iemand geweest die gelooft in de fundamentele leringen van zijn geloof, in tegenstelling tot hen die deze geloofsovertuigingen compromitteren. In de late 19<sup>de</sup> en vroege 20<sup>ste</sup> eeuw focusten christelijke fundamentalisten op geloofsovertuigingen. Er waren liberalen die leringen loochenden die essentieel zijn om een reddend geloof in Christus te hebben. Fundamentalisten geloofden in "strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is" (Judas 3) en kantten zich tegen degenen die leringen loochenden of compromitteerden waardoor mensen zouden dwalen.

In het fundamentalisme kwam een nieuw aspect in 1948 toen Harold Ockenga (foto rechts), die de eerste president was van Fuller Theological Seminary, een convocatietoespraak gaf waarin hij een "Neo" of New Evangelicalism" promootte dat afscheiding afkeurde en opriep voor sociale actie. Alhoewel hij beweerde nog steeds te geloven in de fundamentele doctrines, geloofde hij niet in afscheiding van dingen zoals de meeste fundamentalisten deden.



Er waren verschillende issues en gebeurtenissen die leidden tot deze toespraak en de open aanzet om niet af te scheiden, zoals de stichting van de the National Association of Evangelicals. Maar, Ockenga zelf stelde: "Neo-evangelicalisme werd geboren ... in connectie met een convocatietoespraak die ik gaf in het Civic Auditorium in Pasadena" (Ockenga, voorwoord op Harold Lindsell's boek, *The Battle for the Bible*).

Het New Evangelicalism groeide snel, en daardoor werd het een grote bezorgdheid van fundamentalisten om de Schrift te gehoorzamen wanneer deze zegt van af te scheiden, of het nu van ongelovigen betreft (2 Korinthiërs; Titus 3:5; 2 Johannes 1:9-10), of van eigenzinnige gelovigen (Romeinen 16:17; 2 Thessalonicenzen 3:6, 14-15). Romeinen 16:17 bedoelt ALLE valse leer, of die nu van ongelovigen dan wel van gelovigen komt: "En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af". Toegegeven, sommige fundamentalisten waarschuwden niet of scheidden niet af van compromis met de juiste attitude (2 Thessalonicenzen 3:14-15); maar dat betekent niet dat zij fout deden met af te scheiden wanneer de Bijbel zei van dat te doen.

Over afscheiding, afzondering, heiliging: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

Harold Ockenga en zijn beweging: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ockenga.pdf>

## Conservatieve evangelicals

Naarmate de tijd verder ging wilden New Evangelicals gekend worden met andere benamingen. Vandaag willen dezen van de meer conservatieve kant van het compromitterende christendom graag *conservatieve evangelicals* genoemd worden. Merk evenwel op dat zij zichzelf niet *fundamentalisten* noemen. Sommigen van hen hebben juiste standpunten met betrekking tot bepaalde zaken, maar zij zijn nog steeds ongehoorzaam in het zich niet willen afscheiden van dwaling en wereldlijkheid zoals de Bijbel beveelt (Lees 2 Korinthiërs 7:1; Jakobus 4:4; 1 Johannes 2:15-17; 2 Petrus 1:14-16; Romeinen 16:17).

Een bezorgdheid die opgemerkt moet worden is dat sommige fundamentalisten het standpunt appreciëren dat deze conservatieve evangelicals innemen met betrekking tot bepaalde dingen en ze dan gaan prijzen en promoten zonder een goede waarschuwing te geven over hun compromis. Wat er dan vandaag gebeurt is dat velen in de jongere generatie van dezen die zich nog steeds *fundamentalisten* noemen, weggetrokken worden naar het compromis van de conservatieve evangelicals. Ik spreek niet vanuit een gebrek aan kennis hier – ik spreek over dezen waarmee ik samenkwam in de kerk, dezen waarmee ik aan zielenwinning deed, en dezen waarmee ik op het bijbelcollege zat.

Laat me twee voorbeelden geven opdat u kan begrijpen waar ik over spreek. Eerst en vooral, sommigen binnen de Southern Baptist Convention (SBC) worden geprezen door zekere “fundamentalisten”. Alhoewel het waar is dat sommigen binnen de SBC sterk stonden op sommige gebieden is het ook waar dat er heel wat compromis en ongehoorzaamheid bestaat binnen de SBC. Eén voorbeeld hiervan: Southern Baptist president Ronnie Floyd verenigde zich met de Onething 2015 Conference in Kansas City, dat een interdenominale inspanning was, gehost door het International House of Prayer (IHOP). Ik zal niet ingaan op alles wat betrokken was bij deze bepaalde conferentie, maar als u online kijkt naar wat IHOP gelooft en beoefent, hoe zij aanbidden, en wie erbij betrokken is, en als u dan nog steeds gelooft dat zij heilig en gehoorzaam zijn aan de Bijbel, dan kan u zichzelf niet rechtens een fundamentalist noemen.

Een tweede voorbeeld ligt op het gebied van de muziek. Ik weet dat dit een gevoelig gebied is, maar wij moeten God eren, ook met onze muziek (1 Korinthiërs 10:31). Een veel voorkomend idee verspreidt zich doorheen het fundamentalisme, namelijk dat associaties in muziek van geen belang zijn. Het idee is dat zolang de woorden goed zijn, en de stijl niet te slecht, wij dat dan altijd kunnen oppoetsen en gebruiken. Ik zie dat deze filosofie kerken, scholen en enkelingen leidt naar verder compromis. Er wordt in de Bijbel een duidelijk principe gevonden in Galaten 5:9: “Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg”. Wanneer mensen geleerd worden dat associaties van geen belang zijn met betrekking tot de muziek, zal dit principe andere gebieden aantasten in hun levens.

Wij moeten alert zijn voor dwaling, anderen waarschuwen voor dwaling, en stevig vaststaan in de waarheid. 1 Korinthiërs 16:13 vermaant ons: “waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk”. Nee, we moeten niet onvriendelijk zijn wanneer we dwaling aanpakken, maar het is belangrijk te waarschuwen en sterk te staan in Gods waarheid, en heilige levens te leven (Johannes 17:17; 1 Korinthiërs 13:6; 1 Thessalonicenzen 5:14).

1 Petrus 1:15-16: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig”.

---

## Lees verder

- Harold Ockenga en de New Evangelical movement die hij stichtte: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ockenga.pdf>
- Waarom het New Evangelical principe van “eenheid” gevaarlijk is: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelicals.pdf>
- Afscheiding, afzondering, heiliging: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

“Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>