

# De Antichrist als tempelbouwer

[http://wayoflife.org/index\\_files/antichrist\\_as\\_temple\\_builder.html](http://wayoflife.org/index_files/antichrist_as_temple_builder.html), 7-5-2013

Het volgende komt uit het boek *Israel - Past, Present and Future*:

[http://www.wayoflife.org/publications/books/israel\\_past\\_present\\_future.php](http://www.wayoflife.org/publications/books/israel_past_present_future.php)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en voetnoten door M.V.

Bijbelse profetie associeert de Antichrist met de herbouw van de Joodse Tempel.

“... de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:4-12).

Hier zien we dat de Tempel beslist zal herbouwd worden, maar het zal een plaats zijn waar de Antichrist zal aanbeden worden.

Het geheimenis van de wetteloosheid is al bijna 2000 jaar werkzaam, en dat is het programma van de duivel om zijn man op de troon van de wereld te plaatsen. Er zijn dus vandaag, in de kerkbedeling, twee spirituele programma's aan het werk in de wereld: Gods programma van wereldevangelisatie en het roepen van een volk voor Zijn naam onder alle naties (Romeinen 11:25), en het programma van de duivel om Gods werk tegen te staan en de Antichrist te brengen.

Er is er Eén die het programma van de duivel weerhoudt. Wij geloven dat dit de Heilige Geest is, Die van de hemel kwam op de dag van Pinksteren om kerk te machtigen tot wereldevangelisatie (Handelingen 1:8). Dus, zolang het Gods wil is om door te gaan met het redden van de volken en het bouwen van kerken, kan de duivel zijn plan niet verwezenlijken. God is uitiem aan de macht. Daniël zegt dat de tijd van de Antichrist “vastgesteld” is (Daniël 11:29, 35, 36). Niets kan gebeuren totdat God toestaat dat het zal gebeuren.

De tijd zal komen dat de Weerhouder uit de weg zal gehaald worden, en dan zal de Antichrist onthuld worden. Dit verwijst naar de Opname van de heiligen van de kerkbedeling. De Heilige Geest is de alomtegenwoordige God, en in die zin *is* Hij overal, in alle tijden, maar in een andere zin kwam Hij naar de wereld op Pinksteren om een bijzonder werk te doen en Hij zal vertrekken bij de Opname van de Kerk wanneer dat werk volbracht is.

De verschijning van de Antichrist zal vergezeld gaan met zowel satanisch bedrog, als met een krachtige dwaling door God gezonden als een oordeel over allen die de waarheid niet geloven. Zij die denken dat zij kunnen wachten totdat de gebeurtenissen aanvangen om dan nog gered te worden zijn dwaas. Zij die het evangelie van Jezus Christus gehoord hebben zullen verblind worden. Merk op dat God niet willekeurig verblindt; Hij verblindt hen die de waarheid afwijzen. Elk mens heeft een keuze te maken. Christus geeft licht aan ieder mens (Johannes 1:9).

De verschijning van de Antichrist zal vergezeld gaan met wonderen. Dit zal deel uitmaken van het satanische bedrog. Er zullen tekenen en liegende wonderen zijn. De Joden vroegen om een teken (Mattheüs 12:39) en alhoewel Christus machtige wonderen deed door de kracht van God, wezen zij

Hem af. De Antichrist zal wonderen van de leugen verrichten door de macht van Satan en de Joden zullen hem aannemen.

Een bezoeker aan Israël wordt vandaag van alle kanten herinnerd aan de Tempel. Hij staat zelfs op hun munten. De 1/10 sjekel vertoont een menorah. De 1/2 sjekel heeft een 7<sup>de</sup>-eeuwse lier van het type dat gebruikt werd in de Tempel. De menorah is ook het symbool van de Israëlische Knesset of parlement. Er staat een grote aan de buitenzijde van de belangrijkste poorten en een andere in de kleine tuin aan de ingang van de hoofdweg.

Een meerderheid van Joden wil de Tempel herbouwd zien.

Een 2003 poll door de *Jerusalem Post* zegt dat 80% ervoor is.

Dit is een dramatische verandering tegenover het verleden toen enkel een klein percentage dit steunde. David Shipler schreef in zijn boek *Arab and Jew*: “Tijdens mijn vijf jaren in Jeruzalem [1979-1984] evolueerde het idee van een derde Tempel, op de plaats van Al-Aqsa- en de Rotskoepelmoskee, van een wilde notie van een erg klein aantal militanten aan de zelfkant, naar een doelgerichte, gevestigde rechtervleugel”

In maart 2010 verschenen posters voor de bouw van de Derde Tempel op bussen die de oost-Jeruzalemse routes afleggen. De posters, gesponsord door de “Our Land of Israel” beweging, gaven een afbeelding van de Tempel die de plaats inneemt van de Al-Aqsa- en de Rotskoepelmoskeeën, en daarbij deze Hebreeuwse frase: “Moge de Bais Hamikdosh [Tempel van Jeruzalem] spoedig herbouwd worden in onze dagen”. Een leider van Our Land of Israel, Baruch Marzel, zei: “Wij vertegenwoordigen de waarheid, tegen iedereen, en zeggen luidop wat elke Jood gelooft: dat de Derde Tempel onmiddellijk moet gebouwd worden op de Tempelberg en dat de moskee daar niet mag zijn” (*Jerusalem Post*, 29 mei 2010). Naar verwachting veroorzaakten de posters een storm van protest van moslims en ze werden na een paar dagen verwijderd.

In de late jaren (19)60 werd de “**Temple Mount Faithful**”<sup>1</sup> (Tempelberggetrouwen) opgericht om de Tempel te herbouwen. Hun leider, Gershon Salomon, is een afstammeling van Rabbi Avraham Shlomo Zalman Zoref, die in de vroege 19<sup>de</sup> eeuw een van de pioniers was van de moderne beweging om zich voor te bereiden op de herbouw van de Tempel. Zoref zond zelfs een van zijn zonen overzee om de “tien verloren stammen” van Israël te lokaliseren, maar aan het leven van de rabbi kwam vroegtijdig een einde toen hij vermoord werd door Arabieren. De achterkleinzoon Salomon is een militaire officier die meevocht in de meeste van Israëls moderne oorlogen, te beginnen met de Onafhankelijkheidsoorlog. Tijdens een strijd in 1958 op de Golanhoogte, een strijd waarbij zijn compagnie van 120 soldaten in een hinderlaag kwam van duizenden Syriërs, werd Salomon overreden door een tank en ernstig gewond (hij beweert dat hij in feite stierf). Toen de Syriërs op het punt stonden op hem te schieten om zeker te zijn dat hij dood was, liepen zij plotseling weg en lieten het slagveld in handen van de kleine compagnie Israëli's. De Syriërs rapporteerden later de VN-officiërs dat zij duizenden engelen hadden gezien rondom Salomon. Hij zegt dat hij tijdens die ervaring het licht van God zag en hij wist dat hij nog werk te doen had, en dat was de herbouw van de Tempel en de voorbereiding van de “komst van Messiah ben David”. Salomon was een van de soldaten die de Tempelberg bevrijdden in 1967.

De Temple Mount Faithful heeft plannen voorbereid voor de Tempel en zij construeren attributen voor de werking ervan.

Sinds 1989 hebben zij getracht een grote steen te plaatsen op de Tempelberg als de hoeksteen van de Derde Tempel. (De eerste steen werd gestolen en werd in 2001 vervangen door twee stenen). Elk jaar gaan zij met die stenen op een truck in parade door Jeruzalem om ondersteuning te vinden voor hun doelstelling.

In 1986 werd het **Tempelinstituut** gesticht met als doel: “te zien dat Israël de Heilige Tempel herbouwt op de berg Moria in Jeruzalem”.

Zoals de Temple Mount Faithful (maar met competitieve plannen) prepareert het Tempelinstituut attributen om gebruikt te worden in de nieuwe Tempel. Met hoge uitgaven (\$20 miljoen werd tot

---

<sup>1</sup> Zie <http://www.templemountfaithful.org/>.

dusver geschonken) en gebaseerd op extensief onderzoek, maakten zij de gewaden van de priesters, de gouden kroon van de hogepriester die \$30.000 kost, de borstplaat van de hogepriester met zijn 12 kostbare stenen met daarin gegraveerd de namen van de stammen van Israël, een koperen wasbekken, een wierookaltaar, zilveren bazuinen, vergulde en verzilverde sjofars, harpen, en veel andere dingen.

Van bijzonder belang is de grote menora die gemaakt werd uit 95 pounds zuiver goud, met een waarde van \$2 miljoen. In december 2007 werd de menora verhuisd naar een buitenlocatie op het Westerse Muur Plein tegenover de Tempelberg. Voorheen had hij gestaan in de oude Romeinse Cardo. Het plan is de menora nog dichterbij de Tempelberg te verhuizen en hem uiteindelijk in de Derde Tempel te plaatsen. Het Tempelinstituut vergeleek de 2007-opdracht van de menora in zijn nieuwe locatie, met de Titusboog in Rome 1900 jaar geleden. Toen bewoog de menora weg van de Tempel, terwijl hij vandaag terug naar de Tempel toe beweegt.

Het Tempelinstituut construeert een model op ware grootte van de Tempel (25.000 m<sup>2</sup>) nabij de Dode Zee voor de opleiding van priesters.

De stichter en directeur van het Tempelinstituut, Rabbi Yisrael Ariel, was een lid van de eenheid paratroepen die de Tempelberg heeft bevrijd<sup>2</sup>.

Zowel het Temple Mount Faithful als het Temple Institute hebben steun gekregen van christenen, in het bijzonder van charismaten. Het Temple Mount Faithful, bijvoorbeeld, werd fel gepromoot door Pat Robertson's *700 Club*. Niettegenstaande de Bijbel zegt dat het de Antichrist is die de Derde Tempel zal bezetten, hebben deze goedgegelovige, emotiegeleide christenen miljoenen dollars in het project gestoken. De apostel Paulus werd vervolgd door de Christus-afwijzende Farizeeën, maar deze moderne christenen vatten de handen van de afstammelingen van de Farizeeën in geestelijke projecten. Wij geloven dat Christenen Israël zouden moeten zegenen, niet vervloeken, maar dat betekent niet dat wij hun eigen afvalligheid zouden moeten ondersteunen. De beste manier om het Tempelinstituut te zegenen is het Evangelie te prediken aan haar leden.

In de Joodse traditie wordt de herbouw van de Tempel geassocieerd met de komst van de Messias. Volgens de Maimonides (ook Rambam genoemd), de hoogste rabbinale autoriteit, is elke Jood die begint met de herbouw van de Tempel een potentiële Messias. Shimon ben Kosiba werd een Messias beschouwd in de tweede eeuw toen hij een revolutie leidde om Jeruzalem terug in te nemen en de Tempel te herbouwen. Hij werd *Bar Kokhba* ("Zoon van de Ster") genoemd gebaseerd op de Messiaanse profetie in Numeri 24:17, en er werd een munt geslagen met een afbeelding van de Tempel met de Ark van het Verbond binnenin en de Messiaanse ster op het dak.

Door deze traditie is het eenvoudig te zien hoe de Antichrist zal aanzien worden als de Messias!

In een interview in Jeruzalem vertelde een Hervormde Joodse rabbi ons dat de Messias zal komen wanneer de dingen echt duister worden en dat Hij dan vrede zal stichten. Hij zei:

"Jeruzalem moet ongeschonden zijn, en wanneer de Messias komt zal de tempel ons teruggegeven worden. Maar dat kan niet gebeuren tot er eeuwige vrede is. Uiteindelijk moeten wij dieper gaan in de vernieling voordat we uitkomen in het licht en totdat God niet enkel het Joodse volk verlost maar ook de rest van de wereld. Vrede moet er komen, maar vrede kan enkel komen wanneer de dingen echt duister worden. Dan zal Elia komen en de komst van de Messias aankondigen, en de Messias zal komen van de Olijfberg direct naar de Tempelberg en Hij zal verkondigen dat de tijd is gekomen voor de herbouw van de Derde Tempel".

Een vertegenwoordiger van het Tempelinstituut zei hetzelfde:

"Wij wachten op een Messias. In de Joodse traditie geloven wij dat in elke generatie iemand is die de Messias kan zijn. De vraag is wie hij zal zijn. Het antwoord is: enkel iemand die specifieke dingen doet kan de Messias genoemd worden. Hij die Israël terug naar Israël brengt. Hij die de Tempel herbouwt. Hij die Israël terug in overeenstemming met de geboden brengt. Daarna kan hij de Messias genoemd worden".

---

<sup>2</sup> In 1967.

Dit is een beschrijving van de Messias als een Super Probleemoplosser, en dat is exact hoe de Antichrist zichzelf zal presenteren.

### **Geen Redder van zonde.**

Het is belangrijk te begrijpen dat de Joden niet uitzien naar een Messias om hun zonden weg te doen. Zij hebben geen offers en zij zijn daar tevreden mee, denkend dat zij geen bloedverzoening nodig hebben. Zij hebben zelfs een bloedloze, lamloze Pascha en Verzoendag.

Wij vroegen een Hervormde Joodse rabbi: “Hoe zuivert u zich van uw zonden?” en hij antwoordde: “Wij vragen God om vergiffenis door gebed en door daden”.

Wij stelden een vraag over Leviticus 17:11: “Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt”. De rabbi zei dat de interpretatie dat de mens letterlijke bloedoffers nodig heeft om acceptabel te zijn voor God een valse interpretatie is. Hij was daar stellig van overtuigd.

Onze gids vertelde ons dat de Joodse vaders hebben besloten dat gebed de plaats ingenomen heeft van offers en dat bloed niet noodzakelijk is.

De vertegenwoordiger van het Tempelinstituut zei hetzelfde:

“God weet dat wij de offers niet hebben. Daarom heeft Hij ons een andere manier tot verzoening gegeven, en dat is door gebeden. We hebben gebeden die grote rabbi's geschreven hebben vlak na de verwoestingen en we zeggen deze gebeden op en dat geldt alsof wij offeren”.

De Joden struikelden over een lijdende Messias, 2000 jaar geleden. Zij keken uit naar een Messias om hen te redden van het Romeinse juk en een Messias die niet zou sterven voor hen. Zij wilden een Koning, geen Verlosser.

Waarom zouden zij een lijdende Messias nodig hebben als ze niet eens inzien dat zij zondaars zijn!

Niet één keer heb ik een Jood horen zeggen: “Wij lijden wegens onze grote zonde tegen God”.

Zo'n uitspraak vind je niet in het Tempelinstituut. Hun website brengt een geschiedenis van de Joodse natie en van de Tempel in het bijzonder, en alhoewel zij de verwoesting van de eerste en tweede Tempel documenteren is er geen enkel woord over Israël's zonde.

Zo'n uitspraak vind je ook niet in het in het Holocaust Museum.

Toen we de voornoemde rabbi vroegen of hij een zondaar was, toen keek hij een tijdje wat rond op een soort van verbaasde, perplexe manier, en we moesten het hem een tweede keer vragen vooraleer toe te geven: “wij maken allen vergissingen in de wereld”. Hij gaf vergissingen toe en “negatieve inclinaties”, geen zonde. Hij haastte zich erbij te zeggen dat de gerechtigheid van de Jood in de Torah ligt, de Wet van Mozes, en in de Talmud, de rabbijnse traditie.

Dit is dezelfde blindheid en hardnekkigheid waar Paulus bijna 2000 jaar geleden over schreef:

“Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. 31 Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. 32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoets, 33 zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoets en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden” (Romeinen 9:30-33).

Dus, de Joden kijken uit naar een Messias die vrede zal brengen, die hun problemen zal oplossen, die hen zal helpen de Tempel te herbouwen, die hen zal toestaan hun eigen tradities te volgen op gelijk niveau met de Schrift, en die hen niet zal berispen als zondaars maar hen zal helpen bij het volgen van hun “positieve inclinaties”.

De Antichrist zal dit alles en meer zijn ... aanvankelijk.

Als de Antichrist komt, zal hij een oprecht mens lijken te zijn die de wereld wil helpen. Hij zal niet lijken op een monster. Hij zal een krachtige persoonlijkheid hebben met meer charisma dan enig andere heerser die hem voorafging in de geschiedenis. Hij zal een verbazingwekkend spreker zijn, die “grote dingen” spreekt (Daniël 7:8). Hij zal stoutmoedig en gezaghebbend zijn. Daniël zegt dat

hij “een meedogenloze koning ... bedreven in slinkse streken” is (Daniël 8:23). Hij zal een meester in intrige zijn en een verbluffende bekwaamheid bezitten om eeuwenoude problemen op te lossen.

Maar het zal een leugen zijn. Vijf keer wordt de Antichrist in Daniël een leugenaar en vleier genoemd (Daniël 11:21, 23, 27, 32, 34). Na 3 ½ jaar zal hij zijn ware natuur tonen, en zijn vredesplan zal een “plotselinge verwoesting” meebrengen in de vorm van de ergste verdrukking die de wereld ooit gezien heeft.

Dit is in meer detail besproken in volgende profetie:

“Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – 16 laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, 18 en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. 19 Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! 20 En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. 21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Mattheüs 24:14-21).

De “gruwel van de verwoesting” is het afgodisch beeld dat zal opgericht worden in de Joodse Tempel. Daniël zegt “die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen” (Daniël 11:31). Dit markeert een halfweg punt in de zeven jaren van Daniëls zeventigste jaarweek.

Op dit punt zal de Grote Verdrukking beginnen. De Antichrist zal zijn satanische haat tonen tegen de Joden en hen beginnen te vervolgen. Dus waarschuwt Jezus hen om te vluchten naar de bergen.

De volgende angstaanjagende profetie beschrijft Gods houding jegens de Derde Tempel:

“Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust? 2 Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft. 3 Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek, wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod. Zoals zij ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden, 4 zo zal Ik het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen, omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden. Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt” (Jesaja 66:1-4).

God zegt dat Hij geen Tempel wil; Hij wil gehoorzaamheid en rechtvaardigheid (Jesaja 66:1-2).

Vermits de Tempel zal gebouwd worden door Christus-afwijzende Joden die rebelleren tegen Gods Woord, zijn hun offers niet acceptabel (Jesaja 66:3). Zij hebben het Lam van God afgewezen (Johannes 1:29). Zelfs de meest ijverige Jood in Israël vandaag begrijpt niet de betekenis van de offers die gevraagd worden door hun eigen Torah. Zij erkennen niet dat zonder bloedstorting geen vergeving van zonden bestaat. In feite, zoals we hebben gezien, erkennen zij zelfs niet dat zij zondaars zijn.

God waarschuwt dat Hij Israël met geestelijke blindheid zal slaan wegens hun hardnekkige ongehoorzaamheid (Jesaja 66:4). God valt niets te verwijten. Hij zond de profeten maar zij stenigden hen. Hij zond Zijn eigen Zoon en zij riepen uit: “Kruisig Hem; kruisig Hem”. Wat had God nog meer kunnen doen?

---

**Lees ook:** <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Tempel-voorbereiding.pdf>