

Amerika's 50 Invloedrijkste Kerken: *Velen Pro-Contemplatief/Emergent*

Lighthouse Trails, 16 juli 2007

<http://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/index.php?p=729&more=1&c=1>

Vertaling, plaatjes door M.V.

Het "Church Report" (Kerkverslag) heeft haar jaarlijkse America's 50 Most Influential Churches-poll¹ (Amerika's 50 Invloedrijkste Kerken peiling) gepubliceerd. Deze lijst wordt elk jaar opgesteld via de input van ongeveer 2000 kerkleiders. De lijst van vorig jaar, waarover wij rapporteerden², lijkt erg op die van dit jaar. Willow Creek (Bill Hybels) staat op nummer één, en Saddleback (Rick Warren) staat op nummer twee.

Net zoals in de poll van vorig jaar, zijn er in de top-50 van 2007 veel kerken (en hun pastors) pro-Contemplativiteit en/of pro-Emergent Church (en hun pastors). Hierna *onze* lijst van degenen (uit die top-50) die *zeker* in deze groep passen:



- 1 Willow Creek (Bill Hybels)
- 2 Saddleback (Rick Warren)
- 3 Fellowship Church (Ed Young)
- 4 North Point (Andy Stanley)
- 5 Life Church (Craig Groeschel)
- 6 Granger Community Church (Mark Beeson)
- 10 Sea Coast (Greg Surratt)
- 11 Mosaic (Erwin McManus)
- 12 Mars Hill (Rob Bell)
- 13 North Coast Church (Larry Osborne)
- 18 Calvary Chapel Fort Lauderdale (Bob Coy)
- 27 Calvary Chapel Capo Beach (Chuck Smith Jr.)
- 31 Menlo Park Presbyterian (John Ortberg)
- 35 Wooddale (Leith Anderson)
- 39 National Community (Mark Batterson)
- 45 Oak Hills (Max Lucado)

Er zijn nog veel andere kerken die deze top-50 haalden, die niet noodzakelijk in het Contemplatieve/Emergente kamp zitten (op dit ogenblik), maar die aanwijzingen vertonen dat zij die weg opgaan. Sommige van hen zullen het ongetwijfeld het Lighthouse Trails rapport van volgend jaar halen, vermits Contemplatieve/Emergente spiritualiteit meer en meer de norm wordt in plaats van de uitzondering.

Wat wij in ons rapport van vorig jaar verklaarden blijft nog steeds waar dit jaar:

Velen van de 50 maken deel uit van en participeren in het "new evangelicalism" dat het Christendom benadert vanuit een business-standpunt, met sterke New Age affiniteiten. Als inderdaad deze lijst van het "Church Report" een accurate schatting geeft van de invloedrijkste kerken, dan is het juist te zeggen dat het Christendom zich in erg troebel water bevindt, zowel in Noord-Amerika als in de hele wereld.

Lighthouse Trails gelooft dat er echte godvruchtige invloed moet toegeschreven worden aan de vele niet-erkende christelijke pastors over de hele wereld, die trouw zijn gebleven aan het Woord van God en die getrouw het Evangelie van Jezus Christus hebben gepredikt. Deze her-

¹ http://www.theonline.com/mag_article.php?mid=1094&mname=July

² <http://www.lighthouse trailsresearch.com/newsletter071706.htm#article1>

ders in het Lichaam van Christus compromitteren de waarheid niet voor kerkgroei (church-growth) en zoeker-vriendelijke (seeker-friendly), doelgedreven (Purpose-Driven) en New Age praktijken. *Zij* zijn de pastors (en hun kerken die hen steunen) die geëerd zouden moeten worden. *Zij* zijn degenen die de verleidende geesten en leringen van demonen tegenstaan, welke geesten met hun inspiraties de valse “komende” zullen inleiden, hij die Heer Jezus Christus haat - de enige Naam waarin redding ligt. (Hand. 4:10-12).

“Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen” - Johannes 5:43 (HSV).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm