

# 5 Dingen die u moet weten over contemplatief gebed

## *Compatibel met Oosterse Mystiek en New Age!*

Door Ray Yungen, <https://www.lighthouse trailsresearch.com/blog/?p=18192>, 7-10-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Het is eerlijk om te zeggen dat er in de afgelopen veertig jaar een mystieke revolutie in de westerse wereld heeft plaatsgevonden. Terwijl mystiek ooit ongewoon was binnen de reguliere samenleving, is ze nu geaccepteerd en normaal geworden. Volgens de wet van de markt zou elk redelijk persoon dit kunnen afleiden uit het aantal boekenplanken gewijd aan oosterse mystiek en New Age-denken in vrijwel alle grote boekhandels (bijv. Barnes and Noble en het nu ter ziele gegane Borders). De Borders-boekhandel in mijn woonplaats in Oregon bood 65 schappen aan voor deze onderwerpen; een paar decennia eerder had boekhandel B. Dalton slechts vijf schappen met mystiek. Een andere indicator van de populariteit van mystiek was het succes van talkshowhost Oprah Winfrey. In de loop van twintig jaar liet ze letterlijk tientallen miljoenen lezers en kijkers kennismaken met het mystieke leven.



Veel mensen weten misschien niet dat er een “christelijk” element is geweest in dit fenomeen van mystiek dat bekend staat als contemplatief gebed of centreren gebed. Deze vorm van mystiek gebed is de christelijke kerk voornamelijk binnengekomen door middel van spirituele vormingsprogramma’s. Ondanks dat de feitelijke praktijk eeuwen oud is, helemaal teruggaand tot de woestijnvaders in de middeleeuwen, heeft ze pas onlangs een snaar geraakt bij veel mensen binnen de vele takken of denominaties die het arsenaal van het christendom vormen.

Het zou verstandig zijn voor diegenen die deze praktijk willen binnengaan om de dynamiek van wat dit werkelijk inhoudt echt te begrijpen. Christenen verwachten misschien dat ze een diepere ontmoeting met de God van de Bijbel zullen hebben of een rijker, vol geestelijk leven zullen leiden, maar de realiteit zal radicaal anders zijn. In dit boekje ga je citaten lezen, niet van critici of tegenstanders van contemplatief gebed, maar eerder voorvechters en leraren van contemplatief gebed die de ware aard laten zien van waar deze beweging eigenlijk spiritueel op gebaseerd is. Ik wil in het begin zeggen dat deze citaten niet bewerkt zijn of uit hun context gehaald. Ze illustreren nauwkeurig de denkwijze van de betreffende auteur.

### **1. De verenigbaarheid van New Age en Oosters Denken met Contemplatief Gebed**

New Agers en degenen die oosterse religie beoefenen, beschouwen contemplatief gebed als onderdeel van hun eigen beweging. De volgende fragmenten zijn afkomstig van voorstanders van new age en oosters denken:

Het is belangrijk op te merken dat christelijke mystici in de loop van de geschiedenis van het Christendom een ongewone openheid hebben getoond voor de wijsheid van niet-christelijke filosofie en religie. Met andere woorden, de christelijke mystiek lijkt vanaf het begin een intuïtieve erkenning te hebben gehad van de manier waarop **mystiek een vorm van eenheid is die religieuze verschillen overstijgt.**[1] — Carl McColman, *The Big Book of Christian Mysticism* (nadruk toegevoegd)

Het Oosten vertegenwoordigt niet zozeer een cultuur of een religie als wel de methodologie [meditatie] voor het bereiken van een grotere, bevrijdende visie. In die zin heeft het “Oosten” bestaan in westerse mystieke tradities [d.w.z. contemplatief gebed].[2] — Marilyn Ferguson, *The Aquarian Conspiracy*

Individuele religies hebben verschillende namen voor de esoterische paden die ons stap voor stap naar deze ervaringen kunnen brengen. In het Mahayana boeddhisme zijn er de paden van de Tibetanen of de weg van Zen. . . . In het hindoeïsme zijn er de verschillende vormen van yoga. In de islam is er soefisme. In het Jodendom is er de leer van de Kabbala. In het christendom is er contemplatie. Dit alles kan mensen naar het ultieme niveau leiden, naar **kosmisch bewustzijn**.[3] — Willigis Jäger, *Searching for the Meaning of Life* (cursivering toegevoegd)

De meditatie van gevorderde occultisten is identiek aan het gebed van gevorderde mystici: het is geen toeval dat beide tradities hetzelfde woord gebruiken voor de hoogste regionen van hun respectievelijke activiteiten – contemplatie.[4] – uit het boek, Richard Kirby, *The Mission of Mysticism*

Kundalini is al lang bekend in taoïstische, hindoeïstische en boeddhistische spiritualiteit.[5] “Aangezien deze energie [Kundalini occulte energie] ook vandaag de dag aan het werk is bij talloze personen die zich wijden aan contemplatief gebed, is dit boek een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de christelijke contemplatieve traditie”.[6] — Thomas Keating, *Kundalini Energy and Christian Spirituality*.

## 2. Belangrijke voorstanders van contemplatief gebed verdedigen oosterse religie

Een van de opvallende kenmerken van de contemplatieve gebedsbeweging is wat bekend staat als **interspiritualiteit**. In feite betekent dit dat je in je huidige religie blijft, maar je absorbeert het spirituele perspectief van diegenen in het oosterse denken. In het boek *Pray to Live* van Henry Nouwen beschrijft hij bijvoorbeeld de contemplatieve voorstander Thomas Merton als sterk beïnvloed door hindoemonniken.[7] Overweeg de volgende citaten:

[Thomas] Merton<sup>1</sup> was vele jaren voor zijn Aziatische reis in aanraking gekomen met zenboeddhisme, soefisme, taoïsme en vedanta. Merton was in staat om de stroom te ontdekken waar de wijsheid van Oost en West samensmelten en samenvloeien, voorbij dogma's, in de diepten van innerlijke ervaring. . . . Merton omarmde de spirituele filosofieën van het Oosten en integreerde deze wijsheid in [zijn] eigen leven door directe beoefening.[8]— uit *Yoga Journal* magazine.

De auteur [katholieke priester Thomas Ryan] toont een prachtige openheid voor de gaven van het boeddhisme, hindoeïsme en moslimreligie. Hij ontdekt hun grote wijsheid voor het geestelijke leven van de christen en aarzelt niet om die wijsheid mee naar huis te nemen.[9] — Henri Nouwen, uit het voorwoord van *Disciplines For Christian Living*.

Deze mystieke stroom [contemplatief gebed] is de westerse brug naar spiritualiteit van het Verre Oosten . . . Het is geen toeval dat de meest actieve grens tussen christelijke en oosterse religies vandaag de dag ligt tussen contemplatieve christelijke monniken en hun oosterse equivalenten. Sommige vormen van oosterse meditatie zijn informeel opgenomen of aangepast in de praktijk van veel christelijke monniken, en in toenemende mate door andere christenen.[10] — Tilden Edwards, oprichter van het Shalem Institute for Spiritual Formation, in *Spiritual Friend*.

## 3. De methode in contemplatief gebed is identiek aan de methode die wordt gebruikt in new age en de oosterse gedachte

Het kenmerk van contemplatief gebed is te vinden in frases als wachten op God in stilte, je gedachten stillen, Gods aanwezigheid zoeken in de stilte en vooruitgang boeken in innerlijke stilte, allemaal met het kenmerk van het stoppen van de normale stroom van gedachten. Veel voorstanders

---

<sup>1</sup> Thomas Merton (1915-1968) was een Amerikaanse Trappisten monnik.

van contemplatief gebed zouden verwerpen dat dit het resultaat is van het gebruik van een mantra, maar veel meer accepteren dit als zijnde waar.

Degenen die Transcendente Meditatie hebben beoefend, kunnen verrast zijn om te horen dat het Christendom zijn eigen aloude vorm van mantra-meditatie heeft. De techniek, genaamd Centering Prayer, is gebaseerd op de spirituele oefeningen van de Woestijnvaders, de Engelse devotieonele klassieker *The Cloud of Unknowing* en het beroemde Jezusgebed. . . . Vertrouwen op een mantrisch centreerapparaat heeft een lange geschiedenis in de mystieke canon van het Christendom.[11] — Redacteuren van *New Age Journal*, *As Above, So Below*.

De technieken die [Herbert] Benson leert – stilte, passende lichaamshouding en vooral het leegmaken van de geest door herhaling van gebed – zijn de praktijken van mystici in alle grote wereldreligies geweest. En ze vormen de basis waarop de meeste moderne geestelijke leiders diegenen leiden die dichter bij God willen komen. . . . Stilte is de taal die God spreekt . . . zegt Thomas Keating die in één jaar tijd aan meer dan 31.000 mensen ‘centerend gebed’ onderwees. Keating stelt voor dat degenen die bidden een ‘heilig woord’ herhalen, zoals God of Jezus.[12] – “Praten met God”, *tijdschrift Newsweek*.

Non-verbaal gebed houdt in dat je leert hoe je van binnen stil kunt worden. Ik leerde voor het eerst over non-verbaal gebed als onderdeel van andere religieuze tradities. Ik wist niet dat het ook een lange geschiedenis heeft in de christelijke traditie (alhoewel ik naar een eersteklas seminarie ben gegaan, weet ik niet of het werd onderwezen of dat ik het heb gemist). Het intrigeerde me. Ik leerde over het gebruik van mantra’s als een middel om de geest iets te geven om zich op te concentreren en opnieuw op te focussen terwijl het in de stilte zinkt. Ik was dan ook verheugd om later te horen dat de christelijke traditie niet alleen de praktijk van non-verbaal gebed kent, maar ook mantra’s omvat.[13] — Marcus Borg, *The God We Never Knew*.

De twintigste eeuw, die zoveel revoluties heeft gekend, is nu getuige van de opkomst van een nieuwe mystiek binnen het christendom. . . . Want de nieuwe mystiek heeft veel geleerd van de grote religies van Azië. Het heeft de impact gevoeld van yoga en Zen en het monnikendom van Tibet. Het besteedt aandacht aan houding en ademhaling; het kent de muziek van de mantra en de stilte van samadhi. . . . Wat ik nu over Zen zeg, geldt ook voor de christelijke mystiek. Het leidt ook tot een veranderde bewustzijnsstaat waarin alles één is in God”.[14] — William Johnston, *The Mystical Way*.

Zonder zijn geloof op enigerlei wijze te verraden, kan de christen zijn contemplatie van goddelijke mysteries verdiepen door middel van hindoeïstische gebedswijzen.[15] — Kathleen Healy, *Entering the Cave of the Heart*.

Denk niet na over de betekenis van het woord; denken en overpeinzen moeten ophouden, zoals alle mystieke schrijvers benadrukken.[16] — Willis Jäger, *Contemplation: a Christian Path*.

De herhaling [van een woord of zin] kan in feite rustgevend en zeer bevrijdend zijn, en ons helpen, zoals Nouwen zegt, “om ons drukke innerlijke leven leeg te maken en de stille ruimte te creëren waar we bij God kunnen wonen”.[17] — Evangelische auteur, Jan Johnson, *When the Soul Listens*.

#### 4. Het vinden van de “God” binnenin

Het is belangrijk om hier op te merken dat het het doel van contemplatief gebed is om een veranderde staat van bewustzijn binnen te gaan om je ware zelf te vinden en zo God te vinden. Dit ware zelf heeft betrekking op het geloof dat de mens in principe goed is. Christelijke voorstanders van contemplatief gebed leren dat alle mensen een goddelijk centrum hebben en dat iedereen, niet alleen wedergeboren gelovigen, contemplatief gebed moet beoefenen. Het geloof is dat we in het hart van de mens God vinden (d.w.z. dat we God zijn).

De God die in ons innerlijke heiligdom woont, is dezelfde als degene die in het innerlijke heiligdom van ieder mens woont.[18] — Henri Nouwen uit zijn boek *Here and Now*.

Wij [de hele mensheid] dragen deze goddelijke kern in ons. Zen noemt het “essentiële natuur”; yoga noemt het “atman”; christenen noemen het “eeuwig leven, het koninkrijk van God of de

hemel”. . . Het Goddelijke, dat hij [Jezus] de Vader noemde, pulseert door ons heen, net zoals het door hem heen pulseerde.[19] — Willigis Jäger, *Search for the Meaning of Life*.

[Zelfs mensen] die hun leven nog niet aan Jezus Christus hebben overgegeven — kunnen en moeten ze [= geestelijke disciplines] beoefenen.[20] — Richard Foster, *Celebration of Discipline*.

Wanneer God een ander soort relatie ontwikkelt . . . dan zijn we niet langer twee afzonderlijke wezens die op elkaar inwerken over de afstand die we ons voorstellen tussen wezens te liggen. We zijn nu verbonden met God zoals het lichaam met de adem verbonden is. In wezen zijn we één.[21] — Brian C. Taylor, *Setting the Gospel Free*.

Het is een glorieuze bestemming om lid te zijn van het menselijk ras . . . nu besef ik wat we allemaal zijn . . . Als ze [= mensen] zichzelf maar konden zien zoals ze werkelijk zijn . . . Ik veronderstel het grote probleem zou zijn dat we zouden neervallen en elkaar zouden aanbidden . . . In het centrum van ons wezen bevindt zich een punt van nietsheid dat onaangetaast is door zonde en illusies, een punt van pure waarheid . . . Dit kleine puntje . . . is de zuivere heerlijkheid van God in ons. Het zit in iedereen.[22] — Thomas Merton, *Conjectures of a Guilty Bystander*.

Occultisme wordt gedefinieerd als de wetenschap van mystieke evolutie; het is het gebruik van de verborgen [d.w.z. occulte] mystieke vermogens van de mens om de verborgen realiteit van de natuur te onderscheiden, d.w.z. om God te zien als de alles in allen.[23] — Richard Kirby, *The Mission of Mysticism*.

## 5. Contemplatieve spiritualiteit is aantrekkelijk geworden voor mensen in de evangelische kerk



Richard Foster

Brennan Manning

Thomas Merton



Richard Rohr

Thomas Keating

Henri Nouwen

Ondanks de theologische barrières die hebben bestaan tussen het katholicisme en de evangelische kerk, zijn evangelicals steeds ontvankelijker geworden voor de katholieke contemplatieve traditie. Deze barrières zijn de afgelopen decennia min of meer neergehaald en een toenemend aantal evangelicals is op zoek naar spirituele leiders en spirituele vormingsprogramma's die de kanalen zijn naar het rijk van dit mystieke paradigma.

Sommige zeer populaire auteurs die door de evangelische kerk zijn geaccepteerd, zijn activisten die contemplatief gebed beschouwen als een manier om dieper met God om te gaan. Deze auteurs hebben overvloedig geschreven en onderwezen over contemplatief gebed:

### Richard Foster

Wij zouden ons allemaal zonder schaamte moeten inschrijven als leerling in de school van contemplatief gebed.[24]

Thomas Merton heeft misschien meer gedaan dan enige andere twintigste-eeuwse figuur om het leven van het gebed algemeen bekend en begrepen te maken . . . zijn interesse in contemplatie bracht hem ertoe gebedsvormen in de oosterse religie te onderzoeken . . . [hij is] een begaafde leraar.[25]

### Richard Rohr

Gods hoop voor de mensheid is dat we op een dag allemaal zullen erkennen dat de goddelijke woonplaats de hele schepping is. Christus komt terug wanneer we zien dat materie en geest co-existeren. Dit verdient het echt om goed nieuws genoemd te worden.[26]

Eén van mijn uitgevers . . . vertelde me dat op dit moment mijn grootste aanhang jonge evangelicals zijn – jonge evangelicals. Sommige van mijn boeken zijn nogal zwaar. Ik ben gewoon verbaasd.[27]

### **Ruth Haley Barton**

Een paar jaar geleden begon ik een innerlijke chaos in mijn ziel te herkennen . . . Hoeveel ik ook bad, de Bijbel las en naar goed onderwijs luisterde, ik kon het innerlijke gebrul dat door vragen zonder antwoorden werd gecreëerd, niet kalmeren.[28]

In Ruth Haley Bartons boek *Invitation to Solitude and Silence* (het boek waarin Barton de invloed van Thomas Keating in haar leven erkent) citeert Barton de overleden katholieke priester William Shannon uit zijn boek *Silence on Fire* (de biografie van Thomas Merton). In dat boek stelt Shannon:

Woordeloos gebed . . . is nederig, eenvoudig, bescheiden, gebed waarin we onze totale afhankelijkheid van God ervaren en ons bewustzijn dat we in God zijn. Woordeloos gebed is geen poging om “ergens te komen”, want we zijn er al (in Gods aanwezigheid). Het is alleen zo dat we ons niet voldoende bewust zijn van ons feit dat we er zijn.[29]

### **Adele Ahlberg Cahoun**

Adele Ahlberg Calhoun is de auteur van *The Spiritual Disciplines Handbook: Practices That Conform Us*, een inleiding op contemplatief en centreren gebed. De volgende twee citaten uit haar boek geven duidelijk haar mening weer:

Meditatie is niet alleen een discipline van oosterse religies en New Age goeroes. Meditatie vormt de kern van joods-christelijke spiritualiteit; het is een uitnodiging om God te begrijpen.[30]

Neem de tijd, en wanneer een woord “oplicht” voor je, stop dan en let op. Laat het woord of de zin ronddwalen in je geest en hart. . . . Als je geest afdwaalt, breng hem dan voorzichtig terug en ga door met je meditatie.[31]

Wat de spirituele sympathieën van Ahlberg Calhoun nog meer illustreert, is een lijst met ‘docenten’ die ze achterin het boek opneemt. Sommigen van hen zijn Basil Pennington, Henri Nouwen, Richard Rohr, Teresa van Avila, St. Johannes van het Kruis en Julianus van Norwich, die allemaal interspirituele en panentheïstische<sup>2</sup> kenmerken absorbeerden vanwege hun contemplatieve praktijken. Veel evangelische leiders, waaronder Rick Warren, bevelen *The Spiritual Disciplines Handbook* aan of onderschrijven het. Op de website van de uitgever van het boek (InterVarsity Press) vindt u een goedkeuring voor het boek door de populaire voorganger Timothy Keller van Redeemer Presbyterian of NYC, die over het handboek van Calhoun zegt:

Ik heb lang geprofiteerd van de gaven van Adele Ahlberg Calhoun op het gebied van spirituele ontwikkeling, en ik ben blij dat ze haar ervaring met spirituele disciplines in boekvorm heeft gebundeld. Ik beveel het ten zeerste aan en ik kijk ernaar uit om het als hulpmiddel in onze kerk te gebruiken.[32]

### **Brennan Manning**

Een eenvoudige methode van contemplatief gebed (vaak centreren gebed genoemd . . .) heeft vier stappen . . . kies één enkel heilig woord . . . herhaal het heilige woord innerlijk, langzaam, vaak.[33]

In een interview beval Brennan Manning het boek van William Shannon aan, *Silence on Fire* en het boek van Thomas Keating over centreren gebed, *Open Mind, Open Heart*. In *Silence on Fire* hekelt Shannon de verzoening en de Bijbelse God op de volgende manier:

Dit is een typisch patriarchaal begrip van God. Hij is de God van Noach die mensen diep in zonde ziet, zich berouwt dat Hij hen gemaakt heeft en besluit hen te vernietigen. Hij is de God van de woestijn die slangen stuurt om Zijn volk te bijten omdat ze tegen Hem murmureren. Hij

---

<sup>2</sup> Panentheïsme: God is IN alles. Pantheïsme: God IS alles.

is de God van David die praktisch een volk decimeert . . . Hij is de God die de laatste druppel bloed van Zijn Zoon eist, zodat Zijn rechtvaardige toorn, opgeroepen door de zonde, gesust kan worden. Deze God wiens stemmingen afwisselen tussen genade en felle woede. Deze God bestaat niet.[34]

### Henri Nouwen

De stille herhaling van één enkel woord kan ons helpen om met de geest af te dalen naar het hart . . . Deze manier van eenvoudig gebed . . . opent ons voor Gods actieve aanwezigheid.[35]

De God die in ons innerlijke heiligdom woont, is dezelfde als degene die in het innerlijke heiligdom van elk mens woont.[36]

### Thomas Merton

Tijdens een conferentie over contemplatief gebed werd de vraag gesteld aan Thomas Merton: “Hoe kunnen we mensen [niet alleen christenen] het beste helpen om eenheid met God te bereiken?” Zijn antwoord was heel duidelijk. We moeten hen vertellen dat ze al verenigd zijn met God. Contemplatief gebed is niets anders dan in het bewustzijn komen van wat er al is.[37] — gesteld door Brennan Manning in zijn boek *The Signature of Jesus*.

Ik zie geen tegenstelling tussen boeddhisme en christendom . . . Ik ben van plan om zo goed mogelijk boeddhist te worden.[38]

### Conclusie

De Bijbel openbaart dat in het hart (centrum) van de mens, ons ware zelf, niet “God” is, maar **dat het hart zondig en goddeloos is:**

Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. <sup>19</sup> Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, onthucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. (Mattheüs 15:18,19)

Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, onthucht, moord, <sup>22</sup> diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; <sup>23</sup> al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. (Marcus 7:21-23)

Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? (Jeremia 17:9)

De Bijbel waarschuwt ook duidelijk tegen repetitief gebed en vertelt ons ook dat we God niet zonder bemiddeling kunnen vinden (d.w.z. zonder Christus).

Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. (Mattheüs 6:7)

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1 Timotheüs 2:5)

Het is ironisch dat in de vorige eeuw in andere landen meer christenen voor hun geloof zijn gestorven dan in de afgelopen eeuwen samen. Veel van deze christenen waren weggegaan van de islam, het hindoeïsme of het boeddhisme om hun beulen te ontmoeten. Wat zouden deze martelaren van het geloof tegen ons zeggen als ze konden spreken over onze huidige westerse praktijk van vermenigvuldiging van het Christendom met oosterse religie en het occulte? De Bijbel waarschuwt tegen een dergelijke vermenging:

U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen. (1 Korintiërs 10:21)

Jezus leerde zijn discipelen nooit technieken om eenheid met God te bereiken, maar sprak eerder over Zichzelf als de Weg. In feite is het hele Nieuwe Testament geschreven om het idee te betwisten dat mensen God kunnen bereiken door religieuze inspanningen en het openbaart dat Jezus

Christus het enige antwoord is. Concluderend is de contemplatieve beweging gebaseerd op de volgende valse premissen\*:

Het hart van de mens is in principe goed en (het heeft een goddelijk centrum). Versus: Het hart van de mens is goddeloos — EEN ONTKENNING VAN DE ZONDIGE NATUUR.

De mens kan God vinden door zijn eigen inspanningen, ongeacht welke religie hij heeft omarmd. Versus: Jezus verwees naar Zichzelf als de Weg, de Waarheid en het Leven. — EEN ONTKENNING VAN DE VERZOENING.

God is opgetogen over chanten en soortgelijke methoden van meditatief gebed. Versus: Jezus zei dat Hij dat niet is. — EEN ONTKENNING VAN GODS PERSOONLIJKE NATUUR.

Met valse premissen als deze kunnen de conclusies alleen maar onjuist zijn. De Bijbel creëert het juiste begrip en evenwicht van 1) de mens als zondig, 2) die een verlosser nodig heeft, 3) met wie hij een overvloedig leven kan hebben.

Misschien wel de meest misplaatste visie van allemaal in de contemplatieve gebedsbeweging wordt samengevat in het volgende citaat van een biograaf van Thomas Merton:

Evenmin mogen christenen zichzelf voor de gek houden met het idee dat de genade van God wordt gemonopoliseerd door een bepaalde geloofsstructuur. God gehoorzaamt de verkeerslichten van geen enkel religieus systeem.[39]

Maar dit is niet waar. God schiep een organisme dat het lichaam van Christus wordt genoemd, en om daar binnen te gaan moet je iets heel specifiek geloven. Als je het doel van het ware Christendom begrijpt, zul je duidelijk zien dat de mening in het bovenstaande citaat in tegenspraak is met de boodschap van het kruis, wat de essentie van Christendom is. U kunt de bovenstaande uitspraak niet rijmen met het volgende vers:

. . . opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeziërs 2:7)

\* Opmerking: In de filosofie moet elk “argument” een premisse en een conclusie hebben, maar als je premissen onjuist zijn, zal dit onvermijdelijk leiden tot een valse conclusie.

## Eindnoten:

1. Carl McColman, *The Big Book of Christian Mysticism* (Charlottesville, VA: Hampton Road Publishing Company, 2010), p. 63.
2. Marilyn Ferguson, *The Aquarian Conspiracy* (Los Angeles, CA: J.P. Tarcher, 1980), p. 368.
3. Willigis Jäger, *Searching for the Meaning of Life* (Liguori, MO: Triumph Books, 1995), p. 31.
4. Richard Kirby, *The Mission of Mysticism* (London, UK: SPCK, 1979), p. 7.
5. Philip St. Romain, *Kundalini Energy and Christian Spirituality: A Pathway to Growth and Healing* (New York, NY: Crossroad, 1995). This excerpt is in the Foreword by Thomas Keating; page 7.
6. Ibid.
7. Henri Nouwen, *Pray to Live* (Fides Publishers, 1972), pp. 19-28.
8. Michael Torris (*Yoga Journal* magazine; January/February; 1999).
9. Thomas Ryan, *Disciplines For Christian Living* (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1993). This excerpt written in the Foreword by Henri Nouwen; p. 2.
10. Tilden Edwards, *Spiritual Friend* (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1980), pp. 18-19.
11. Ronald S. Miller, Editor of *New Age Journal*, *As Above So Below* (New York, NY: Tarcher/Putnam, 1992), p. 52.
12. Kenneth L. Woodward, “Talking to God” (*Newsweek*, January 6, 1992), p. 44.
13. Marcus Borg, *The God We Never Knew* (San Francisco, CA: HarperCollins, 1997), p. 125.
14. William Johnston, *The Mystical Way: Silent Music and the Wounded Stag* (HarperCollins, 1993), Foreword, p. 336.
15. Kathleen Healy, *Entering the Cave of the Heart* (New York, NY: Paulist Press, 1986), p. 9.
16. Willigis Jäger, *Contemplation: A Christian Path* (Liguori, MO: Triumph Books, 1994), p. 31.
17. Jan Johnson, *When The Soul Listens: Finding Rest and Direction in Contemplative Prayer* (Colorado Springs, CO: NavPress, 1999), p. 93.
18. Henri Nouwen, *Here and Now* (New York, NY: Crossroad, 1994), p. 22.
19. Willigis Jäger, *Search for the Meaning of Life*, op. cit., pp. 243, 245.
20. Richard Foster, *Celebration of Discipline* (San Francisco, CA: HarperCollins, 1988), p. 2.
21. Brian C. Taylor, *Setting the Gospel Free* (New York, NY: Continuum Publishing, 1996), p. 77.
22. Thomas Merton, *Conjectures of a Guilty Bystander* (Garden City, NY: Doubleday Publishers, 1989), pp. 157-158.
23. Richard Kirby, *The Mission of Mysticism*, op. cit., p. 6.

24. Richard Foster, *Celebration of Discipline* (San Francisco, CA: Harper & Row, 1978 edition), p. 13.
25. Richard Foster, *Spiritual Classics* (San Francisco, CA: HarperCollins, 2000), p. 17.
26. Richard Rohr, "The Eternal Christ in the Cosmic Story" (*National Catholic Reporter*, 2009, <http://www.thefree-library.com/The+eternal+Christ+in+the+cosmic+story.-a0214894722>).
27. Kristen Hobby, "What Happens When Religion Isn't Doing Its Job: an interview with Richard Rohr, OFM" (*Presence: An International Journal of Spiritual Direction*, Volume 20, No. 1, March 2014), pp. 6-11.
28. Ruth Haley Barton, "Beyond Words: Experience God's presence in silence and solitude" (*Discipleship Journal*, Vol. 113 1999).
29. William Shannon, *Silence on Fire* (New York, NY: The Crossroad Publishing Company, 1995 edition), pp. 109-110.
30. Adele Ahlberg Calhoun, *Spiritual Disciplines Handbook: Practices That Transform Us* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, Kindle Edition), Kindle Locations 2050-2051.
31. Ibid., Kindle Locations 2071-2072.
32. Timothy Keller, InterVarsity Press website: <http://www.ivpress.com/cgi-ivpress/book.pl/review/code=7697>.
33. Brennan Manning, *The Signature of Jesus*; (Multnomah Books, 1994), p. 218.
34. William Shannon, *Silence on Fire*, op. cit., pp. 109-110.
35. Henri Nouwen, *The Way of the Heart* (San Francisco, CA: Harper, 1991), p. 81.
36. Henri Nouwen, *Here and Now*, op. cit., p. 22.
37. Brennan Manning, *The Signature of Jesus*, op. cit., p. 211; citing William H. Shannon, *Silence on Fire* (1991 edition), p. 22.
38. David Steindl-Rast, "Recollection of Thomas Merton's Last Days in the West" (*Monastic Studies*, 7:10, 1969).
39. James Forest, *Thomas Merton: A Pictorial Biography* (New York, NY: Paulist Press, 1980), p. 81.

## Contemplatief gebed volgens de RK-Catechismus

Contemplatief gebed is 1. **Stilte** en 2. **Luisteren** naar het woord van God

2717 Contemplative prayer is *silence*, ... In this *silence*, unbearable to the "outer" man, the Father speaks to us his incarnate Word, who suffered, died, and rose; in this *silence* the Spirit of adoption enables us to share in the prayer of Jesus.

2724 Contemplative prayer is the simple expression of the mystery of prayer. It is a gaze of faith fixed on Jesus, an attentiveness to the Word of God, ... (RKC 1994, Engels).

2717 Het inwendig gebed is *stilte*, ... In deze *stilte*, die voor een "uiterlijk" mens niet te verdragen is, vertrouwt de Vader ons zijn Woord toe, het Woord dat mensgeworden is, geleden heeft, gestorven en verzezen is; en in deze *stilte* laat de Geest van kindschap ons delen in het gebed van Jezus.

2724 Het inwendig gebed is de meest eenvoudige uitdrukking van het mysterie van het gebed. Het is een op Jezus gerichte blik vol geloof, een luisteren naar het woord van God, ... (RKC 1995, Nederlands).

### Lees meer:

- o Rubriek "Contemplatief, Luisterend Gebed": <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>
- o Rubriek "New Age": <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)