

Vier manieren waarop christenen bedrogen worden

<http://procinwarn.com/fourways.htm>

Geschreven rond 1990. Ingezonden in 2008. Update 19-6-2010 (uitgebreid)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#))
Vertaling, voetnoten & plaatje door M.V.

De Openbaring van Jezus Christus spreekt van...

“... de oude slang, die duivel heet en satan, die de hele bewoonde wereld misleid”.
(Openbaring 12:9)

Gelijkaardige verzen in Gods Woord waarschuwen ons voor de realiteit van **wereldomvattend bedrog** in de loop van de wereldgeschiedenis.

Zelfs zij die beweren evangelische christenen te zijn, zijn ontvankelijk voor de leugen van de Slang:

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen”.
(1 Timotheüs 4:1)

Er zijn vier manieren waarop christenen vandaag bedrogen worden:

1. Herverpakte leugen
2. Vervaagd onderscheid
3. Ongelijk span
4. Volgen van goeroes

1. Herverpakte leugen

Satan is bijzonder knap in het hanteren van eeuwenoude leugens, ze subtiel te vermommen, en ze nadien geleidelijk binnen te brengen, zelfs bij hen die beweren dat zij geloven in het onfeilbare gezag van de Bijbel. Voorbeelden van leugens waarmee de Vijand ons bedrogen heeft zijn de verschillende manieren waarop wij geobsedeerd raken door het eigen “ik”, de talloze technieken van “gechristianiseerd” occultisme en divinatie binnen de kerk, en de vele nieuwe dingen en rages die ontworpen werden om ons een “Toren van Babel” visie geven voor wereldomvattende eenheid. Wat alle religies en filosofieën van de wereld gemeen hebben is zelfrechtvaardigheid die een vorm van redding door werken verdedigt, en de bijbelse Jezus ontkent en redding door genade alleen door geloof alleen ontkent.

2. Vervaagd onderscheid

Niet enkel is Satan de “vader van de leugen”, hij is ook de geest van verwarring. Het wordt moeilijker en moeilijker om het onderscheid te maken tussen neo-paganisme en de liberale kerk, of tussen de liberale kerk en het evangelische christendom. De boodschap en de prioriteiten van de Kerk worden niet meer onderscheiden van de wereld. Boeken van bv. [M. Scott Peck](#) worden zowel in christelijke als in New Age/occulte boekhandels gevonden. Deze boeken leren dat mensen evolueren naar goddelijkheid; dat wij “mystici” moeten worden en aan oosterse meditatie moeten doen; en zij verdedigen een één-wereld-bestuur. De Emerging Church en de bewegingen die contemplatieve spiritualiteit aanhangen, promoten mystieke technieken en zij proberen het evangelisme te laten fuseren met het katholicisme (fusiereligie). Belijdende evangelischen worden effectief [Unitarische Universalisten](#) (volg de link).

3. Ongelijk span



"Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want ... welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? ... Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere.
En: Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige" - 2 Korinthiërs 6: 14-17

Christelijke leiders en christelijke organisaties raken meer en meer samen gejukt met onbijbelse, paganistische groepen en bewegingen die de volgelingen prepareren voor het accepteren van dialectisch synthesesedenken¹, syncretisme en compromis met betrekking tot doctrine en prioriteiten. Maar welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Deze onheilige allianties gebeuren dikwijls onder de benaming van "traditionele familiewaarden" en betreffen relaties tussen evangelicals, katholieken, mormonen en moonies (moonsekte), of de allianties die de problemen oplossen van "moeder aarde" in samenwerking met allerlei utopische bewegingen.

Eén manier waarop belijdende christenen gepamipuleerd worden om een ongelijk span aan te gaan is door "Hegeliaanse dialectiek"¹ en het feit dat Satan aan beide kanten werkt van elk werelds, vleeselijk conflict. Wanneer iemand een conflict waarneemt in de maatschappij is het de tendens om na te gaan waar de "good guys" en waar de "bad guys" zijn, en dan te springen op de wagen van de "good guys". Doordat nogal wat christenen reageren tegen de "bad guys" jukken zij zich op met de "good guys" tot een ongelijk span zich niet realiserend dat Satan beide kanten controleert. Op de gelegen tijd worden de gepolariseerde zijden samen gevoegd in synthese, en zo wordt het bedrog gecompleteerd. Een gezant van Christus² mag zichzelf niet toestaan verwickeld te worden in wereldse agenda's van GELIJK WELKE zijde!

Volgen van goeroes

De laatste manier waarop christenen worden bedrogen is erg gerelateerd met de voorgaande drie. Voor onze overtuigingen en wereldbeschouwing raadplegen wij vandaag niet meer zozeer de Bijbel, maar in plaats daarvan volgen velen de opinies van leiders waar we naar opkijken.

In deze dagen van "christelijke massamedia" trekken de bedieningen van beroemdheden (zgn. "celebrity ministries") onze aandacht en winnen ze onze overgave. Het is echter een gevaarlijke zaak u in te laten met "goeroes" die buiten enige kritiek staan.

Ons wordt gezegd: "Raak niet aan de gezalfde des Heeren!" wanneer de leer of het gedrag van de goeroe in vraag worden gesteld. Dit is een verwijzing naar 1 Samuël 24 en 26. In deze referenties verwees David naar het niet DODEN van Saul. Hij verbood niet enige KRITIEK op Saul. In feite heeft David openlijk Saul berispt.

In onze dagen kunnen we ons niet veroorloven menselijke leiders te volgen als ware ze onze goeroes. Het maakt geen verschil of dit nu gaat over [Rick Warren](#), [Dr. Dobson](#), [Bill Gothard](#), [Pat Robertson](#), of [Billy Graham](#), of [leiders die op de media-bandwagon springen](#), of [muzikanten](#), of [Emergent Church leiders](#), of [politici](#). Wij zijn discipelen van Jezus Christus, en van Hem ALLEEN.

Onze enige hoop om niet bedrogen te worden in deze laatste dagen is te "blijven in de Wijnstok"³, onze harten op elk moment over te geven aan de Heilige Geest, te zijn als Bereeërs (Hand. 17), alles te filteren door het geschreven Woord van God, en liefhebbers van de Waarheid te zijn in ons hart.

¹ Lees hierover uitvoering in "[De God die Leeft](#)" van Francis A. Schaeffer ([Hier online](#)). Hegel (eind 18^{de} eeuw) heeft de horizontale lijn van de vroegere denkvormen vervangen door een driehoek: thesis - antithesis - synthesis. In plaats van met these en antithese benadert de moderne mens de waarheid via de synthese (zie Hoofdstuk 2). De tegengestelden worden door synthese met elkaar verzoend. Dit is een "consensusproces" en houdt de praktijk in van "groepsdenken". Het gaat allemaal over het omarmen van "tolerantie, diversiteit en eenheid" ten bate van de Nieuwe Wereldorde.

² Zie 2 Kor. 5:20.

³ Joh. 15:4-5: "Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt u niets doen".

“Zijn komst [de ‘mens der wetteloosheid’ of antichrist] is naar de werking van de satan met alle kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. (2 Thessalonicenzen 2:9-12).

“Lieve kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen geworden, waaruit wij weten dat het het laatste uur is”.
(1 Johannes 2:18)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm