

4 Evangelien: 4 verschillende gezichtspunten

door Cor Bruins

Vanaf het ogenblik dat de Geest van God in mij het verlangen deed opkomen het Woord van God, en wel in het bijzonder de evangeliën, te bestuderen, kwamen er steeds weer vragen bij mij op: Waarom is er zo'n verschil in de verhalen van de vier evangelisten? Waarom vermeldt de één bepaalde woorden en voorvallen wel, en laat de ander ze weg? Wat is de reden dat de ene evangelist een andere volgorde heeft in het vermelden van de gebeurtenissen dan de anderen?

Deze moeilijke kwestie werd me iets duidelijker toen de Heilige Geest me leerde dat elke evangeliëschrijver een bepaald doel en plan had toen hij, geïnspireerd door de Heilige Geest, zijn evangelie schreef.

In het gewone leven zouden we iemands biografie kunnen schrijven vanuit verschillende gezichtspunten; bijvoorbeeld:

1. als echtgenoot: zijn gezinsleven;
2. als zakenman: zijn zakelijk leven;
3. als medemens: zijn maatschappelijk leven;
4. als werker voor God: zijn geestelijk leven.

De Heilige Geest leerde me om hetzelfde beginsel toe te passen bij het bestuderen van de evangeliën. Toen ik dit deed, begon ik, begon ik verbazingwekkende en prachtige dingen te zien.

De Heilige Geest laat ons in het Mattheüs-evangelie zien:

Jezus als de Christus, de Messias, de Zoon van David en de Koning van Israël; de Koning die komt om zijn koninkrijk op te richten.

Dit zien we het hele evangelie door:

Hoofdstuk 1:	Het geslachtsregister van Jezus Christus vanaf Abraham en David tot Jozef.
2:	De wijzen uit het Oosten eren Hem als de Koning van de Joden.
3:	Johannes de Doper kondigt aan dat het koninkrijk der hemelen nabij gekomen is.
5, 6, 7:	De grondbeginselen en wetten van het koninkrijk.
13:	De Koning is verworpen door het volk. Hier zien we, door middel van gelijkenissen, het koninkrijk in zijn verborgen vorm.
17:	Hier zien we iets van het komende koninkrijk.
18:	De karaktertrekken van hen die tot het koninkrijk behoren.
25:	Hoe de 'broeders' van de Koning gerechtvaardigd worden.
26, 27:	De 'Koning der Joden' wordt gekruisigd (27:37)

De Heilige Geest laat ons in het Markus-evangelie zien:

De dienst van Jezus Christus, de Dienstknecht van God.

Markus, die zelf gefaald had in zijn dienst, maar later ‘van veel nut voor de dienst’ was, mag, door de Heilige Geest geleid, schrijven over de ‘*trouwe Dienstknecht*’. Dit is een geweldige bemoediging voor allen die weten dat zij slechts ‘onnutte dienstknechten’ zijn.

Hoofdstuk 1:	We vinden hier geen geslachtsregister. Dit is begrijpelijk, want van een dienstknecht hoeven we geen ‘stamboom’ te kennen; het belangrijkste is dat hij een goede dienstknecht is.
3:	Hier zien we dat de Heer Jezus <i>goed doet</i> op de sabbat.
4:	Dit hoofdstuk begint met de gelijkenis van de zaaier. Als we Mattheüs, Markus en Lukas met elkaar vergelijken, zien we dat elke evangelienschrijver de nadruk legt op een ander punt: <i>Markus</i> legt de klemtoon op <i>het zaaien</i> : ‘Zie, een zaaier ging eropuit om te <i>zaaien</i> ’ (4:3). <i>Mattheüs</i> legt de klemtoon op <i>de zaaier</i> : ‘ <i>Hij</i> die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen’ (13:37). <i>Lukas</i> legt de klemtoon op <i>het zaad</i> : ‘Het <i>zaad</i> is het Woord van God” (8:11).
6:	Het ongeloof van de Joden is voor de Heer een verhindering om zijn <i>werk</i> te doen (6:5).
16:	De verheerlijkte Heer ‘ <i>werkte mee</i> ’ met de discipelen (16:20).

De Heilige Geest laat ons in het Lukas-evangelie zien:

De genade van God, geopenbaard door Jezus, de Zoon des Mensen en de morele wegen van God:

Hoofdstuk 3:	De Heer <i>bad</i> toen Hij gedoopt was, als de <i>afhankelijke mens</i> . Het geslachtsregister van de Heer gaat hier, via Maria, door tot Adam: Hij is immers de tweede Mens en de laatste Adam.
6:	Jezus, de Zoon des mensen is ook Heer van de sabbat (6:5). De Heer brengt de nacht door in gebed tot God (6:12).
9:	Als de Heer op de berg verheerlijkt wordt is Hij weer in gebed (9:29). In vers 30 worden Mozes en Elia eenvoudig beschreven als ‘twee mannen’.
10:	De Heer Jezus is ‘de naaste’ van iedereen die in nood is (10:36).
11:	In vers 1 zien we de Heer weer in gebed.
14:	De genade van God strekt zich uit tot mensen die het niet verdiend hebben. We moeten onthouden dat het middelste gedeelte van dit evangelie (van 9:5 tot 18:12) niet in chronologische volgorde staat. We vinden hier een verzameling van verschillende gebeurtenissen die ons geestelijke lessen geven. We zien hier de <i>morele schoonheid</i> van de Heer.
15:	Dit prachtige hoofdstuk laat ons weer de genade van God zien die Hij bewijst aan een zondaar.
16, 17:	Hier zien we hoe de <i>grondbeginselen van genade</i> praktisch uitgewerkt moeten worden in het leven van iemand die als zondaar genade en barmhartigheid ontvangen heeft, tegenover een broeder die zondigt (17:3-4). Ook zien we de tekenen van de komst van <i>de Zoon des mensen</i> .
23:	De Mens Jezus weent over Jeruzalem, en Hij bidt voor zijn vijanden.

In het Johannes-evangelie *ligt de nadruk op de Godheid van Christus, de Zoon van God:*

Hoofdstuk 1:	Hij is het eeuwige Woord. In Hem was het leven en het licht.
2:	Als Zoon van God had Hij toen en heeft Hij in de toekomst het recht om te oordelen en om de tempel te reinigen in de kracht van zijn opstanding.
3:	De Heer Jezus is de Zoon van God en de gave van God aan een zondige wereld.
4:	Sommigen nemen de Heer aan als de Christus en Heiland van de wereld.
5:	Het is Christus die de doden doet opstaan.
6:	Christus is het brood uit de hemel.
7:	Hij geeft het levende water van de Heilige Geest.
8:	Hij is het licht van het leven.
9:	Hij is de Zoon van God die aan blinden het gezicht geeft.
10:	Hij is de Goede Herder.
11:	Hij is de opstanding.
12:	Hij is de Koning van Israël (12:15) en de Zoon van David.
13, 14:	Hij is Degene die ons invoert in de hemelse dingen.
15:	Christus neemt de plaats in van Israël als de ware wijnstok.
16:	Hij is de Zender van de Heilige Geest.
17:	Hij is onze Voorspraak.
18, 19:	Het lijden van de Zoon van God.
20:	Hij is het voorwerp van aanbidding en geloof
21:	Hij geeft kracht tot ware dienst.

Samengevat:

De Heilige Geest laat ons in de Evangeliën Jezus Christus van vier zijden beschouwen, nl.:

- in Mattheüs als *de Zoon van David*;
- in Markus als *de Dienstknecht van God*;
- in Lukas als *de Zoon des Mensen*;
- in Johannes als *de Zoon van God*.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm