

# Wie zijn in Openbaring 4 en 5 de 24 ouderlingen en waar zijn de oudtestamentische gelovigen?

Deels uit <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BegeleidendeOpmerkingenOp.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Stanvertaling 1977. Update 23-6-2024

## Zie hierbij ook de tijdsperiode van Openbaring 4 en 5

Na de bedeling van de Gemeente, in Openbaring 2 en 3, zien we in Openbaring 4 en 5 dat de gemeente in de hemel is opgenomen (zie bij de 24 ouderlingen). Toch zijn er dan op aarde weer nieuwe gelovigen (“heiligen”): Openbaring 5:8<sup>1</sup>, dus voordat de Verdrukking van 7 jaar begint in Openbaring 6. Zie hierover in <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tijdsperiode-Op4-en-5.pdf>.



## 1. Wie zijn de 24 ouderlingen in Openbaring 4 en 5?

Wij moeten Schrift met Schrift vergelijken om dat te weten te komen. Er worden 24 ouderlingen (of “oudsten”) gezien. Het getal 24 duidt op volheid, totaliteit. In het Oude Testament waren er 24 klassen van priesters, levieten en zangers (1 Kronieken 24 en 25). Koning David deelde de priesters in in 24 afdelingen. Die moesten om beurten dienst doen in de Tabernakel resp. in de Tempel. Maar dit was slechts een schaduw van het hemelse: Hebreëen 8:5; 1 Kronieken 28:19. De 24 waren representatief voor alle Levitische priesters. Er was slechts één hogepriester. In Openbaring 4:4 zien we de 24 ouderlingen ook duidelijk als priesters voorgesteld, met hun witte kleren en met hun schalen vol reukwerk (Openbaring 5:8)<sup>1</sup>. Zij vormen dus een heilig priesterschap, waarbij het getal 24 de volledigheid ervan aanduidt, net zoals er in het Oude Testament 24 priesterklassen waren en niet meer.

Dit ligt dus reeds vast: het zijn 24 *priesters*. Maar welke klassen stellen zij voor?

Verder is het getal 24 gelijk aan tweemaal 12. Er zijn 12 stammen van Israël, 12 apostelen, 12 poorten in het nieuwe Jeruzalem en 12 fundamenten, enz. Het kan haast niet anders dan dat 24 als een dubbel 12-tal is bedoeld. Johannes ziet de verheerlijkte Gemeente, samen met de gelovigen uit het Oude Testament, voorgesteld in de gedaante van vierentwintig ouderlingen. Dat in de 24 ouderlingen, naast de Gemeente, ook de oudtestamentische heiligen begrepen zijn, kan verder aangetoond worden als volgt:

Hebreëen 11:39-40 “En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen; Alzo God wat beters over ons voorzien had, **opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden**”.

<sup>1</sup> “En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van **de heiligen**” (Openbaring 5:8).

1 Thessalonicenzen 4:16-17 “**die in Christus gestorven zijn**, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht”.

1 Korinthiërs 15:22-24 “Want gelijk zij allen in Adam sterven, also zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde: de eersteling Christus, daarna **die van Christus zijn**, in Zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn ...”.

Deze “doden in Christus” kunnen moeilijk alleen op de Gemeente slaan, maar zijn ook van toepassing op de oudtestamentische gelovigen. De oudtestamentische gelovigen zijn eveneens in Christus ontslapen en gewassen in zijn bloed. **Alle** gestorven gelovigen zullen opstaan en hun intrede doen in de hemel. Daarom stellen de vierentwintig ouderlingen de voltallige Gemeente voor, samen met de gelovigen van het Oude Testament. Zie verder punt 2: “Waar zijn de Oudtestamentische gelovigen?”

Dat de Gemeente in de hemel dienst zal doen als een heilig priesterschap, onder het hogepriesterschap van Jezus Christus, lezen we bij de apostel Petrus:

“Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd [tot] een geestelijk huis, [tot] een heilig priesterschap, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus ... Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap” (1 Petrus 2:5, 9).

En in Openbaring 1:6 zegt de apostel Johannes:

“En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader”.

### *Onderscheid handhaven tussen Gemeente en oudtestamentische gelovigen*

Niettegenstaande de 24 ouderlingen gevormd worden door de gelovigen van de Gemeente én de oudtestamentische heiligen, is er enkel Schriftuurlijke grond voor de gedachte dat alleen de Gemeente de Bruid is. Zie “Wie is de Bruid van het Lam?”<sup>2</sup> Sommigen menen echter dat de oudtestamentische gelovigen behoren tot de “geroepenen tot het avondmaal van de bruiloft des Lams” (Openbaring 19:9 en Mattheüs 22:3). In een poging om de oudtestamentische gelovigen ergens bij bruiloft en Bruid te plaatsen, lijkt die redenering wel aantrekkelijk. Maar ik meen dat deze “geroepenen” dezelfde zijn als de leden van de bruid, en niet noodzakelijk een aparte klasse. Zie verder op de bespreking “Wie zijn de geroepenen tot het bruiloftsmaal?” (Openbaring 19:6-10), waar betoogd wordt dat er geen “genodigden” maar wel “geroepenen” zijn tot het bruiloftsmaal in Openbaring 19:9. Niettegenstaande zij beiden hemelse koningen en priesters zijn, moeten wij de Gemeente (Bruid) en de oudtestamentische gelovigen van elkaar onderscheiden. Wij hebben geen vaste bijbelse grond om hen samen te voegen tot één Bruid.

### *Hen onderscheiden van de engelen*

Deze 24 ouderlingen worden in Op 5 duidelijk onderscheiden van de engelen (Openbaring 5:11). Van engelen wordt nergens in de Schrift gezegd dat zij op tronen zitten of dat zij gouden kronen<sup>3</sup> dragen. Gelovigen ontvangen echter een kroon. 2 Timotheüs 4:8; Jakobus 1:12; 1 Petrus 5:4; Openbaring 2:10, 3:11. De kronen zijn een teken van overwinning van de gelovigen. De tronen betekenen macht en heerschappij: de gelovigen zullen immers met Christus heersen (2 Timotheüs 2:12; Openbaring 1:6; 2:26; 5:10). Het “nieuw lied” [Gr. *oden kainen*] van de ouderlingen in Openbaring 5:9 komt blijkbaar overeen met het “nieuw gezang” [eveneens Gr. *oden kainen*] van de heiligen in Openbaring 14:2-3. Hierbij wordt gesproken van loskoping wat op *menselijke* gelovigen wijst.

De witte klederen duiden op gelovigen wier levens gereinigd zijn door het bloed van het Lam.

Op. 3:4 “zij zullen met Mij wandelen in witte klederen”.

Op. 3:18 “dat Gij van Mij koopt goud ... en witte klederen”.

<sup>2</sup> <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/De-Bruid.pdf>

<sup>3</sup> Kronen: Gr. *stephanous*, enk. *stephanos*: krans; kring (Prisma G/N). De stephanos-kroon is een overwinningskroon die gegeven werd aan iemand die de overwinning behaalde in oude Griekse wedstrijdspelen. Deze is te onderscheiden van de ‘diadèma’, de koninklijke- of heerserskroon.

- Op. 4:4 “de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen”.
- Op. 6:11 “en aan een ieder werden lange witte klederen gegeven”.
- Op. 7:9 “bekleed zijnde met lange witte klederen”.
- Op. 7:14 “hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam”.

Deze witte klederen zijn geen “engelenklederen”, omdat de context van het boek Openbaring geen aanleiding geeft dit te veronderstellen:

- In het boek Openbaring zijn “witte klederen” duidelijk verbonden met mensen (zie teksten hierboven).
- In Openbaring worden engelen niet in verband gebracht met “witte klederen”.

De 24 ouderlingen kunnen niet de martelaars zijn die omkomen tijdens de nog komende tijd van verdrukking. Die zien we pas in Openbaring 6:9 als “zielen onder het altaar” die nog op hun opstanding wachten (Openbaring 6:11; 20:4).

Conclusie: De 24 ouderlingen stellen duidelijk alle verheerlijkte heiligen voor, die als priesters dienst doen, en die worden opgenomen aan het eind van “hetgeen is” en vóór “wat hierna moet gebeuren” (Openbaring 1:19), tussen Openbaring 3 en 4 in. Zie verder: De Opname vóór de 70ste jaarweek”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf>.

De komst van de Heer gebeurt in 2 fasen: eerst komt Hij zijn heiligen in de lucht opnemen - hoogstwaarschijnlijk zonder dat de wereld daar iets van zal merken - terwijl de tweede fase van Zijn komst pas jaren later plaatsvindt, aan het eind van de Grote Verdrukking, wanneer Hij zichtbaar naar de aarde terugkeert (zie reeds Openbaring 1:7) met zijn verheerlijkte heiligen (zie Openbaring 19:11-14; 2 Thessalonicenzen 1:10; Judas 1:14-15; Zacharia 14:5).

## 2. Waar zijn de Oudtestamentische gelovigen?

In Openbaring wordt nergens iets over de oudtestamentische gelovigen gezegd. Worden ze ook opgenomen mét de Gemeente en behoren ze bij de 24 ouderlingen? Ik meen van wel (zie hierboven: “Wie zijn de 24 ouderlingen?”) maar dat wordt in het boek Openbaring niet uitdrukkelijk gezegd.

Zie het schema “De Opstanding”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>, en ook: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Babel-tot-Eeuwigheid.pdf>.

In Daniël 12:1, 2a, 13 (vgl. Jesaja 26:19-21) zien we dat er gelovigen aan het eind van de Grote Verdrukking worden opgewekt. Als dit de algemene opstanding is van de oudtestamentische gelovigen, dan kunnen zij niet begrepen zijn in de eerder opgenomen 24 ouderlingen (Openbaring 4:4). Moeten we de tekst van Daniël 12:2a helemaal beperken tot de opstanding van de gelovigen die in de *eindtijd* als martelaren zijn omgekomen? Aan Daniël wordt in 12:13 gezegd dat hijzelf zou “opstaan” en dit kan moeilijk anders zijn dan de opstanding die bedoeld is in 12:2a. Dit betekent dan dat Daniël zal opstaan ná de Grote Verdrukking. De opstanding in Daniël 12:2a lijkt overeen te komen met die in Op 20:4-6, maar hier in Openbaring wordt *enkel* gesproken over de martelaren die binnen de 70<sup>ste</sup> jaarweek zijn omgekomen, en dus hebben wij niet de vrijheid om hier de OT-gelovigen bij te rekenen. Het licht van de Openbaring moeten wij niet ondergeschikt maken aan de schaduwen van het Oude Testament - dat zou een grove fout zijn. De onthulling van waarheid gaat in de Bijbel van “halm naar aar en daarna het koren in de aar” (Markus 4:28). Het is een grove fout wanneer Schriftuitleggers blijven stilstaan bij de schaduwen van het Oude Testament en het volle licht van het Nieuwe Testament voorbijzien. In deze val zijn al velen getrapt. Waar komt dit concreet op neer? Ik meen dat Daniël in 12:2a de opstanding in “verkort perspectief” weergeeft, namelijk het gehele opstandingsgebeuren voor Israël, namelijk zowel vóór de verdrukking (samen met de Gemeente) als ná de verdrukking (de martelaren). Daniël wist immers niets van een opstanding van gelovigen vóór de verdrukking - de Gemeente was in het Oude Testament een verborgenheid: Romeinen 16:25; Efeziërs 3:3-6; Kolossenzen 1:24-27. Deze zienswijze hou ik aan.

J.G. Fijnvandraat (Babylon, Beeld & Beest, p. 340) zegt:

“Anderen nemen het begrip ‘einde’ (Daniël 12:13) ruimer en menen dat de oudtestamentische heiligen vallen onder hen, die in 1 Thessaalonicenzen 4:16 aangeduid worden als “de doden in

Christus”. Als van Mozes gezegd wordt dat hij de smaadheid van Christus groter rijkdom geacht heeft dan de schatten van Egypte (Hebreeën 11:26), terwijl hij Christus toch niet zo gekend heeft als wij, dan mogen de oudtestamentische gelovigen beschouwd worden als doden in Christus. Persoonlijk geef ik aan deze opvatting de voorkeur en dat te meer omdat in Openbaring 20:4-6 enkel sprake is van de opstanding van martelaren als een sluitstuk van de eerste opstanding”.

De gelovige martelaren van de 70<sup>ste</sup> jaarweek - of ze nu uit Israël of uit de volken zijn - zullen allen worden opgewekt tot *hemels* leven. *Alle* gestorven gelovigen zullen opstaan tot hemels leven. Zie “De Opstanding”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf>, en ook verderop “de eerste opstanding” onder “Alle soorten of fasen van opstanding op een rij”.

Ook de oudtestamentische heiligen zullen opstaan tot *hemels* leven. Zie het antwoord van de Heer aan de Sadduceeën, die niet geloofden in opstanding, noch engelen:

“Maar die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden, zullen noch trouwen, noch ten huwelijk uitgegeven worden; Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk; en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn” (Lukas 20:35-36).

Zij behoren blijkbaar tot de 24 ouderlingen, waarbij 24 dan een voorstelling is van de 12 apostelen en 12 stammen van Israël. Deze ouderlingen zijn een voorstelling van allen die verheerlijkt werden vóór de oordelen die in Openbaring 6 beginnen, en zij zullen opstaan en opgenomen worden om samen met Christus als priesters-koningen te regeren in het Vrederijk.

Hebreeën 11:39-40 toont verder aan dat de OT-gelovigen niet eerder tot volmaaktheid konden komen dan de afwerking van de nieuwtestamentische bedeling, én dat zij zonder de Gemeente niet konden volmaakt worden:

“En deze allen [allen die genoemd worden in Hebreeën 11: de OT-gelovigen], hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen; Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden”.

Ook de oudtestamentische gelovigen hebben hun hoop gesteld op de Messias, want Abraham en Mozes hebben de dag van Christus gezien en zich daarin verheugd (Johannes 8:56; Hebreeën 11:26). Hebreeën 11:39-40 wijst er volgens mij op dat de oudtestamentische gelovigen niet eerder maar wel samen met de Gemeente tot volmaakteheid zullen komen, namelijk ten tijde van de opname, “in een punt des tijds ... en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij [de levenden] zullen veranderd worden” (1 Korinthiërs 15:51-53) “en die in Christus ontslapen zijn [waaronder ook de OT-gelovigen] zullen eerst opstaan”.

---

## Zie ook:

- “De tijdsperiode van Openbaring 4 en 5”:  
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tijdsperiode-Op4-en-5.pdf>
- “Het Boek Openbaring”:  
<http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)