

Brian McLaren: Twaalfstappengroepen kunnen ons bijbelse denken helpen deprogrammeren

“Brian McLaren: 12 Step groups may help us escape Bible [Excerpts]”

Uit: <http://www.thebereancall.org/node/9514>, november 2011

Bron: <http://mywordlikefire.wordpress.com/2010/03/22/brian-mclaren12-step-groups-may-help-us-escape-bible/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

In zijn boek, *A New Kind of Christianity* (2010), valt Brian McLaren het bijbelse denken aan en tracht hij zowel God als de Bijbel te reviseren. In zijn hoofdstuk over het herinterpreteren van Gods Woord, noteert hij: “Zelfs voor diegenen van ons die deze speurtocht ondernemen, zal het opbreken van eeuwenoude gewoontes niet gemakkelijk zijn...”[1] In dezelfde paragraaf zegt McLaren: “Het is geen wonder dat diegenen onder ons, die hun benadering willen veranderen, het nodig kunnen vinden een twaalfstappengroep te vormen om ons denken te deprogrammeren”.[2]¹

He, wacht even. Twaalfstappengroepen om mensen te helpen om de Bijbel af te wijzen als het letterlijke Woord van God?

Is dit schokkend nieuws? Nauwelijks. McLaren weet dat dit reeds gebeurt - en het blijft doorgaan - door zowel culturele als christelijke acceptatie van een twaalfstappenspiritualiteit. Anders dan de talloze bijbelgelovige pastors, die twaalfstappengroepen toelaten om in hun kerken samen te komen, zijn de Emergent leiders zich duidelijk bewust van wat de Alcoholics Anonymous (AA) en andere twaalfstappengroepen hebben teweeggebracht.

McLaren schreef een voorwoord in *A Heretic's Guide To Eternity*. In dit boek schrijven Emergent auteurs Spencer Burke en Barry Taylor: “Zoals Phyllis Tickle [een andere Emergent leider] opmerkte heeft de ontwikkeling van Alcoholics Anonymous (AA) zoveel gedaan als andere bekende programma's om ons concept van religie te ondermijnen. Opgekomen in de late jaren (19)30, maakte AA het acceptabel om over een generische God te praten - een 'hogere macht'”. [3]

Burke en Taylor merken verder op wat hieruit voortkwam: “Consequent hiermee begon een generatie mensen op nieuwe manieren over God te spreken ... en als gevolg daarvan begonnen traditionele religieuze perspectieven te veranderen”. [4]

Door de acceptatie van de kameleonnatuur van AA's “hogere macht” werd onze cultuur op zijn gemak gesteld door op-maat-gemaakte goden en zelfs met gemengde geloofssystemen. Onmiskenbaar werd het bijbelse Christendom sterk verzwakt.

Dit is altijd het objectief geweest van de geestelijke machten die AA creëerden. [5] (Efeziërs 6:12).

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12).



Eindnoten:

1. Brian McLaren, *A New Kind of Christianity*, pg.85-86.
2. Ibid., pg. 86.

¹ Zie bv. <http://nl.wikipedia.org/wiki/Twaalfstappenprogramma>.

3. Spencer Burke and Barry Taylor, A Heretics Guide To Eternity, pg. 34-35, foreword by Brian McClaren.
 4. Ibid.
 5. Seances, Spirits, and 12 Steps: <http://mywordlikefire.wordpress.com/2008/09/24/seances-spirits-and-12-steps/>.
-

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm