

# De Twaalf Discipelen

## Les 8/13: Jakobus (zoon van Alfeüs) & Thaddeüs (Lebbeüs)

<http://www.middletonbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Vertaling, schema en voetnoten door M.V. Update 22-01-2016

In deze les zullen we nog twee andere discipelen van de Heer beter leren kennen. Er is weinig geweten over deze twee mannen. God heeft ervoor gekozen dat ons niet heel veel werd verteld over deze twee discipelen. We kennen hen met hun namen, maar dat is zowat alles wat we weten! Laten we nu naar de Bijbel gaan om daar het weinige te weten te komen over Jakobus en Thaddeüs.

### Jakobus, de zoon van Alfeüs

De naam van deze discipel wordt gevonden in elk van de vier lijsten (zie Mattheüs 10:3; Markus 3:18; Lukas 6:15 en Handelingen 1:13. Zie schema verderop). Volgens deze verzen was de naam van zijn vader Alfeüs. Wie had ook een vader met deze naam (Markus 2:14)? Levi, wiens andere naam Mattheüs (Mattheüs 9:9) was. Zie ook vorige Les 7.

Jakobus had een vader met de naam Alfeüs, en Mattheüs (Levi) had een vader met de naam Alfeüs. Het is mogelijk dat Jakobus en Mattheüs broers waren en dezelfde vader hadden, maar het is ook mogelijk dat er twee verschillende mannen waren met dezelfde naam Alfeüs. We weten dat er ten minste twee stellen broers waren onder de twaalf discipelen (zie Mattheüs 10:2). Zij waren Petrus en Andreas, en Jakobus en zijn broer Johannes, maar de Bijbel zegt niet dat Mattheüs en Jakobus broers waren.

Jakobus was een veel voorkomende naam in nieuwtestamentische tijden. We moeten daarom voorzichtig zijn dat we Jakobus, de zoon van Alfeüs, niet verwarren met andere mannen in het Nieuwe Testament die dezelfde naam dragen:

1. Jakobus, de zoon van Alfeüs, mag niet verward worden met Jakobus, de zoon van Zebedeüs en broer van Johannes (Mattheüs 10:2). Deze mannen hadden dezelfde naam en waren beiden discipelen van Jezus maar waren twee verschillende personen.
2. Jakobus, de zoon van Alfeüs, mag niet verward worden met Jakobus, de broer van de Heer en de auteur van het boek Jakobus (zie Galaten 1:19; Mattheüs 13:55). Jakobus, de broer van de Heer, wordt dikwijls genoemd op de bladzijden van het Nieuwe Testament en we zullen deze man bestuderen in Les 11.

(Zie ook Les 3, blz. 1, waar de verschillende mannen met de naam Jakobus besproken worden).

In Markus 15:40 wordt een man genoemd met de naam “Jakobus de kleine”. Het is mogelijk dat Jakobus, de zoon van Alfeüs, en “Jakobus de kleine” één en dezelfde persoon waren. Misschien gebruikten de discipelen de omschrijving “de kleine” om Jakobus, de zoon van Alfeüs te onderscheiden van Jakobus, de zoon van Zebedeüs. Misschien werd Jakobus, de zoon van Alfeüs, “Jakobus de kleine” genoemd omdat hij jonger was of fysiek kleiner was dan Jakobus, de zoon van Zebedeüs. Maar, al deze dingen zijn slechts mogelijkheden. De Bijbel zegt ons dat niet met zekerheid. Pas als de Bijbel ons iets vertelt kunnen we er zeker van zijn! Als de Bijbel ons iets niet vertelt, dan moeten we erg voorzichtig zijn met wat we zeggen en met de conclusies die we trekken.<sup>1</sup>

Als “Jakobus de kleine” dezelfde persoon is als Jakobus, de zoon van Alfeüs, wie is dan de moeder van Jakobus (Markus 15:40)? Maria.

---

<sup>1</sup> Zie Deuteronomium 29:29: “De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen”.

De Bijbel vertelt ons niets meer over Jakobus, de zoon van Alfeüs. Ons wordt niets gezegd over wat hij deed of over de dingen die hij zei. We weten enkel dat hij één van de twaalf discipelen was.

## Thaddeüs

In Markus 3:18 leren we over een discipel met de naam THADDEÛS. Welke was een andere naam die deze discipel droeg (zie Mattheüs 10:3)? Lebbeüs. Volgens dit vers in Mattheüs was de naam Thaddeüs een bijnaam of roepnaam die hem was gegeven. Sommigen geloven dat deze naam de betekenis heeft van “een kort bij de borst” of “een geliefde”. Anderen denken aan “moedig, heldhaftig”.

Als we komen tot de lijsten van discipelen van Lukas 6:14-16 en Handelingen 1:13, moeten we goed speurderswerk verrichten! Vind u de naam THADDEÛS of de naam LEBBEÛS in deze lijsten? Nee. Vermits we weten dat hij een van de twaalfen was, moet hij in deze lijsten voorkomen onder een andere naam. Als een goede detective moeten we dan een andere naam vinden voor Thaddeüs. Kijk naar Lukas 6:14-16 en Handelingen 1:13, en elimineer (verwijder) alle mannen die Thaddeüs NIET kunnen zijn:

1. Elimineer alle discipelen die we in onze lessen reeds bestudeerd hebben.
2. In Lukas 6:14-16 kan je de naam van Judas Iskariot, de verrader, elimineren. Thaddeüs was niet de discipel die de Heer verraadde.
3. Welke is de enige naam die overblijft? Judas, de [broer] van Jakobus.

### Overzicht van de 12 discipelen in de 4 lijsten

Mattheüs 10:2-4	Markus 3:16-18	Lukas 6:14-16	Handelingen 1:13
Simon Petrus	Simon Petrus	Simon Petrus	Petrus
Andreas, zijn broer	Jakobus, de [zoon] van Zebedeüs	Andreas	Jakobus
Jakobus de [zoon] van Zebedeüs	Johannes, de broer van Jakobus	Jakobus	Johannes
Johannes, zijn broer	Andreas	Johannes	Andreas
Filippus	Filippus	Filippus	Filippus
Bartholomeüs (= Nathanaël)	Bartholomeüs	Bartholomeüs	Thomas
Thomas	Mattheüs (= Levi)	Mattheüs	Bartholomeüs
Mattheüs, de tollenaar	Thomas	Thomas	Mattheüs
Jakobus, de [zoon] van Alfeüs	Jakobus, de [zoon] van Alfeüs	Jakobus de [zoon] van Alfeüs	Jakobus, [de zoon] van Alfeüs
Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd werd	Thaddeüs	Simon Zelotes	Simon Zelotes
Simon Kananites	Simon Kananites	Judas, de [broer] van Jakobus	Judas, [de broer] van Jakobus
Judas Iskariot	Judas Iskariot	Judas Iskariot	(Judas was al dood)

Merk op dat alle vier lijsten drie groepen hebben van elk vier, met dezelfde namen in elke groep. Dezelfde naam staat boven elke groep, maar er is variatie in elke groep.

Thaddeüs werd daarom “de discipel met de drie namen” genoemd. In Lukas 6:14-16 en Handelingen 1:13 wordt hij genoemd: Judas, de *broer* van Jakobus. Eigenlijk zijn we niet zeker of hij de *broer* van Jakobus, of dat hij de *zoon* was van Jakobus. Merk in Lukas 6:16 dat het woord *broer* in schuine letter is opgegeven en dus niet deel uitmaakt van de originele Griekse tekst. Alles wat we wel weten is dat Judas op een bepaalde manier Jakobus toebehoorde. Dit betekent dat er een con-

nectie was tussen Judas en Jakobus. Hij behoorde bij hem als zijn broer *of* als zijn zoon. Zie deze bewoording in Lukas 6:15 en 16:

Vers 15	“Jakobus van Alfeüs”
Vers 16	“Judas van Jakobus”

Vergelijk dit met de genealogie opgegeven in Lukas 3:23 en volgende. Waarschijnlijk betekenen deze verzen dat Jakobus de *zoon* van Alfeüs was en dat Judas de *zoon* was van Jakobus. Jakobus was Judas' vader. Als dat zo is, dan zou deze Jakobus een andere “Jakobus” zijn die het Nieuwe Testament vermeldt.

Onder de 12 discipelen waren er drie paren van mannen die elk dezelfde naam hadden. Kijk naar de lijst in Lukas 6:14-16. Kunt u twee mannen vinden met de naam Jakobus? Kunt u twee mannen vinden met de naam Simon? Kunt u twee mannen vinden met de naam Judas?

Er is slechts één ander vers in het Nieuwe Testament dat ons iets vertelt over deze man met de naam Lebbeüs-Thaddeüs-Judas. Dit vers wordt gevonden in Johannes 14:22. Dit vers zegt: “niet de Iskariot” om verwarring met Judas Iskariot, de verrader, te vermijden.

Deze Judas begreep niet waarom Jezus Zich niet manifesteerde aan de wereld (vergelijk Johannes 7:3-4). Judas begreep bepaalde dingen niet, maar hij was wel wijs genoeg om zijn vraag aan de juiste Persoon te stellen.

## Jakobus en Thaddeüs

We hebben reeds alles besproken wat de Bijbel ons vertelt over deze twee mannen. Zij behoren tot de “weinig gekende discipelen”. Zij waren geen leiders onder de discipelen zoals Petrus was. Zij vielen niet in het oog onder de discipelen zoals Johannes. Misschien waren zij traag met spreken en dikwijls erg stil. De vier evangelienschrijvers plaatsden hen in een haast complete stilte!

Eigenlijk, als we erover nadenken, zijn de meeste discipelen “weinig gekende discipelen”. We weten heel wat van Petrus en Johannes, maar we weten veel minder over Andreas en Jakobus. De naam van Filippus komt maar op enkele plaatsen voor. We zouden niets weten over Bartholomeüs (Nathanaël) en Thomas los van de beetje informatie die we leren in het Evangelie naar Johannes over deze twee mannen. Los van de dag dat Christus Mattheüs riep weten we niets meer van deze man. We weten niets over Simon behalve dat hij een zeloot was. Ten minste 7 van de 12 discipelen waren “weinig gekende discipelen”.

Als iemand vandaag een “evangelie” zou schrijven, dan zou hij waarschijnlijk minstens een heel hoofdstuk wijden aan elk van de 12 discipelen! Dit is echter niet wat de evangelienschrijvers deden toen zij geleid werden door de Heilige Geest. Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes zeiden erg weinig over de discipelen. De apostelen waren niet hun thema. De Heer Jezus Christus was hun voornaamste onderwerp. Christus was hun Held! Zij staarden standvastig naar de ZON DER GE-RECHTIGHEID welke de Heer Jezus is (zie Maleachi 4:2). In Zijn helderheid verloren de evangelienschrijvers het zicht op de begeleidende sterren.

Niet alle mannen kunnen leiders zijn. Sommigen moeten volgelingen zijn. Als de groep van discipelen zou samengesteld zijn uit “12 Petrussen” dan zou er een echt probleem kunnen ontstaan! Zowel “kleine” als “grote” mannen zijn nodig.

We moeten ook in gedachten houden dat “groot” zijn niet altijd “wel gekend” of “opvallend” betekent. De Heer heeft Zijn discipelen veel te leren over GROOT zijn. Wie zal GROOT zijn volgens Mattheüs 20:26-27? “Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw **dienaar** zijn”. Gewoonlijk worden dienaren niet bijzonder onderscheiden of opgemerkt of geapprecieerd. Anderen kunnen de meeste aandacht krijgen, maar dienaren werken gewoon verder in de marge om anderen te dienen! Wat moet een mens doen om echte grootheid te vinden (Mattheüs 18:3-4)? Zich vernederen als een kind. Gewoonlijk worden kleine kinderen niet bijzonder opgemerkt. Van hoeveel kleine kinderen lees je in de koppen van de kranten? De “weinig gekende discipelen” konden zich de woorden van Jezus in Mattheüs 19:30 herinnerd hebben.

God ziet uit naar getrouwheid! God ziet uit naar mannen, vrouwen, jongens en meisjes die trouw blijven: “Wie trouw is in het **minste** [= de kleine dingen van het leven, zelfs de kleine dingen die niemand anders lijkt op te merken], is ook in het grote trouw” (Lukas 16:10). God ziet uit naar hen die “groot in de ogen van de Heer”<sup>2</sup> zijn (Lukas 1:15, Textus Receptus).

Mensen zien niet altijd de grootheid van de manier waarop God werkt. Mensen kijken dikwijls uit naar beroemd zijn, of om lang herinnerd te worden voor al hun grote verwezenlijkingen. God echter ziet zelfs grootheid in kleine dingen die anderen misschien wel nooit zouden zien of opmerken. Er zijn vele dingen die u kan doen die anderen niet zien of opmerken, maar u kan er zeker van zijn dat God ziet en dat God opmerkt! Zal God die dingen vergeten die gedaan werden in Zijn Naam (zie Hebrëeën 6:10)? Nooit!

Waar waren deze “weinig gekende discipelen” na de dood en opstanding van Christus? In Handelingen 1:13 leren we dat zij precies daar waren waar zij moesten zijn, en dat zij precies deden wat zij moesten doen! Zij waren getrouw. Zij baden (vers 14). Zij wachtten op de belofte van de Heilige Geest. Zij maakten geen “groot geluid” maar deden precies wat God wilde dat zij deden.

God belooft getrouwheid. We weten al met al niet zoveel over de 12 discipelen, maar God weet alles over hen. Heeft God beloofd ieder van de 12 discipelen te belonen in de toekomst (Mattheüs 19:28)? Zij zullen op 12 tronen zitten. Dit omvat ook Jakobus en Thaddeüs. In Openbaring 21:14 leren we dat de namen van de twaalf apostelen voor altijd zullen gegraveerd worden in de fundamentstenen van de hemelse stad! Daarbij bevinden zich ook de namen van Jakobus en Thaddeüs. God vergeet hen niet die Hem getrouw dienen!

Denk aan de 12 zonen van Jakob. We weten heel wat over sommigen van deze zonen, zoals Jozef en Juda, maar langs de andere kant weten we erg weinig van zulke zonen als Naftali en Issaschar. Niettegenstaande of er nu veel of weinig over hen gezegd werd, zullen elk van de 12 zonen een belangrijke rol vervullen in de geschiedenis van Israël (zie Openbaring 7:4-8 en Openbaring 21:12).

Denk aan een aantal bekende namen van christenen in de kerkgeschiedenis, zoals Martin Luther, Johannes Calvijn, John Wesley, William Carey, Dwight L. Moody, enz. Deze mannen worden herinnerd. Deze mannen zetten hun merkteken op de geschiedenis en werden niet vergeten, maar er waren ook vele andere mannen doorheen de kerkgeschiedenis die niet zo goed herinnerd werden. Alhoewel de geschiedenisboeken hun namen niet hebben opgenomen, waren deze niet opgemerkte mensen trouw aan de Heer in de kleine dingen. Zij zijn niet BEROEMD geworden, maar zij waren GETROUW. Denkt u dat de Heer hen zal vergeten? Heeft God opgemerkt wat zij deden en wat zij zeiden? Denkt u dat wanneer we op een dag in de hemel komen, we verrast zullen zijn over wie echt groot is en wie niet zo groot is als we dachten?

Hetzelfde is waar vandaag. In de Kerk kunnen mensen zijn die weinig gezien en opgemerkt worden. Deze mensen zijn echter belangrijk (zie 1 Korinthiërs 12:22-24). Zijn er delen van uw fysieke lichaam die niet gezien worden en waaraan niet veel aandacht wordt gegeven, maar die heel erg belangrijk zijn? Daarom is elke gelovige belangrijk voor de Heer en voor de Kerk.

Wat zijn enkele manieren waarop u GETROUW in de KLEINE DINGEN kan zijn deze week, in huis, de kerk of elders?

Moge God ons helpen om getrouw te zijn zoals Jakobus en Thaddeüs en de andere “weinig gekende discipelen”. Het belangrijke is niet dat we erkend, opgemerkt of beroemd zouden zijn. Het belangrijkste is de Heer te dienen in zelfs de **kleine** dingen die we dagelijks doen!

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>2</sup> De Statenvertaling geeft: “groot zijn voor de Heere” maar in de Textus Receptus staat het zo: “groot zijn in de ogen van de Heer”. De King James Version vertaalt correct: “be great in the sight of the Lord”.