

De Twaalf Discipelen

Les 5/13: Filippus en Bartholomeüs

<http://www.middletonbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 19-01-2016

Overzicht van de lessen 1 tot 4

We hebben nu 4 van de 12 discipelen bestudeerd: Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Bij wijze van herinneringsoefening kan u de volgende 20 vragen beantwoorden met gebruikmaking van de vier namen van de discipelen die we hierboven genoemd hebben:

1. Wie was de eerste martelaar (om te sterven voor zijn geloof) van de 12 discipelen? _____
2. Welke discipel stierf als een oud man en stierf niet de marteldood? _____
3. Welke discipel was gewoonlijk de eerste om te handelen of te spreken? _____
4. Wie was de broer van Petrus? _____
5. Wie was de broer van Johannes? _____
6. Wie wandelde op het water? _____
7. Wie waren de “zonen van de donder”? _____
8. Wie verloochende de Heer drie keer? _____
9. Wie was de “apostel der liefde”? _____
10. Wie van deze discipelen waren vissers? _____
11. Welke discipel schreef 5 nieuwtestamentische boeken? _____
12. Welke drie discipelen bevonden zich in de “binnenste kring”? _____
13. Welke discipel hield zich het dichtst bij de Heer Jezus? _____
14. Wie predikte op Pinksterdag waardoor 3000 mensen gered en gedoopt werden? _____
15. Welke discipel bleek het nauwst met de Heer verbonden? _____
16. Wie waren de zonen van Zebedeüs? _____
17. Welke discipel stond aan de voet van het kruis toen Jezus stierf? _____
18. Welke discipel sneed het oor van Malchus af? _____
19. Welke discipel bracht Petrus bij de Heer? _____
20. Wie was “de discipel die de Heer liefhad”? _____

Filippus

In alle lijsten met de discipelen komt de naam van Filippus op de hoeveelste plaats?: de vijfde plaats. Zie Mattheüs 10:2-3; Markus 3:16-18; Lukas 6:13-14; Handelingen 1:13.

Verwar deze man niet met een andere man die ook Filippus genoemd wordt en waarover we lezen in Handelingen 6:5; Handelingen 8 en Handelingen 21:8. De Filippus die wij bestuderen is FILIPPUS DE APOSTEL (zie Mattheüs 10:2-3). De Filippus waarover we lezen in Handelingen wordt genoemd: “FILIPPUS, de evangelist” (zie Handelingen 21:8). Beide mannen hadden de Heer lief en dienden Hem getrouw.

Filippus ontmoet de Heer

We lezen voor het eerst over Filippus in het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1. Van welke plaats was Filippus afkomstig (Johannes 1:44-45)? Bethsaida. Dit kleine vissersdorp was gelegen aan de kust van het Meer van Galilea (zie de gele pijl op het kaartje rechts). Welke andere discipelen waren van hetzelfde dorp (Johannes 1:45)? Andreas en Petrus.

In Johannes 1:44 leren we over de tijd dat Jezus Filippus riep. Jezus vond Filippus en zei tot Hem: “Volg Mij” (Johannes 1:44). Het is waar dat Jezus Filippus vond (Johannes 1:43), maar het is eveneens waar dat Filippus Jezus vond. In Johannes 1:46 zei Filippus: “Wij hebben Hem gevonden”! Filippus was een zoeker! Hij zocht de Messias. Zij die God zoeken zullen Hem vinden: “Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden” (1 Kronieken 28:9).



Bent u een zoeker? Verlangt u de Heer Jezus Christus te vinden als uw Redder en Heer en God?

Filippus vindt Nathanaël

Jezus vond Filippus (Johannes 1:44) en Filippus vond Jezus (Johannes 1:46). Van zodra Filippus Jezus had gevonden, wilde hij iemand anders vinden (zie Johannes 1:46). Filippus had een grote ontdekking gedaan en hij wilde zijn ontdekking delen met zijn vriend Nathanaël. In veel opzichten was Filippus zoals Andreas (zie Johannes 1:35-41). Nadat Andreas de Heer gevonden had vertelde hij het aan Petrus (Johannes 1:42). Nadat Filippus de Heer gevonden had vertelde hij het aan Nathanaël (Johannes 1:46).

Laten we twee belangrijke lessen leren van Andreas en Filippus:

LES 1 – We moeten Christus zoeken en Hem op een persoonlijke manier ontmoeten

Er zijn bepaalde mensen die elke week naar de zondagsschool gaan en zelfs af en toe in hun Bijbel lezen, maar die toch nooit echt Christus gevonden hebben en Hem nooit echt hebben leren kennen op een persoonlijke manier. Jezus Christus wil in uw leven komen en Zichzelf erg reëel maken voor u. Hij staat aan de deur en KLOPT (Openbaring 3:20). Wat moet *u* dan doen (Openbaring 3:20)? De deur openen. HOE kan u dat doen? Hebt u dit al gedaan?

Benjamin Franklin¹ kon de ontdekking van de telefoon niet met anderen delen, omdat hij die nooit had ontdekt. Alexander Graham Bell vond de telefoon pas zo'n 100 jaar later uit! Je kan niets met anderen delen wat je niet zelf gevonden of ontdekt hebt. Een persoon moet eerst voor zichzelf Christus ontdekken, en slechts dan kan hij beginnen met Hem te verkondigen aan anderen. Vooral eer Andreas zich tot Petrus kon wenden gebeurde er iets met Andreas. Is er met u ook iets bijzonders gebeurd? Hebt u de wonderlijke Persoon ontmoet (vergelijk Jesaja 9:5)? Hebt u Hem gevonden als een wonderlijke Verlosser en Vriend en Heer?

LES 2 – We moeten meedelen aan anderen wat we gevonden hebben

Andreas vertelde Petrus wat hij gevonden had (Johannes 1:42). Filippus vertelde Nathanaël wat hij gevonden had (Johannes 1:46). Hebt u iemand verteld wat U hebt gevonden? Er zijn veel mensen van wie u weet dat zij Christus nooit ontmoet hebben op een persoonlijke en echte manier. Zij hebben nooit ontdekt WIE Jezus werkelijk is en WAT Hij voor hen heeft gedaan. Hoe kan u deze mensen helpen? Ga uit en vertel anderen wat u hebt gevonden!

Filippus was een man die vertrouwd was met de Schrift. Hij wist wat God had gezegd in Zijn Woord. Filippus zei: “Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth” (Johannes 1:46).

¹ Benjamin Franklin (1706-1790) was een van de stichtende vaders van de VSA, wetenschapper, en veel meer.

MOZES SCHREEF OVER DE KOMENDE MESSIAS. Filippus kan gedacht hebben aan de belangrijke passage in Deuteronomium 18:15-19. “Een Profeet² uit uw midden, uit uw broeders ... Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken” (vs. 15 en 18). De grote PROFEET die hier in vers 15 en 18 genoemd wordt is niemand anders dan de Heer Jezus Christus.

DE PROFETEN SCHREVEN OVER DE KOMENDE MESSIAS. Filippus was bekend met de vele passages in de geschriften van de oudtestamentische profeten die spraken over de komende Redder-Koning (zie bijvoorbeeld Micha 5:1-2; Jesaja 9:5-6; Jesaja 40:3-5; Jeremia 23:5-6). Het hele Oude Testament ziet vooruit naar de komst van Christus. Filippus wist dit en was ervan overtuigd dat hij de Persoon had gevonden waarover de Bijbel spreekt.

We moeten er ons van verzekeren dat de Christus die wij ontdekken de Christus is waar de Bijbel over spreekt. Sommige mensen denken dat zij Christus ontdekt hebben, maar de Christus die zij ontdekten is niet de Christus van de Bijbel. Hun “Christus” is door hun eigen geesten opgemaakt (zoals “Jezus de revolutionair”, “Jezus de superster”, de “Jezus in contemplatief gebed”, enz.). Als de Christus waar mensen over praten niet gelijk is op de Christus van de Bijbel, dan hebben zij niet de echte Persoon van Jezus Christus ontdekt.

Filippus wordt getoetst door Jezus

Welke vraag stelde Jezus aan Filippus in Johannes 6:5? “Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten?” Jezus wist van tevoren wat Hij zou doen (Johannes 6:6). Jezus wist dat Hij deze duizenden mensen zou voeden door middel van een groot wonder. Jezus stelde Filippus deze vraag omdat Hij Filippus’ geloof wou toetsen en om te horen wat Filippus zou zeggen.

Geloofde Filippus dat het mogelijk was voedsel te kopen voor zo’n groot aantal mensen (Johannes 6:7)? Nee. Zouden zelfs 200 penningen (Grieks: *denarii*) voldoende zijn om brood te kopen opdat iedere persoon slechts een beetje zou kunnen krijgen (Johannes 6:7)? Nee. Tweehonderd *denarii* is een grote som geld. De zilveren *denarius* (enkelvoud) is een Romeins geldstuk.³ Eén denarius was de hoeveelheid geld dat een gemiddelde arbeider zou ontvangen voor één dag werk!



Zilveren denarius van keizer Augustus (geslagen 4 n.C.)

Filippus’ antwoord toonde aan hoe klein zijn geloof nog was in zijn Heer. Hij zou zoiets als het volgende moeten gezegd hebben: “Heer, het is onmogelijk voor ons om voedsel te kopen voor deze duizenden mensen. Als U deze mensen wilt voeden, dan zal U iets moeten doen. Hier is een wonder nodig, en ik denk dat U daartoe in staat bent. Wij kunnen het niet, maar U KUNT het! Vermits U bewezen hebt dat u wijn kan voorzien voor een bruiloft (Johannes hoofdstuk 2), en vermits U bewezen hebt de zieken te kunnen genezen (Johannes 6:2), denk ik daarom dat U ook in staat bent deze menigte te voeden. Ik ga mijn vertrouwen op U leggen om te doen wat het beste is voor deze mensen!” Filippus moest leren dat niets te moeilijk is voor de Heer. De Heer heeft geen probleem wanneer het erop aankomt in iets te voorzien wat nodig is!

Filippus leert een andere les

Filippus wordt ook genoemd in Johannes 12:20-22 en Johannes 14:6-9. In deze laatste passage leerde Filippus een waardevolle les. Jezus had gesproken over KOMEN TOT DE VADER en het KENNEN VAN DE VADER (zie verzen 6-7).

Toen Filippus Jezus’ antwoord aan Thomas hoorde zei hij: “Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg” (Johannes 14:8). Filippus had een juist verlangen. Hij wilde de Vader kennen. Hij wil-

² Kantt. SV 18: Een Profeet, Versta, den Heere Jezus Christus; Handelingen 3:22, en Handelingen 7:37.

³ De denarius staat ook bekend als de “zilverling” (zie Mattheüs 26:15).

de de Vader zien, maar Filippus faalde erin iets te begrijpen wat erg belangrijk was. Als iemand Jezus Christus werkelijk leert kennen, wie leert hij dan ook kennen (Johannes 14:7)? De Vader. De persoon die Christus gezien heeft, heeft ook de Vader gezien (Johannes 14:9)! Filippus wilde dat hem de Vader getoond werd, maar hij faalde erin te begrijpen dat hem de Vader reeds te zien gegeven was. Jezus Christus is Degene die God de Vader onthult en laat kennen.

Misschien wilde Filippus een verbluffende en spectaculaire manifestatie van God (iets wat hij kon zien met zijn ogen). Hij zocht BIJKOMENDE OPENBARING, maar hij moest begrijpen dat hij reeds alle openbaring had die hij nodig had, en deze openbaring wordt gevonden in Jezus Christus.

Er zijn mensen vandaag die uitzien naar BIJKOMENDE OPENBARINGEN. Zij willen dat God Zichzelf onthult en Zich bekendmaakt op buitengewone wijzen. Zij willen een bijzonder visioen of een speciale droom of een rechtstreekse boodschap van God. Zij moeten begrijpen dat wat zij reeds hebben GENOEG is! De Bijbel is alles wat zij nodig hebben! God heeft Zich ten volle geopenbaard in de Bijbel. Als we naar de Bijbel gaan dan gaan we Jezus Christus leren kennen, en als we Jezus Christus leren kennen, leren we ook God de Vader kennen (Johannes 14:7). Wij hebben geen NIEUWE of BIJKOMENDE OPENBARING nodig. Wij moeten aandacht schenken aan de openbaringen die God ons reeds gegeven heeft! (Zie: “Hebben wij vandaag bijkomende openbaring nodig?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bijkomendeOpenbaring.pdf>).

Filippus' latere leven

De Bijbel vertelt ons niet zoveel over Filippus. In deze Les 5 hebben we reeds alle verzen genoemd die spreken over Filippus.



De historische traditie vertelt ons dat Filippus het evangelie predikte in Klein-Azië en dat hij waarschijnlijk de meeste tijd doorbracht in Frygië, in het huidige Turkije (zie “Phrygia” op de kaart hierboven). Een vroege historicus met de naam Eusebius noemde hem “het grote licht van Asia”. Filippus bracht Nathanaël tot de Verlosser en we kunnen er zeker van zijn dat hij in zijn leven nog veel meer mensen tot Christus heeft gebracht.

We weten niet veel over de dood van Filippus, maar het is vrij zeker dat hij een christelijke martelaarsdood stierf. Hij was een man die “getrouw tot de dood” was (Openbaring 2:10)!

BARTHOLOMEÛS

Bartholomeüs wordt in alle lijsten met de namen van de discipelen gevonden (Mattheüs 10; Markus 3; Lukas 6; Handelingen 1), maar het Nieuwe Testament zegt ons niets meer over Bartholomeüs.

Het is erg waarschijnlijk dat Bartholomeüs dezelfde persoon was als deze die **Nathanaël** genoemd wordt in Johannes hoofdstuk 1. Redenen voor deze mogelijkheid zijn de volgende:

1. In nieuwtestamentische tijden was het niet ongewoon dat een persoon twee namen had. Een voorbeeld: Mattheüs de tollenaar werd ook LEVI genoemd (zie Mattheüs 9:9 en vergelijk Lukas 5:27 en volgende)
2. In de evangeliën geschreven door Mattheüs, Markus en Lukas komt de naam Bartholomeüs voor, maar nergens de naam Nathanaël. In Johannes' evangelie wordt de naam Nathanaël genoemd maar nooit de naam Bartholomeüs.
3. In het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, leren we dat Filippus en Nathanaël goede vrienden waren. In feite was het Filippus die Nathanaël tot Jezus bracht. In de andere drie evangeliën wordt de naam Bartholomeüs altijd gevonden na de naam van Filippus (Mattheüs 10:2-3; Markus 3:16-17; Lukas 6:14).
4. In Johannes 21:2 en 14 geeft de Bijbel blijkbaar aan dat Nathanaël een van de 12 discipelen van Jezus was. Vermits de naam Nathanaël niet voorkomt in enige van de lijsten die de namen van de 12 discipelen opgeven, nemen wij aan dat deze man nog een andere naam moet gehad hebben en dan blijkt Bartholomeüs de beste keuze te zijn.

We kunnen niet absoluut zeker zijn dat Bartholomeüs en Nathanaël één en dezelfde persoon waren, maar bovenstaande vier redenen maken het wel erg waarschijnlijk dat dit het geval was. Als zij niet dezelfde persoon waren, dan vertelt de Bijbel ons praktisch niets meer over Bartholomeüs dan zijn naam in de lijst. Als zij dezelfde persoon waren, dan weten we verschillende dingen van deze man uit hoofdstuk één van het evangelie naar Johannes.

Nathanaël ontmoet Jezus

Nathanaël was een man die de Bijbel kende. Hij had een goede kennis van de oudtestamentische Geschriften. Daarom zei hij: “Kan uit Nazareth iets goeds komen?” (Johannes 1:47). Hij wist niet van enige oudtestamentische passage die zei dat de Messias uit de stad Nazareth zou komen. Hij kan gedacht hebben aan de belangrijke profetie in Micha 5:1 welke duidelijk stelt dat de Koning van Israël uit de stad Bethlehem zou komen. Uiteraard realiseerde Nathanaël zich niet dat “Jezus van Nazareth” in Bethlehem geboren was, niet in Nazareth. Nazareth was de stad waar Hij opgroeide, maar het was niet zijn geboorteplaats.

Nathanaël had zijn twijfels maar hij was een oprechte en onbevooroordeelde man en dus verliet hij zijn vijgenboom en volgde Filippus. Merk het eerste ding op wat Jezus zei tot Nathanaël: “Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is” (Johannes 1:48). Nathanaël was geen bedrieglijk persoon. Hij was een man met een eerlijk en oprecht hart. Hij was een van de joden van zijn dagen die wachtte op en uitkeek naar de komst van de beloofde Messias.

Nathanaël was verrast door de woorden die hij hoorde. Hij vroeg: “Vanwaar kent U mij?” (Johannes 1:49). Het antwoord dat Jezus hem gaf was nog verrassender! “Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u” (Johannes 1:49). Jezus zag Nathanaël alhoewel Jezus daar niet was! Nathanaël was verbaasd te horen hoe Jezus de precieze scène beschreef waar hij zojuist was geweest! Zelfs voordat Filippus tot Nathanaël sprak, wist Jezus dit alles van deze man! Was dit bewijs genoeg om Nathanaël te overtuigen wie Jezus in werkelijkheid was (zie Johannes 1:50)? Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël”.

Jezus wist alles van Nathanaël. Hij wist wat Nathanaël dacht! Hij wist waar Nathanaël was! Hij wist gewoon wat voor een persoon Nathanaël was! Hetzelfde is waar met betrekking tot ons. De Heer weet alles van ons! Hij kent u beter dan u uzelf kent! Hij weet ook alles over uw gedachten. Hij weet alles over uw problemen en twijfels en zorgen.

Als wij naar de dokter gaan dan willen we hem zoveel als mogelijk inlichten. Hoe meer hij weet over ons, hoe beter hij in staat zal zijn om ons te helpen. Daarna kunnen we hem vertrouwen om te doen wat het beste is voor ons lichaam. De Heer Jezus is de grote Dokter van de ziel! Hij weet alles over ons, en Hij weet exact wat er misloopt met ons. We moeten Hem vertrouwen en Hem toestaan een wonderlijk werk te doen in onze ziel!

Nathanaël was een man met een geest die open stond voor correctie. Aanvankelijk zat hij fout met zijn mening over Jezus (Johannes 1:47), maar spoedig veranderde hij zijn mening nadat Jezus met hem gesproken had (Johannes 1:48-49). God wil dat wij een open hart hebben en een geest die wil veranderen wanneer we geconfronteerd worden met de waarheid.

Het laatste wat we lezen over Nathanaël wordt gevonden in Johannes 21:2. Hij ging vissen met zes andere discipelen en Jezus verscheen aan hen (Johannes 21:14). Iets anders vertelt de Bijbel niet over deze man. De historische traditie geeft ons ook niet veel informatie over hem. We moeten over Bartholomeüs/Nathanaël hetzelfde zeggen als wat we zeiden over Filippus. We zijn niet zeker hoe hij stierf, maar we vermoeden sterk dat hij ter dood gebracht werd omdat hij getrouw Christus predikte als “de Zoon van God en de Koning van Israël” (Johannes 1:50).

WAT HEB U GEVONDEN IN DE LEVENS VAN FILIPPUS EN BARTHOLOMEÛS DAT OOK GEVONDEN ZOU MOETEN WORDEN IN UW LEVEN?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm