

De Twaalf Discipelen

Les 13/13: Hoe staat het met u?

<http://www.middletonbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of SV1977)
Vertaling door M.V. Update 27-01-2016

We hebben nu de 12 apostelen bestudeerd. We hebben ook Matthias, Jakobus en Paulus beter leren kennen. Wat was het dat deze mensen zo bijzonder en anders maakte? Wat maakte deze mannen succesvol?

Is het mogelijk voor u om te zijn zoals deze mannen die we bestudeerd hebben? Kunt u een discipel van de Heer Jezus Christus zijn? Ook vandaag roept de Heer Jezus mannen en vrouwen, jongens en meisjes op met de woorden: “VOLG MIJ!” (vergelijk Lukas 5:27). Hebt u beslist dit te doen? Wat betekent het Christus te volgen?

Gewone en eenvoudige mannen

De mannen die we bestudeerden in deze lessen waren gewone mensen. Zij bezaten geen bijzondere of zeldzame natuurlijke gaven of krachten. Zij werden niet geboren uit adellijke, nobele of rijke families. Zij waren niet hoog opgeleid. Zij waren gewone mensen, en toch werden deze mannen groot in de ogen van God en de mensen.

Hier volgt een voorbeeld van de grootheid van deze mannen. In Lukas 3:1 wordt ons de naam gegeven van de Romeinse keizer die het Romeinse rijk bestuurde in de dagen dat de Heer op deze aarde was. Zijn naam is keizer Tiberius (Lukas 3:1). Deze man bestuurde het Romeinse rijk van 14 tot 37 n.C. Hij was in die tijd waarschijnlijk de machtigste man op aarde.

Romeinse keizers in de tijd van Jezus		
27 v.C.		Octavianus wordt keizer Augustus
Na Christus		
tot 14		Augustus: Jezus geboren
14-37		Tiberius: Jezus gestorven

Uit de lijst van Romeinse keizers: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinse-keizers.pdf>

Hoeveel weet u over Tiberius? Weet u wat hij deed en wat hij zei? Weet u iets over zijn leven? Weet u iets over zijn dood? Hoeveel weet u over Petrus en Paulus? Weet u meer over deze twee mannen dan over de grote Tiberius? Zelfs mensen die geen christen zijn weten gewoonlijk bepaalde dingen over Petrus en Paulus, maar haast niets over Tiberius. U kent vast wel mensen die Peter, Paul, Johannes of Thomas heten, maar hoeveel mensen kent u die Tiberius heten?

Er was iets groots dat de discipelen hadden. Zij waren gewone mannen maar God maakte hen groot. Wat was hun geheim?

Lees Handelingen 4:13. Petrus en Johannes werden geconfronteerd met hun vijanden. Zij waren gearresteerd voor het prediken van het evangelie (zie verzen 2-3). De Joodse leiders die hen arresteerden wisten dat Petrus en Johannes “ongeleerde en eenvoudige mensen” waren (Handelingen

4:13). Dit betekent dat Petrus en Johannes gewone mensen waren. Zij waren niet opgeleid in de grote scholen van die tijd, maar zelfs hun vijanden wisten dat er iets bijzonders was aan Petrus en Johannes, deze mannen “die met Jezus samen geweest waren” (Handelingen 4:13)! Jezus maakte het verschil. Jezus maakte deze mannen heel bijzonder. Als je twee GEWONE mannen (Petrus en Johannes) neemt en bij Jezus plaatst, dan verkrijgt je naderhand twee erg BUITENGEWONE mannen!

Wist u dat de Heer Jezus ook bij u het verschil kan maken in uw leven? Het kan zijn dat u geen bijzonder mens bent, zonder grote bekwaamheden. Het kan zijn dat u niet zo’n intelligent iemand blijkt te zijn in de lessen op school. U kan een heel gewoon mens zijn, maar er is een buitengewone REDDER die een verschil wil maken in uw leven.

Laat u de Heer Zijn werk doen in uw leven? Als God uitzielt naar mensen door wie Hij een groot werk kan doen, dan kijkt Hij niet naar uw BEKWAAMHEID. De BEKWAAMHEID behoort God toe, niet de mens. God ziet uit naar uw BESCHIKBAARHEID. God zoekt naar de persoon die BRUIKBAAR is. Hij wil dat u TOEGANKELIJK bent zodat Hij kan werken in uw leven en hart opdat u bruikbaar kan worden voor Hem.



Denk aan de handschoenen van de chirurg. De handschoen heeft niet de BEKWAAMHEID om een operatie uit te voeren, maar de chirurg kan een handschoen GEBRUIKEN en ermee werken indien de handschoen BESCHIKBAAR is voor hem. Een chirurg kan geen handschoen gebruiken die vuil is. De handschoenen van een chirurg zijn altijd kiemvrij (steriel) gemaakt vooraleer hij ze kan gebruiken! Zo wil onze Redder dat Zijn discipelen zich REIN houden opdat Hij ze kan gebruiken (Johannes 13:8).

Als God uitkijkt naar mensen die Hij kan gebruiken, dan zoekt Hij niet zozeer dezen die rijk, machtig, bijzonder of goed opgeleid zijn. Dit zijn niet de dingen waar God het meest over bezorgd is. Als God uitkijkt naar mensen dan zoekt Hij dezen die BESCHIKBAAR zijn. Toen de Heer Zijn discipelen koos, selecteerde Hij verscheidene vissers, een tollenaar en een zelloot! Dit waren gewone mensen die beschikbaar waren voor een ongewone en buitengewone Redder.

Lees 1 Korinthiërs 1:26. God roept “niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken”. Hij roept heel GEWONE mensen: “Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen” (1 Korinthiërs 1:27). Het is niet menselijke wijsheid of sterkte wat telt. God kan gewone en zwakke mannen gebruiken en hen heel WIJS en MACHTIG maken! En Hij krijgt de eer voor dit alles (1 Korinthiërs 1:28-31).

De kostprijs van discipelschap

Alles wat iets waard is heeft zijn kostprijs. Iets wat weinig kost, is gewoonlijk niet veel waard. Een ring uit een kauwgomballenmachine in de supermarkt is niet zoveel waard als een ring van bij de juwelier. Men zegt: “je krijgt naargelang je ervoor betaald hebt”! Als u een fiets koopt voor €10 dan is dat waarschijnlijk geen goede fiets, en zeker geen nieuwe fiets! Een discipel zijn van de Heer Jezus kost iets, en de waarde ervan is heel wat. Maar discipelschap is zijn prijs waard.

Denk aan de 12 discipelen die we bestudeerd hebben in deze lessen. Deze mannen betaalden een prijs. Zij verlieten hun families, hun beroepen, hun bezittingen en zij volgden Christus. Veel van

deze mannen betaalden de prijs van het martelaarschap. Zoals Petrus eens zei: “Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd” (Markus 10:28).

Was het volgen van Christus al die dingen waard? Petrus en de andere discipelen betaalden een prijs, maar eindigden zij als verliezers of als winnaars (zie Mattheüs 10:39)? Denk eraan dat alles wat waarde heeft iets kost. Zij die niets geven ontvangen gewoonlijk ook niets. Zij die veel geven verwerven gewoonlijk veel.

Beschouw zorgvuldig de woorden van de Heer Jezus in Markus 10:29-30. Beloofde Jezus de discipelen dat zij iets zouden ontvangen? Jazeker. Wat zouden zij NU ontvangen in dit leven?¹ Wat zouden zij ontvangen IN DE TOEKOMST, in het leven dat komt?

Denk eens aan wat het meebrengt een gelovige te zijn vandaag. Kost het u vandaag iets om een getrouwe gelovige te zijn? Zijn er bepaalde dingen die een gelovige zou moeten “verlaten” of opgeven? Is het verlies de winst waard? Wat zijn enkele dingen die een gelovige verwerft in dit leven? Waarom is het het waard een gelovige te zijn in dit leven? Wat hebben gelovigen in dit leven wat ongeredde mensen niet hebben? Waarom is het het waard een gelovige te zijn in het toekomstige leven? Wat zullen gelovigen hebben in “de wereld die komt” wat ongelovige mensen niet zullen hebben?

Aardse bezittingen

De discipelen die we bestudeerd hebben waren geen rijke mensen. Zij klitten niet vast aan aardse bezittingen. Verscheidene discipelen verlieten de visserij opdat zij de Heer Jezus konden volgen. Later had Petrus niet genoeg geld om zijn belasting te betalen (Mattheüs 17:24-27). Paulus moest tenten maken voor zijn eigen onderhoud (Handelingen 18:3). Volgens Handelingen 3:6 had Petrus niet veel geld.

Paulus gaf eens deze beschrijving van de volgelingen van Christus: “als armen, maar die toch velen rijk maken” (2 Korinthiërs 6:10). Deze mensen waren ARM, maar ze waren in staat vele mensen RIJK te maken. Hoe kon dat? Hoe kan een arme mens andere mensen rijk maken? Wat hadden deze discipelen en wat konden ze delen met anderen dat waardevoller was dan wat je met geld zou kunnen kopen (Romeinen 6:23)? De genadegave van God, eeuwig leven.

Bemerk het tweede ding dat we leren in 2 Korinthiërs 6:10. De discipelen worden beschreven als “als mensen die niets hebben en toch alles bezitten”. Hoe kan dit? Hoe kan een mens niets hebben en toch alles bezitten? Hoe kunnen iemands handen leeg zijn en toch gevuld zijn? Het antwoord is heel eenvoudig. Zover het hun materiële bezittingen betrof waren de discipelen niet rijk, maar ZIJ HADDEN ALLES WAT ZIJ NODIG HADDEN. God voorzag hen in *elke* behoefte (zie Mattheüs 6:28-33), maar zover het hun geestelijke bezittingen betrof (eeuwige bezittingen) waren zij geestelijke miljardairs! Zij bezaten “Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus” (Efeziërs 1:3). Noem sommige dingen die gelovigen hebben en die ongeredde mensen niet hebben en wat zij met geld nooit kunnen kopen? (Sommige van die dingen zijn ondergebracht in Efeziërs hoofdstuk 1).

Als een mens sterft, hoeveel geld kan hij dan met zich meenemen? Hoeveel bezittingen? Hoeveel huizen of boten of auto's of zwembaden? Wanneer een gelovige sterft zal er dan iets in zijn bezit blijven tot in het toekomstige leven? Is er een groot verschil tussen TIJDELIJKE BEZITTINGEN (die dingen die slechts een mensenleven lang blijven bestaan) en EEUWIGE BEZITTINGEN (die dingen die voor altijd blijven bestaan)?

Een ware discipel moet vaarwel kunnen zeggen tegen alles wat hij heeft en alles wat hij bezit (Lukas 14:33). Dit vaarwel betekent niet dat hij al zijn bezittingen en geld moet weggeven. Het betekent wel dat de gelovige in staat moet zijn te zeggen: “Ik heb geen bezittingen. Alles wat ik heb behoort de Heer Jezus Christus toe. Ik behoor Hem toe, en alles wat ik heb behoort Hem toe (1 Korinthiërs 6:19-20); daarom wil ik erg zorgvuldig omspringen met het gebruik van mijn bezittingen

¹ Markus 10:30: dit is de geestelijke versie van wat ze verlaten hebben (vers 29). Zij krijgen nu broeders en zusters in het geloof, en een “akker” van de wereld om in te evangeliseren”.

en mijn geld, omdat alle dingen Hem toebehoren!” Kan u dit zeggen? Heeft Hij uw bezittingen? Heeft Hij U?

De Heer moet bovenaan staan

Veronderstel dat iemand naar Petrus of Johannes of Paulus zou gegaan zijn en gezegd zou hebben: “Wie is de BELANGRIJKSTE PERSOON volgens u?” Welk antwoord zouden deze mannen dan gegeven hebben? Zouden zij dan gezegd hebben: “mijn vrouw?” of “mijn broer” of “mijn vader” of “mijn moeder” of “mijn beste vriend”? Nee, elk van deze mannen zou hetzelfde geantwoord hebben: DE BELANGRIJKSTE PERSOON IS DE HEER JEZUS CHRISTUS.

Lees zorgvuldig Mattheüs 10:37. Zegt de Heer dat het fout is uw vader en uw moeder lief te hebben? Nee. Hij zei dat het verkeerd is iemand **boven Hem** lief te hebben! Hij moet bovenaan staan! Hij moet onze eerste en grootste toewijding hebben. Hebt u al eens gehoord van het begrip V.I.P.? Dit betekent “Very Important Person” (erg belangrijke persoon). Maar de Heer Jezus is geen V.I.P.. Hij is veel meer dan dat. Hij zou M.I.P. moeten genoemd worden: “Most Important Person” (meest belangrijke persoon). Is Hij *uw* meest belangrijke Persoon?

Als de Heer de EERSTE PLAATS in onze harten inneemt, dan zullen we in staat zijn andere mensen lief te hebben zoals we dat zouden moeten doen. De Heer zal ons helpen de persoon te worden die we zouden moeten zijn voor hen die we liefhebben.

Gehaat door de wereld

Wat leerde de Heer de apostelen te verwachten van de wereld, volgens Johannes 15:18-20? Haat en vervolging!

Een discipel zijn betekent een mens van God te zijn in de wereld van de duivel. De ongeredde wereld waardeert geen mensen die de Heer werkelijk volgen en Hem dienen. Denk aan de discipelen die we in vorige lessen hebben besproken. Al dezen werden vervolgd, en de meesten van hen werden gemarteld voor hun geloof in Christus. Zij waren niet populair in de wereld. In plaats daarvan werden ze gehaat en vervolgd, precies zoals de Heer Jezus had gezegd.

Beschrijvend hoe de wereld denkt over ware gelovigen schreef Paulus in 1 Korinthiërs 4:13: “Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe”. De betekenis hiervan is: de wereld beschouwt ons als het uitschot, het afval van de mensheid. Mensen willen afval kwijt omdat het vuil is en onbruikbaar, en zo denkt de wereld over ons!

Deze moedige discipelen werden gehaat door de wereld maar geliefd door Christus. Hoe denkt u hierover? Wat is het belangrijkste voor u: wat de wereld van u denkt of wat de Heer van u denkt? Wilt u deel uitmaken van Satans wereldsysteem, of van Christus' heerlijke koninkrijk? Wilt u het applaus van de wereld, of wilt u het applaus van de Heer? Wilt u de Redder volgen op het smalle pad dat naar de eeuwige zegen leidt, of wilt u de wereld volgen op het brede pad dat naar de ondergang leidt? De keuze is aan u.

Een leerling zijn

Waar discipelschap betekent dit: “Als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen” (Johannes 8:31). Zo zei de Heer Jezus. Het woord “discipel” betekent “student” of “leerling”. Bent u een leerling van Christus? Is Hij uw Leraar? Is de Bijbel uw leerboek? Neemt u uw Bijbel mee naar de kerk? Waarom? Waarom niet? Doet u uw Bijbel open tijdens de week? Wat betekent het Boek der boeken voor u? Heeft de Heer u iets geleerd uit Zijn Woord in de afgelopen week?

Gehoorzaamheid

Jezus zei eens: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46). Iemand die zegt dat hij een volgeling is van de Heer en de Heer niet gehoorzaamt, die bedriegt zichzelf. Hoe kan een discipel zijn liefde voor de Heer tonen (Johannes 14:15, 21, 23)? Door Jezus' geboden en Zijn Woord in acht te nemen.

Het is één ding te ZEGGEN dat u gelooft of dat u een discipel bent. Het is iets heel anders te TONEN dat u gelooft door uw GEHOORZAAMHEID. Gehoorzaamheid is geloof in actie! Gehoorzaamheid brengt zegen. Hoe kan u de Heer gehoorzamen bij u thuis? Op school? Op het werk? In de kerk?

Overgave

Als iemand de Heer Jezus wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen (Lukas 9:23). Dit betekent NEE te zeggen tegen uzelf en JA zeggen tegen de Heer. Hij moet zeggen: “Niet wat ik wil maar slechts wat mijn Redder wil!” De chirurg kan geen handschoenen gebruiken die niet wil dat ze gevuld wordt door zijn hand. De chirurg kan enkel de handschoenen gebruiken die zegt: “chirurg, vul me en maak gebruik van me. Ik geef me helemaal aan uw arbeid over”.

Hebt u al eens een wild paard gezien dat elke berijder wild van zich afwerpt en dat helemaal zijn eigen wil wenst te doen? Zo'n paard moet getemd worden zodat het geleid kan worden door zijn meester. Zo'n dier moet in zijn eigen wil **verbroken** worden om tot de toestand te komen dat het zich overgeeft aan zijn meester en van een werkende relatie met hem begint te genieten. Het paard kan zich dan verheugen van alle voordelen die uit zo'n relatie voortspruiten (zoals dagelijkse zorg, voedsel, onderdak). Op dezelfde manier moeten wij toegeven aan de Meester, de Heer Jezus Christus, en zo bruikbaar zijn door Hem. De wil van de gelovige moet **verbroken** worden zodat hij kan zeggen “NIET IK, MAAR CHRISTUS” (zie Galaten 2:20). In zo'n relatie met de Heer kan de gelovige alle zegeningen en voordelen genieten van de liefde en zorg van God.

Een boodschap van goed nieuws

Al de mannen die we bestudeerd hebben in deze reeks lessen hebben een ding gemeen. Zij allen hadden een boodschap van Goed nieuws en gingen door met het prediken van het evangelie van Christus.

Hebt u een boodschap van goed nieuws om met anderen te delen? Wat is deze boodschap? Waarom is dit goed nieuws? Kan God een gewone mens gebruiken om dit goede nieuws met anderen te delen? Hoe kan Hij u gebruiken? Wanneer kan Hij u gebruiken?

Zoals iemand eens zei: “Ik ben NIEMAND die IEDEREEN iets vertel over IEMAND die GELIJK WIE kan redden!”

De eerste discipelen van de Heer hielden van dit goede nieuws, en niets kon hen doen stoppen dit te prediken en het te delen met anderen. Velen van hen stierven wegens hun liefde voor de evangelieboodschap.

De wereld heeft weinig goed nieuws om over te spreken. De kranten zijn gevuld met slechte berichten en er is maar weinig goed nieuws. God heeft bijzonder goed nieuws voor deze wereld (Johannes 3:16). Hebt u dit goede nieuws geloofd? Wilt u met anderen meewerken om het goede nieuws te verkondigen? Denk eraan: God zoekt niet naar uw BEKWAAMHEID. Wat zoekt Hij bij u?