

De Twaalf Discipelen

Les 10/13: De dood van Judas & Matthias gekozen

<http://www.middletonbiblechurch.org/12disc/12dis.htm>

NL: <http://www.verhoevenmarc.be/apostelen.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of SV1977)
Vertaling en voetnoten door M.V. (Update 25-01-2016)

Overzicht

We hebben alle twaalf discipelen bestudeerd. Er zullen nu 35 overzichtsvragen gesteld worden.
De antwoorden vind u achteraan in deze les.

1. Welke discipel werd “Zelotes” (de zeloot) genoemd? [_____]
2. Welke discipel bracht Petrus tot de Heer? [_____]
3. Wie was de discipel die Jezus erg trouw was maar die altijd naar de donkere kant van de dingen leek te kijken? [_____]
4. Welke discipel wandelde op het water? [_____]
5. Welke twee discipelen werden “zonen van de donder” genoemd? [_____]
6. Welke discipel schreef één nieuwtestamenteisch boek? [_____]
7. Geef de namen van vier discipelen die vissers waren. [_____]
8. Wie was “de discipel die Jezus liefhad” [_____]
9. Welke discipel was een twijfelaar? [_____]
10. Welke discipel was een belastinginner? [_____]
11. Welke discipelen behoorden tot de binnenste kring? [_____]
12. Welke discipel leek altijd het dichtst bij Jezus te blijven? [_____]
13. Welke discipel sneed het oor van Malchus af? [_____]
14. Welke discipel schreef vijf nieuwtestamenteische boeken? [_____]
15. Welke discipel vertelde Nathanaël over de Heer? [_____]
16. Wie waren de zonen van Zebedeüs? [_____]
17. Welke twee stellen broers waren er in de groep van 12 discipelen? [_____]
18. Welke was de andere naam van Bartholomeüs? [_____]
19. Welke discipel schreef twee nieuwtestamenteische boeken? [_____]
20. Welke discipel werd bekend als “de verrader”? [_____]
21. Er zijn drie paren discipelen die dezelfde naam droegen:
Er zijn twee discipelen met de naam [_____]
Er zijn twee discipelen met de naam [_____]
Er zijn twee discipelen met de naam [_____]
22. Welke discipel verloochende de Heer drie keer? [_____]
23. Welke discipel werd genoemd “de zoon van het verderf” [_____]

24. Geef de namen van twee discipelen die elkaars tegengestelde waren en die waarschijnlijk vijanden zouden geweest zijn indien de Heer hen niet had bijeengebracht: [_____]
25. Welke discipel werd de eerste martelaar? [_____]
26. Welke discipel van de twaalf was afwezig toen zij samen waren op die eerste zondagavond? [_____]
27. Geef de namen van twee “weinig gekende” discipelen: [_____]
28. Welke discipel had een naam die de betekenis heeft van “Moge God geprezen zijn”? [_____]
29. Geef de naam van de enige discipel die “onrein” was: [_____]
30. Welke discipel was aanwezig aan de voet van het kruis? [_____]
31. Welke discipel deed alsof hij bezorgd was over de armen? [_____]
32. Welke discipel sprak en handelde gewoonlijk als eerste? [_____]
33. Kan u denken aan een andere naam voor Thaddeüs? [_____]
34. Wie predikte op de Pinksterdag? [_____]
35. Wie was de discipel die het geld (“de beurs”) beheerde? [_____]

1. De dood van Judas

Er zijn slechts twee plaatsen in de Bijbel die ons vertellen over de dood van Judas, de man die de Heer overleverde. We zullen naar beide passages kijken om te zien wat we kunnen leren.

Passage 1 – Mattheüs 27:3-5.

Wist Judas dat hij iets verkeerd had gedaan (Mattheüs 27:3-4)? Hij zei: “Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden!” Hij erkende het feit dat hij gezondigd had. Waren de Joodse leiders erg geïnteresseerd in wat Judas hen vertelde (Mattheüs 27:4)? Nee. Judas ZEI DE JUISTE WOORDEN (“Ik heb gezondigd” Mattheüs 27:4) maar hij GING NIET NAAR DE JUISTE PERSOON (Mattheüs 27:3). De overpriesters en oudsten waren de foute mensen om naartoe te gaan. Zij ook waren schuldig aan het kruisigen van Christus. Judas sprak zich uit tegen een groep mannen die zich niets aantrokken van Judas en zijn problemen. Zij ook waren grote zondaars en zij waren niet in staat Judas te helpen.

Als wij een probleem hebben, dan moeten we ons verzekeren dat we naar de juiste persoon gaan met ons probleem. Als het gaat over een zondeprobleem, wie is dan de juiste Persoon die kan helpen (Hebreeën 7:25; Handelingen 4:10-12)? Jezus Christus. Judas maakte de fatale fout van nooit tot God te gaan. Hij had voor God moeten uitroepen: “HEER, IK HEB GEZONDIGD! WEES ME GENADIG EN RED ME!” Welke belofte met betrekking tot redding geeft God aan ieder die de naam van de Heer aanroept (Romeinen 10:13)? “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden”.

Judas heeft dit nooit gedaan. In plaats daarvan “vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op” (Mattheüs 27:5).

Dit was zelfmoord.

Als men aan ophanging denkt, dan denkt men meestal aan een persoon die zich met een touw om zijn nek aan een boomtak ophangt. Hoe Judas zich precies ophing wordt ons niet verteld. Ons wordt gewoon gezegd dat hij zich ophing.

Passage 2 – Handelingen 1:15-18.

Lees Handelingen 1:18 zorgvuldig. Dit vers spreekt ook over de dood van Judas. Vermeldt deze passage iets over ophanging? Nee. Dit vers vertelt ons dat Judas ernstig TEN VAL is gekomen, en het vers vertelt ons ook dat die val resulteerde in een verschrikkelijke verwonding. Het staat zo ge-

schreven: “en nadat hij voorover gevallen [het hoofd naar voor] was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten” (Handelingen 1:18). Met andere woorden, door zijn val scheurde zijn lichaam in het midden open.

Als een persoon zich ophangt, of als hij wordt opgehangen, breekt zijn lichaam gewoonlijk niet open zodat zijn ingewanden eruit komen. Dood door ophanging resulteert gewoonlijk niet in een openbreken van het lichaam, waar dan ook. Wat met Judas gebeurde lijkt erg ongewoon te zijn.

Denk aan een persoon die niet gelooft in de Bijbel. Veronderstel dat hij Mattheüs 27:5 en Handelingen 1:18 leest. Als hij de twee verzen vergelijkt, zou hij iets kunnen opmerken als volgt: “Deze verzen bewijzen dat de Bijbel niet waar is. In Mattheüs wordt ons gezegd dat Judas stierf op de ene manier, maar in Handelingen wordt ons gezegd dat hij stierf op een andere manier. Deze verzen spreken elkaar tegen. Ze kunnen niet beide waar zijn. Als Judas zich werkelijk dood viel, dan kan het vers in Mattheüs niet waar zijn”.

Wat is er fout aan deze denkwijze? Bevat de Bijbel werkelijk contradicties (Johannes 17:17)? Gods Woord is Waarheid. Is Mattheüs 27:5 waar? Ja. Is Handelingen 1:18 waar? Evenzo. Het probleem is niet de Bijbel. Het probleem is dat onze kennis van de gebeurtenis beperkt is. Wij waren er niet bij toen het gebeurde, en dus kennen we niet alle details. Alles wat we zeker weten is wat deze twee verzen ons vertellen. Als wij aanwezig zouden geweest zijn als getuige van de tragische dood van Judas, dan zouden we gemakkelijk zien dat deze twee verzen in Mattheüs en Handelingen allebei de waarheid vertellen. Judas verhing zichzelf, en Judas kwam ernstig ten val waardoor zijn lichaam open scheurde.

Is het mogelijk ons iets in te beelden wat *mogelijk* kon gebeurd zijn? Is het mogelijk dat toen Judas zich trachtte te verhangen, het touw, of de tak, waaraan hij was opgehangen, brak en dat hij naar beneden viel en daarbij landde op een scherp object, zoals een puntige steen of iets anders? Als het dit is wat er werkelijk gebeurde, is het gemakkelijk te zien hoe het vers in Mattheüs en het vers in Handelingen allebei de waarheid vertellen.

We weten uit Mattheüs 27:5 dat Judas zichzelf ophing, maar blijkbaar draaide een gewone ophanging, zoals Judas het dacht, uit op iets heel anders. Judas zal waarschijnlijk niet de bedoeling gehad hebben om zo te vallen dat zijn buik zou openbarsten. Het ziet ernaar uit dat Gods hand aan het werk was in de dood van Judas. Het lijkt erop dat God Judas niet toestond ervan af te komen met een simpele ophanging. Het draaide heel anders uit dan wat Judas had gedacht. God deed zijn verschrikkelijke leven eindigen in een vreselijke dood. “Wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt!” (Mattheüs 26:24).

We moeten ook in gedachten houden dat de vreselijke dood van Judas slechts een plaatje was van iets veel ergers. De “fysieke” dood van Judas was niet het ergste. Judas zal slechts een relatief korte tijd geleden hebben en daarna was het over. Maar de fysieke dood van Judas was enkel een deuropening die leidde tot EEUWIG LIJDEN. Judas zal **afgescheiden zijn van God** en zal door Hem voor altijd gestraft worden in “de poel van vuur” (Openbaring 20:14-15). Moge het leven en de dood van Judas een ernstige waarschuwing zijn voor ieder van ons. Als u niet gered bent dan zult u een eeuwigheid van lijden ervaren, ver van de Heer, TENZIJ u naar de Heer Jezus Christus komt voor redding voordat het te laat is. Nu kan het nog, maar straks zal het te laat zijn. De verscheuring van Judas lichaam is zeker een beeld dat indruk op ons moet maken met betrekking tot de tragedie van “verloren” te zijn.

Het verhaal van Judas dempt elk enthousiasme voor sympathie jegens mensen die verraad plegen!

Een vervanging dringt zich op

De Heer koos oorspronkelijk 12 discipelen of apostelen. Eén van deze mannen verraadde de Heer en hing zichzelf op. Nu waren er slechts 11 over. Er was een lege plaats die moest ingevuld worden. Iemand moest Judas vervangen en zijn plaats innemen (zie Handelingen 1:20).

Lees Mattheüs 19:28. Dit vers toont aan dat het noodzakelijk was om 12 apostelen te hebben en niet slechts 11. Lees Openbaring 21:14. Ook dit vers toont ons aan dat het nodig was een vervanger voor Judas te hebben.

Judas was gekozen tot een belangrijke positie als een apostel van Jezus Christus. Toen hij uit zijn positie viel was er een vervanging nodig. WIE WAS DEZE PERSOON?

Het vinden van Gods keuze

Petrus suggereerde wijselijk dat de vervanging van Judas een man moest zijn die geassocieerd was met de discipelen doorheen de openbare dienst van de Heer “te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd” (Handelingen 1:22).



Deze persoon moet ook de *opgestane* Heer gezien hebben zodat hij “met ons getuige wordt van Zijn opstanding” (Handelingen 1:22). Hoeveel mannen met deze kwalificaties vonden zij (Handelingen 1:23)? Twee. Welke waren hun namen? “Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias”. Hoe konden zij onderscheiden welke man Gods keuze was? Wat was het allereerste wat zij deden (Handelingen 1:24)? Zij gingen in gebed. God is het best gekwalificeerd om de juiste keuze te maken (Handelingen 1:24), Hij is immers de “Kenner van het hart van allen”.

Het volgende wat zij deden was hun loten te werpen. Het gebruik van loten is zoiets als het opwerpen van een muntstuk, of het werpen van dobbelstenen of het trekken van strootjes. Deze manier om een keuze te maken lijkt een methode die afhangt van **toeval**, **chance** of **geluk**, maar in de dagen van het Oude Testament kwam God vaak tussenbeide en de loten zouden vallen precies zoals God het wilde (zie Jona 1:7 en 1 Samuël 14:42). Zie spreuken 16:33 die de methode verklaart: “Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE”. Mensen kunnen loten gooien maar God superviseert dit alles en Hij beslist hoe ze vallen. Petrus en de andere discipels werden niet geleid door TOEVAL, ze werden geleid door de HEER.



Wie werd door het lot aangewezen (Handelingen 1:26)? Matthias. Deze man werd de 12^{de} apostel, de vervanger van Judas. Deze man wordt slechts in dit hoofdstuk 1 van Handelingen vermeld en we weten niets van deze man behalve wat we hierover in deze les leren.

Nadat de Heilige Geest kwam op de dag van Pinksteren, horen we nooit meer over gelovigen die loten gebruikten om beslissingen te maken, omdat nieuwtestamentische gelovigen de heel bijzondere persoonlijke leiding van de Heilige Geest van God genieten (vergelijk Romeinen 8:14).

Elke dag zijn er belangrijke beslissingen te maken door ieder van ons. Onthoud dat wanneer we niet weten wat te beslissen, God dit wel doet! Wanneer we niet in de toekomst kunnen zien, kan God dat wel. Als we niet weten wat te doen, dan weet God het wel. Voor het maken van beslissingen kunnen we de hierboven afgebeelde driehoek in gedachten houden.

Antwoorden op de vragen in het overzicht

1. Welke discipel werd “Zelotes” (de zeloot) genoemd? [Simon Kananites]
2. Welke discipel bracht Petrus tot de Heer? [Andreas]
3. Wie was de discipel die Jezus erg trouw was maar die altijd naar de donkere kant van de dingen leek te kijken? [Thomas]
4. Welke discipel wandelde op het water? [Petrus]
5. Welke twee discipelen werden “zonen van de donder” genoemd? [Jakobus en Johannes]
6. Welke discipel schreef één nieuwtestamentisch boek? [Mattheüs]
7. Geef de namen van vier discipelen die vissers waren. [Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes]
8. Wie was “de discipel die Jezus liefhad” [Johannes]
9. Welke discipel was een twijfelaar? [Thomas]
10. Welke discipel was een belastingsinner? [Mattheüs]
11. Welke discipelen behoorden tot de binnenste kring? [Petrus, Jakobus, Johannes]
12. Welke discipel leek altijd het dichtst bij Jezus te blijven? [Johannes]
13. Welke discipel sneed het oor van Malchus af? [Petrus]
14. Welke discipel schreef vijf nieuwtestamentische boeken? [Johannes]
15. Welke discipel vertelde Nathanaël over de Heer? [Filippus]
16. Wie waren de zonen van Zebedeüs? [Jakobus, Johannes]
17. Welke twee stellen broers waren er in de groep van 12 discipelen? [Petrus en Andreas; Jakobus en Johannes]
18. Wat was de andere naam van Bartholomeüs? [Nathanaël]
19. Welke discipel schreef twee nieuwtestamentische boeken? [Petrus]
20. Welke discipel werd bekend als “de verrader”? [Judas]
21. Er zijn drie paren discipelen die dezelfde naam droegen:
Er zijn twee discipelen met de naam [Simon]
Er zijn twee discipelen met de naam [Jakobus]
Er zijn twee discipelen met de naam [Judas]
22. Welke discipel verloochende de Heer drie keer? [Petrus]
23. Welke discipel werd genoemd “de zoon van het verderf” [Judas]
24. Geef de namen van twee discipelen die elkaars tegengestelde waren en die waarschijnlijk vijanden zouden geweest zijn indien de Heer hen niet had bijeengebracht: [Simon Zelotes en Mattheüs]
25. Welke discipel werd de eerste martelaar? [Jakobus]
26. Welke discipel van de twaalf was afwezig toen zij samen waren op die eerste zondagavond? [Thomas]
27. Geef de namen van twee “weinig gekende” discipelen: [Jakobus en Thaddeüs]
28. Welke discipel had een naam die de betekenis heeft van “Moge God geprezen zijn”? [Judas]
29. Geef de naam van de enige discipel die “onrein” was: [Judas Iskariot]
30. Welke discipel was aanwezig aan de voet van het kruis? [Johannes]
31. Welke discipel deed alsof hij bezorgd was over de armen? [Judas]
32. Welke discipel sprak en handelde gewoonlijk als eerste? [Petrus]
33. Kan u denken aan een andere naam voor Thaddeüs? [Lebbeüs]
34. Wie predikte op de Pinksterdag? [Petrus]
35. Wie was de discipel die het geld (“de beurs”) beheerde? [Judas]